



Vorbereiding schets 2

Schriftgedeelte

Esther 2:1-18

Thema

Een nieuwe koningin.

Exegese

Vers 1-4 Het begin van dit gedeelte sluit aan bij Esther 1. Ahasveros denkt terug aan wat er gebeurd is, daarbij denkt hij aan Vasthi en wat over haar besloten is (Ahasveros is de Hebreeuwse naam voor de Perzische koning Xerxes I. Hij regeerde van 485 tot 465 voor Christus). De dienaren van de koning bemerken dit piekeren. Zij geven, ongevraagd, het advies dat voor de koning knappe jonge vrouwen moeten worden gezocht. De koning dient hiervoor speciale beambten aan te stellen die door het hele land op zoek gaan naar deze vrouwen. De vrouwen, die aan het oog van de beambten voldoen, moeten in het vrouwenhuis van de burcht Susan worden verzameld (vanuit de burcht of vesting Susan regeerde de Perzische koning, zie ook Nehemia 1). In het vrouwenhuis komen ze onder het opzicht van de kamerling Hegai, hij beheert het harem van de koning. Hegai zal dan ook een eunuch geweest zijn (een gesnedene, vgl. Jesaja 56: 3,4). In het vrouwenhuis zullen de jonge vrouwen een schoonheidsbehandeling ondergaan (men geve haar versierselen). De vrouw die de koning verkiest zal in de stad van Vasthi wonen. De koning neemt dit uitgebreide advies over.

Vers 5-7 In deze verzen worden twee nieuwe figuren geïntroduceerd. Mordechai woont in de vesting Susan, hij is een Jood uit de stam van Benjamin. Jaïr is de zoon van Manasse (Deuteronomium 3:14), Simeï is degene die koning David vloekt op zijn vlucht voor Saul (2 Samuel 16:5 ev.) en Kis is de vader van Saul (1 Samuel 9:1). Jemini wijst op de stam van Benjamin (zie 1 Samuel 9:1). Mordechai is in 597 voor Chr. onder koning Jechonia uit Jeruzalem weggevoerd. Deze Mordechai voedt zijn nichtje Hadassa op. Zij is wees geworden en Mordechai heeft haar als dochter geadopteerd. Ze is de dochter van Abichail (zie vs. 15), de broer van Mordechai. Ze is jong en knap van verschijning.

Vers 8-9 Ook Esther wordt meegenomen naar het paleis en onder het opzicht van Hegai gesteld. Ze valt direct op door haar schoonheid en heeft bijzonder de sympathie van Hegai. Ze krijgt een voorkeursbehandeling. Dat betekent: de beste schoonheidsbehandeling, de zeven mooiste dienaressen en overplaatsing naar de mooiste vertrekken van het huis van de vrouwen. Deze voorkeursbehandeling doet denken aan de behandeling van Daniel en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnezar (Daniel 1:4). Een opvallend aspect in vergelijking met de geschiedenis van Daniel is het ontbreken van Gods genade en het geloofsvertrouwen. Het feit dat Esther bijvoorbeeld heidens voedsel nuttigt, heeft de Joodse traditie al veel hoofdbrekens bezorgd.

Vers 10-11 Eén ding kan het koninginnenschap van Esther echter in de weg staan: dat is haar afkomst. Ze heeft die op bevel van Mordechai dan ook verzwegen. Wat eveneens een reden kan zijn voor dit verzwijgen, is dat Mordechai niet wil dat de familierelatie tussen hem en Esther openbaar wordt. Mordechai wandelt elke dag langs het vrouwenhuis om te informeren naar de welstand van Esther. Daarnaast wil hij weten wat er met Esther zal gebeuren.



Vers 12-14 In dit gedeelte volgt de beschrijving van de procedure die doorlopen wordt om tot vrouw van de koning te worden. Elke vrouw werd twaalf maanden lang cosmetisch behandeld, zes maanden met mirreolie en zes maanden met verschillende balsemingen. Voordat ze naar de koning ging, ontving elk meisje wat ze wilde om een zo goed mogelijke indruk op de koning te maken.

Vervolgens ging zij 's avonds uit het huis van de vrouwen naar het paleis van de koning. Hier bracht zij de nacht door met de koning. Wanneer dit de koning niet uitmuntend beviel, vertrok het meisje 's ochtends. Nu naar het huis van de bijvrouwen dat onder het opzicht van Saäsgaz stond, eveneens een eunuch. Dit betekende dat het meisje niet meer tot de koning zou komen, tenzij dat de koning haar bij name zou roepen. Dit betekent dat de koning door het nachtelijke verkeer bepaalde wie tot zijn vrouw zou worden.

Vers 15-16 Nu komt het moment dat ook Esther tot de koning zal gaan. In tegenstelling tot de andere meisjes kiest Esther niet zelf wat ze meeneemt naar de koning. Ze laat zich adviseren en leiden door Hegai. Dit wijst erop dat ze goede kans maakte om vrouw van de koning te worden. Ook wordt vermeld dat ze genade vond in de ogen van allen die haar zagen. Ze moet er dus uitzonderlijk mooi uitgezien hebben. In de maand Tebeth (december/januari), de tiende maand van het zevende regeringsjaar van Ahasveros, gaat Esther tot de koning. Dat is in 479 v. Chr., vier jaar na het afzetten van Vasthi.

Vers 17 De koning twijfelt geen moment als Esther bij hem komt. Twee keer wordt vermeld dat Esther in de gunst van de koning valt. Hij bemint haar boven alle andere vrouwen en zij krijgt genade en gunst van de koning. Hij zet haar de koninklijke kroon op het hoofd en maakt haar koningin in de plaats van Vasthi.

Vers 18 De koning richt opnieuw een groot feest aan, dit keer niet om zijn eigen heerlijkheid te tonen, maar ter ere van Esther. Opnieuw zijn de vorsten en dienaren van de koning uitgenodigd, evenals in Esther 1:3. Daarnaast geeft de koning de districten rust, dat is waarschijnlijk vrijstelling van belasting. Naast deze vrijstelling van belasting schenkt de koning ook grote geschenken aan zijn volk.

Geloofsleer

- HC vraag 27 Gods voorzienigheid
- HC zondag 41 Het zevende gebod
- DL 3 en 4, 4 Leven tot eer van God

Gebedspunten

- Vragen om eerlijk te zijn in alles wat je doet
- Leven zoals God dat van jou vraagt, ook bij het maken van keuzes in je leven
- Gebed voor mensen die bewust in zonden leven en de Heere niet willen dienen
- Gebed voor de vervolgte christenen
- Gebed voor het koningshuis in Nederland

Psalm- en liedlijst

- Psalm 25:2 Heer, ai, maak mij Uwe wegen
- Psalm 33:7 De grote Schepper aller dingen
- Psalm 45:5 Men ziet u blij, in statelijke reien
- Psalm 45:7 Straks leidt men haar in statie, uit haar woning



- UAM 11 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
- UAM 12 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
- ZB 199 Zoekt eerst het koninkrijk van God
- ZB 165 Vader, vol van vrees en schaamte, komen wij tot U

Introductie op de vertelling

Kiezen... Wat zou jij doen, als je mocht kiezen tussen een dag thuis blijven of een dag met je familie naar een leuke dierentuin? Dat is niet zo moeilijk natuurlijk...

Maar er zijn ook keuzes, die wél lastig kunnen zijn. Zou jij het thuis vertellen als je straf hebt gehad op school? Zou jij je klasgenoot helpen als hij gepest wordt? Zou jij stiekem een chocolaatje uit de schaal eten? Allemaal keuzes die je moet maken! Soms maak je de verkeerde keuze...

In het Bijbelverhaal van vandaag hoor je ook over mensen die moeten kiezen of ergens voor gekozen hebben. Welke gevolgen hebben die keuzes?