



Vorbereiding schets 4

Schriftgedeelte

Esther 4, Esther 5 : 1-8

Thema

Esther gaat naar de koning.

Exegese

Hoofdstuk 4:1-5:14 is het centrale deel in het boek van Esther. Als het lot van de Joden verzegeld is in het edict van Haman, wordt Esther geprikkeld om de koning te ontmoeten om hem te vragen om hulp. Het doel van haar komst is om het volk te bevrijden. God wordt niet letterlijk genoemd, maar Zijn voorzienigheid blijkt in dit deel zeer duidelijk.

Vers 4:1-3 Mordechai is zeer ontsteld over het besluit van Haman. Hij weent luid en bitter. In die tijd was het gebruikelijk om je verdriet te laten zien, in tegenstelling tot onze cultuur in de huidige tijd. Het bewijs dat Mordechai groot verdriet heeft blijkt uit het scheuren van zijn kleren.

Op deze manier mag hij niet in de poort van de koning komen. Dit is tegen de Perzische wet. Mordechai gehoorzaamt deze wet en tegelijk gehoorzaamt hij de wet van God. Als het bericht de Joden bereikt, gaan zij allen in diepe rouw.

Vers 4-5 Esther hoort de situatie van Mordechai. Zij stuurt hem, via Hatach, kleren om aan te trekken zodat hij weer in de poort mag komen. Zij gaat niet zelf naar Mordechai op de markt, omdat haar identiteit nog verborgen is.

Vers 6-8 'De straat der stad' is de markt. Mordechai is goed ingelicht. Hij weet Hatach alle details te vertellen over het plan van Haman. Het probleem is niet het geld zelf, maar het probleem is de macht van het geld. Het is het middel geweest om de koning om te kopen, omdat Haman gefrustreerd was vanwege Mordechai. Hij biedt Esther een kopie aan van het edict. Zij kan nu zien dat het zwart op wit staat. Hij draagt haar op om naar de koning te gaan. Nu ze de kopie heeft, kan ze zelf zien hoe ernstig de situatie is.

Vers 9-11 Hatach brengt verslag uit aan Esther, die hem opnieuw naar Mordechai stuurt. Zij houdt hem de Perzische wet voor dat iemand eerst geroepen moet zijn om tot de koning te komen. Ongevraagde komst zal de dood betekenen, tenzij de koning de gouden scepter (soort gouden aanwijsstok) aanreikt. Dit is het teken van leven. Esther is terughoudend in het plan van Mordechai omdat zij al in dertig dagen niet bij de koning geroepen is.

Vers 12-14 Mordechai geeft als antwoord op de bezwaren van Esther, dat zij zich niet in moet beelden dat zij aan de volksmoord zal ontkomen. Het feit dat zij aan het hof van de koning is, betekent geen garantie voor haar toekomst. In dit gedeelte blijkt het diepe vertrouwen in Gods voorzienigheid van Mordechai. Hij zegt dat wanneer Esther niet zal spreken de verlossing wel op een andere manier zal komen. God is niet afhankelijk van Esther. Mordechai houdt Esther voor of zij de vraag wil overwegen dat het niet juist de voorzienigheid van God is, dat zij aan het hof van de koning gekomen is. God heeft ervoor gezorgd dat zij koningin is.



Vers 15-17 De reactie van Esther laat zien dat zij helemaal aan de kant van haar volk staat. Zij vraagt om geestelijke ondersteuning van haar volk. Haar vraag om voor haar te vasten houdt ook gebed voor haar in. Zij laat zien dat zij niet zonder de steun van anderen kan, maar dat zij boven alles het bijzondere ingrijpen van God nodig heeft. Zonder Zijn ingrijpen zal de koning zijn wet uitvoeren. Esther gelooft dat God de gebeden zal horen. Daarom vlucht zij allereerst tot God, om vervolgens te gaan doen wat haar hand vindt om te doen. Eerst God, dan haar plannen.

Zij neemt zich voor om drie dagen te vasten om vervolgens de stoute schoenen aan te trekken. Dan zal zij naar de koning gaan. 'Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om' laat iets zien van de bereidheid van Esther om desnoods haar leven te geven voor haar volk en het verder over te geven in Gods handen.

Vaak wordt er een overeenkomst gelegd tussen het komen van Esther tot de koning en het komen van een gelovige tot de Heere. Maar deze vergelijking mag je niet maken! Het grote en zeer belangrijke verschil is dat Ahasveros een tiran is. Je weet nooit hoe zijn pet staat. Je weet nooit wat je aan hem hebt. Hij kan je zomaar laten doden. Hoe anders is God! Als je tot Hem gaat, kom je niet tot een tiran. Daarom kun je de uitspraak 'Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om' nooit toepassen op het komen tot God.

Vers 17 laat zien dat Mordechai tevreden is met het besluit van zijn aangenomen dochter.

Vers 5:1-4 Op de derde dag, terwijl haar volk nog voor haar aan het vasten is, trekt zij een koninklijk gewaad aan. Dit laat haar bijna onbegrensde moed zien. Zij gelooft dat de gebeden effectief zijn. Dit was niet zomaar een fluwelen jurk, deze kleding was doortrokken van goud en juwelen. Dit was voorgeschreven in de wetten, omdat een koning een goddelijke status had. Hij werd ook als dusdanig vereerd.

De twee woorden 'en stond' mag niet over het hoofd gezien worden. Dit was een daad van overtreding tegen de wet! Zij ontmoet publiekelijk de koning, maar ongevraagd. De details worden niet bespaard: de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis, tegenover de ingang van het huis. De koning zag koningin Esther direct binnenkomen. Hij zag haar direct staan.

Nu is het moment aangebroken of zij de boodschap van leven of dood hoort. God zorgt ervoor dat de koning haar vergeeft. Hij zegt letterlijk: 'Wat aan jou, Esther?' Hij vraagt wat er aan scheelt en wat haar verzoek is. Omdat zij ongevraagd komt, moet haar probleem wel heel ernstig zijn.

De beginletters van de zin: 'laat de koning en Haman vandaag komen' zijn in het Hebreeuws de letters van de naam HEERE. Dit kan een bewijs zijn dat de Naam van de HEERE wel voorkomt in het boek, zij het gecodeerd...

Zij legt niet direct haar probleem op tafel maar verzoekt de koning om met Haman bij haar te komen eten.

Vers 5-8 Als de koning en Haman bij Esther zijn, vraagt de koning naar haar verzoek. Zij vraagt de koning of hij en Haman morgen weer bij haar willen komen eten. Dit was gevaarlijk omdat Esther het geduld van de koning op de proef stelde. Het was een 'test' of de koning werkelijk in haar geïnteresseerd was.

Geloofsleer

- HC vraag 27 Gods voorzienigheid
- HC zondag 45 Het gebed

Gebedspunten

- Vraag de kinderen voor welke nood je zult bidden.
- Dank de Heere, dat Hij naar ons klagen, ons verdriet wil luisteren.



- Bid voor het volk Israël.
- Pleit op een belofte, bijvoorbeeld psalm 55:23 “Werp al uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.”
- Leer ons veel van U verwachten en vertrouwen op Uw voorzienigheid.

Psalm- en liedlijst

- Ps. 31:12 In Uwe hand zijn mijne tijden
- Ps. 33: 5 Geen ding geschied er ooit gewisser
- Ps. 33: 6 Maar d’altoos wijze raad des Heeren
- Ps. 122:3 Dat vreed’ en aangename rust
- Ps. 132:12 Wat vijand tegen Hem zich kant

- ZB Ik bouw op U
- ZB Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
- ZB Omdat Hij leeft

Introductie op de vertelling

Neem wat kranten mee van de afgelopen week. Laat in kleine groepjes iets opzoeken over Jodenhaat of discriminatie.