



## Vertelschets 6 - Mordechai verhoogd

### Beginzin

Voor de tweede keer zijn koning Ahasveros en zijn belangrijkste dienaar Haman op bezoek bij koningin Esther.

- Jammer. Voor Haman ligt er nu een donkere schaduw over het bezoek heen. Wat een vernedering voor hem dat Mordechai zo koninklijk is geëerd. *Kun jij het hebben wanneer een vriend(in), broer/zus iets moois krijgt of meemaakt? De Heere vraagt van ons goede, fijne dingen een ander juist te gunnen. Om met de ander mee te genieten.*
- Door de vriendelijkheid van de koning heeft Esther nu de moed om met haar wens voor de dag te komen.
- Heel voorzichtig en nederig smeekt ze eerst om het leven van haarzelf, dan om dat van haar volk.
- Wanneer ze slaven zouden moeten worden dan had ze niets gevraagd, maar nu gaat het om hun leven.
- “Wie wil dat doen? Waar is die man?” reageert de koning boos en verbaasd.
- Esther wijst naar Haman, die de schrik van zijn leven krijgt.
- Ahasveros stuift in woede overeind en verdwijnt in de paleistuin.
- Haman is bang dat dit zijn leven zal kosten en valt voor Esther neer. Smeekt om genade. *Zijn vernedering is nu compleet. Eerst voor Mordechai, nu voor de koningin.*
- Als de koning binnenkomt ziet hij zijn raadsman op zijn knieën voor zijn vrouw liggen en wordt opnieuw heel boos. Hij denkt dat Haman haar kwaad wil doen.
- “Grijp hem!” Hamans gezicht wordt bedekt. Hij is een ter dood veroordeelde.
- Een knecht, Charbona, wijst de koning op de galg die Haman voor Mordechai had laten maken, 25 m. hoog. Ahasveros vindt het een goed plan.
- Zo eindigt het leven van Haman aan de galg die voor de Jood Mordechai was bedoeld.
- Esther smeekt nu om het leven van haar volk en vertelt de koning over de nicht-neef relatie met Mordechai.
- Mordechai moet bij de koning komen en krijgt Hamans plaats met de zegelring om brieven te verzegelen in naam van de koning. *Zie je hoe de Heere zorgt? Hij waakt als een Goede Herder over Zijn schapen. Alles leek verloren. Maar na het zure is het de Heere, die het zoete geeft.*
- *Wij mogen met alles (moeilijke, verdrietige, maar ook blijde dingen) naar de Heere toegaan. En dan weet de Heere hoe het verder gaat. Hij weet wat goed voor ons is. Hij heeft Zijn plan met ieders leven. Wij mogen vertrouwen dat Hij het nooit verkeerd doet. “Laat Hem besturen, waken. ’t Is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken. Dat g’u verwonderen moet.”*
- Esther krijgt Hamans bezittingen, knechten, vee, geld en maakt Mordechai de baas daarover. Wat een verandering voor Mordechai. *De Heere maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.*



- Esther smeekt de koning nu nederig om tegenmaatregelen. Ze krijgt opnieuw de gouden scepter toegereikt. De koning is haar gunstig gezind. *Esther is hier een voorspraak voor haar volk. Ze wil alles doen om haar volk te redden. Wie deed dat later ook? Ja, de Heere Jezus kwam uit de hemel, wilde sterven aan het kruis, om Zijn volk te redden. Om zondaren te redden. Om jou te redden. Weet jij dat? Zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Zoek Hem nu. Zoek Hem elke dag.*
- Maar Ahasveros kan een wet van Meden en Perzen niet herroepen. Wel geeft hij toestemming te redden wat er te redden valt.
- Mordechai laat snel brieven (met het zegel van de koning) door het hele land gaan die de Joden laat weten, dat ze zichzelf mogen verdedigen en doden wie hen wil doden.
- Iedereen begrijpt dat het uit is met Hamans macht. Mordechai krijgt koninklijke eer.
- De nieuwe wet geeft bijzondere blijdschap bij de Joden in de stad Susan. Wat een verandering! *Na het zure geeft de Heere het zoet. Hij laat Zijn volk nooit in de steek. Al kan het er eerst wel op lijken. Zo zorgt de Heere nog steeds voor alle mensen en alle kinderen die de Heere liefhebben.*

### Slotzin

*Dat is groot, om veilig, dicht bij de Heere te leven. Vraag de Heere jou dat te leren, jou te bekeren als je dat nog niet kent.*

Evt. alternatieve afsluiting: Wat heeft het spreekwoord (uit de introductie) met het verhaal te maken?