



Vorbereiding schets 6

Schriftgedeelte

Esther 7, Esther 8

Thema

Mordechai verhoogd.

Exegese

Hoofdstuk 7

Vers 1-2: Het voorspel van Hamans ondergang heeft in het vorige hoofdstuk al geklonken. Aan het einde van dat hoofdstuk wordt Haman opgehaald voor de tweede maaltijd van koningin Esther. Bij deze maaltijd vraagt de koning opnieuw aan Esther haar verzoek bekend te maken. Met de woorden 'de helft van het koninkrijk' toont Ahasveros zijn bereidwilligheid om aan haar verzoek gehoor te geven.

Vers 3-4: Dan doet Esther haar verzoek. Heel voorzichtig gaat ze daarbij te werk. Ze smeekt eerst om haar eigen leven. Haar eigen leven is voor de koning immers het belangrijkste! En met haar eigen leven, vraagt ze vervolgens om het leven van haar volk. Want 'we zijn verkocht' zo zegt Esther. Dat de koning zelf in zijn onwetendheid de verkoper is geweest, zegt ze er wijselijk niet bij. Heel bescheiden gaat Esther verder. Zou het alleen gaan om slavernij voor haar en haar volk, dan zou ze een belangrijk man als de koning er niet mee hebben 'vermoeid'. Ook de (wat onduidelijke) laatste zin van vers 4 heeft die betekenis: alleen omdat de zaak zo ernstig is, is het de 'schade des konings' waard.

Vers 5-6: De koning beseft nog niet dat het verzoek van Esther alles te maken heeft met het bevel, dat hij ooit zelf heeft goedgekeurd. Hij stelt daarom verbaasd de vraag wie het dan wel mag zijn die dit op zijn geweten heeft. Het antwoord komt voor zowel de koning als voor Haman als een donderslag bij heldere hemel. Deze kwaadaardige vijand zit notabene bij de koning aan tafel!

Vers 7: Bij het horen van dat nieuws, stuift de koning in woede overeind en verdwijnt naar de paleistuin. Vermoedelijk heeft hij een moment van bezinning nodig om zich af te vragen wat hij met deze situatie toch aanmoet. De achterblijvers weten dan nog niet voor wie de koning partij zal kiezen: voor zijn bedreigde koningin of voor zijn aangeklaagde raadsman? Haman ziet zijn kansen donker in. Hij ziet nog maar één uitkomst: de koningin om genade smeken. Daarmee wordt zijn vernedering compleet. Eerst moest hij zich vernederen voor de Jood Mordechai, nu voor de Jodin Esther.

Vers 8: Zo treft de koning bij terugkomst zijn raadsman aan op het ligbed van Esther. Hij trekt meteen zijn conclusie: Haman probeert zijn vrouw kwaad te doen! Daarmee is het lot van Haman definitief bezegeld. Als symbool van de ongenade waarin Haman gevallen is, bedekken de knechten van de koning zijn gezicht.

Vers 9-10: Hamans eerdere trots versnelt nu zijn ondergang. Vol bravoure had Haman een 25 meter hoge galg opgericht om de ondergang van Mordechai publiekelijk te voltrekken. Hamans bedoelingen met die galg zijn blijkbaar ook in de rest van de stad bekend geworden. De kamerling Charbona weet daardoor de koning fijntjes te vertellen dat Haman die galg heeft opgericht voor dezelfde man die vanmorgen nog



door de koning geëerd is. Zo eindigt Haman in de kuil die hij voor Mordechai had gegraven. De ereplaats die Haman 's morgens voor zichzelf had bedacht, is aan Mordechai gegeven. De galg die hij voor Mordechai had bedacht, is 's avonds aan Haman gegeven.

Hoofdstuk 8

Vers 1-2: De koning wordt nu in kennis gesteld van de nicht-neef relatie van Esther en Mordechai. Daarop mag Mordechai voor de koning verschijnen. Mordechai ontvangt Hamans positie en de bijbehorende zegelring. Esther ontvangt al Hamans bezittingen en stelt die vervolgens onder toezicht van Mordechai. Het afnemen van iemands bezittingen was een straf die vaker voorkwam in het Oude Oosten.

Vers 3-4: Met deze machtswisseling zijn de problemen nog niet opgelost. De wet die Haman met toestemming van de koning heeft uitgevaardigd, is nog steeds van kracht. Esther doet daarom opnieuw haar verzoek aan de koning. Uit de manier waarop Esther de vraag stelt, blijkt nog steeds haar diepe eerbied voor de koning. Het risico is ditmaal niet zo groot als in hoofdstuk 5. Ook deze keer krijgt Esther de scepter toegereikt als teken dat de koning haar gunstig gezind is.

Vers 5-6: Esther verzoekt de koning om de wet die Haman heeft uitgeschreven te herroepen. Esther treedt daarbij op als een voorspraak voor het volk. Zij lijkt nu wel gered, maar ze kan het toch niet werkeloos aanzien dat haar volksgenoten uitgeroeid zullen worden? De koning heeft tijdens de maaltijd toch zelf beloofd dat hij haar verzoek zou inwilligen?

Vers 7-8: De koning kan aan Esthers verzoek niet voldoen. Een wet van Meden en Perzen kan niet herroepen worden (Daniël 6:9). In de dood van Haman heeft de koning echter wel zijn welwillendheid getoond. Met dezelfde welwillendheid geeft hij nu Mordechai en Esther de volledige volmacht om wetten uit te schrijven in de naam van de koning, om zo het onheil voor de Joden af te wenden.

Vers 9-10: Evenals Haman stuurt Mordechai een bericht naar alle uithoeken van het rijk. Ditmaal krijgen ook de Joden het bevel in hun eigen taal. Anders dan de boodschappers van Haman, worden de boodschappers van Mordechai op kamelen en paarden er op uit gestuurd, zodat het bericht de uithoeken van het rijk zo snel mogelijk bereiken zal.

Vers 11-14: In dit bericht krijgen de Joden het recht zich tegen hun vijanden te verdedigen. Iedereen die naar de wet van Haman de Joden probeert aan te vallen, te beroven of te doden, loopt daardoor het risico dat hij op zijn beurt door de Joden aangevallen, beroofd en gedood wordt. De wet van Haman verliest zo een groot deel van zijn aantrekkingskracht.

Vers 15-17: Deze nieuwe wet heeft een enorme impact op de stad Susan en van daaruit op het hele rijk. Mordechai, die kort hiervoor nog in zak en as rondliep, draagt nu koninklijke kledij. In de heerlijkheid van Mordechai komt de veranderde positie van het Joodse volk duidelijk tot uiting: ze zijn niet langer de verschoppelingen van de maatschappij, maar staan in het centrum van de macht. Het verdriet van het volk is veranderd in euforische blijdschap. Zelfs veel heidenen besluiten Jood te worden, dat wil zeggen: vanaf nu gaan ze de Joodse religie aanhangen. Zelfs zij hebben gemerkt: de HEERE heeft in deze geschiedenis Zijn zorg voor Zijn volk getoond.

Geloofsleer



- HC vraag 27 Gods voorzienigheid – duidelijk is in het leven van Esther en Mordechai te zien hoe de Heere d.m.v. deze mensen Zijn plan uitvoert. Er gebeurt niets zomaar.
- NGB art. 13 De voorzienigheid – dat we mogen weten dat God de duivelen en al onze vijanden in de toom houdt, zodat ze ons zonder Zijn toelating en wil, niet kunnen schaden.

Gebedspunten

- Danken voor de zorg van de Heere voor Zijn volk (“Ik zal hen niet begeven, Ik zal hen niet verlaten”).
- Bewaring voor hoogmoed – in het hart van alle mensen is hoogmoed te vinden. Wij leven niet om onszelf te eren, maar om God te eren. Dat is het belangrijkste doel van ons leven.
- Gebed voor Israël – God heeft bijzondere beloften voor het Joodse volk, die nog niet zijn vervuld.

Psalm- en liedlijst

Psalmen

- Ps.42:5 Maar de HEER' zal uitkomst geven,
- Ps.46:1 God is een Toevlucht voor de Zijnen
- Ps.132:12 Wat vijand tegen Hem zich kant'

Liederen

- God is getrouw, Zijn plannen falen niet
- OMK 3 Mordechai, gehate jood

Introductie op de vertelling

Schrijf op het bord (evt. stuk papier):

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Vraag de kinderen of ze deze zinnen weleens gehoord hebben. En of ze weten hoe je ze noemt (spreekwoorden). Bespreek de betekenis niet. Maar zeg dat je na afloop van de vertelling zal vragen of ze weten wat de spreekwoorden betekenen. Je laat de betekenis dus uit het verhaal komen. Lees na afloop evt. Prediker 10:8. Beter nog is om de kinderen deze tekst zelf op te laten zoeken.