



Vertelschets 6 - Petrus verlost uit de gevangenis

Beginzin

Daar zit hij nu... Petrus! In de gevangenis, vastgeketend aan twee bewakers. Morgen zal de rechtszaak plaatsvinden en zal hij waarschijnlijk gedood worden.

In de gevangenis

- Koning Herodes heeft een hekel aan de christenen. Om de Joden een plezier te doen, die ook een hekel aan de christenen hebben, heeft hij Jakobus (de broer van Johannes) laten onthoofden.
- Tijdens het Joodse paasfeest heeft hij Petrus in de gevangenis laten zetten.
- Petrus zit nu al een paar dagen in de gevangenis te wachten, tijdens het Pascha worden er namelijk geen mensen terechtgesteld.
- Hij wordt bewaakt door zestien soldaten, elke drie uur door vier anderen. Twee soldaten bij de deur, en twee bij Petrus in de gevangenis.
- Morgen zal Petrus berecht worden, het Pascha is dan voorbij en iedereen kan hem dan zien! Waarschijnlijk zal hij gedood worden. *Stel je voor, dat dat morgen met jou zou gebeuren...*

De gemeente

- Heel de christelijke gemeente weet dat Petrus is opgepakt.
- Ze zijn bij elkaar gekomen en bidden dag en nacht voor Petrus. *Mooi is dat, bid jij ook samen met je vrienden of familie voor christenen die gevangen zitten? En dan niet één keer, maar telkens weer? De Heere zegt ons in de Bijbel dat we dat moeten doen.*

Petrus

- Petrus is rustig gaan slapen. *Rustig slapen? Ja! Petrus was niet bang. Hij vertrouwde op de Heere! Wat Hij doet is goed. Alles is in Zijn hand, niet in de handen van Herodes. Vertrouw jij ook zo op God?*
- Opeens schrikt Petrus wakker, er port iemand in zijn zij en er schijnt een fel licht in de gevangenis! Petrus' boeien vallen af en de bewakers slapen gewoon door... *Vreemd, hè?*
- 'Sta snel op en trek je schoenen aan, je gordel en je mantel', zegt een stem. Het is een engel van de Heere God.
- Petrus gaat mee naar buiten. De deuren van de cel en de zware ijzeren poort van de gevangenis gaan vanzelf open. Ook hier merken de bewakers niets van!
- Eén straat nadat ze de gevangenis uit zijn, is de engel plotseling verdwenen. Petrus denkt dat hij gedroomd heeft, maar al snel merkt hij dat het echt waar is wat er is gebeurd. De Heere heeft een engel gestuurd om hem te bevrijden uit de gevangenis! *Voor de Heere is niets onmogelijk.*



Rhodé

- Petrus gaat naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus.
- Hij klopt aan en als het dienstmeisje Rhodé vraagt wie er is, zegt hij zijn naam.
- Niemand doet open... Rhodé is van blijdschap naar binnen gerend, naar de mensen die aan het bidden zijn.
- De mensen denken dat Rhodé in de war is. Steeds hebben ze gebeden voor Petrus. Nu de Heere hem uit de gevangenis heeft bevrijd, kunnen ze niet geloven dat hun gebed is verhoord. Maar Petrus blijft kloppen en als de deur opengedaan wordt, is iedereen blij en verwonderd. Petrus vertelt wat de Heere heeft gedaan. *Wat een wonder, God verhoorde het gebed. Zijn wil geschiedde! Jij mag ook bidden. De Heere hoort zo graag jouw stem. Elke dag. Vertel Hem eerlijk je zonden, bid Hem om vergeving. Dat gebed verhoort de Heere altijd.*
- Petrus reist daarna naar een andere plaats.

Koning Herodes en de bewakers

- Als de volgende morgen ontdekt wordt dat Petrus is ontsnapt, begrijpt niemand er iets van.
- Koning Herodes ondervraagt de bewakers en laat hen doden.

Slotzin

Zo gaat God door met Zijn werk! Hij verhoort de gebeden, op Zijn tijd en op Zijn manier.