

Vertelschets 20.2: In kannen en kruiken

Beginzin

'Elisa, Elisa! Kunt u mij alstublieft helpen?' Een vrouw komt snel in de richting van Elisa gelopen. Waarom heeft die vrouw dan hulp nodig?

Vertelschets

- Elisa kijkt op en ziet dat er een vrouw aan komt lopen. Aan haar kleren kun je zien dat ze arm is. Ze kijkt heel verdrietig.
- 'Elisa, die man aan wie ik geld moet betalen, is gekomen. Hij wil dat ik nu het geld geef, maar ik heb geen geld! Mijn man is gestorven. Hij hoorde bij de profeten. Nu wil die man mijn twee jongens meenemen. Hij wil dat ze slaven worden en voor hem werken!'
- Elisa ziet tranen in de ogen van de vrouw. Hij snapt wel waarom ze zo verdrietig is: natuurlijk wil ze haar jongens niet met die man mee laten gaan. Ze wil dat ze bij haar blijven. Ze is toch hun moeder!
- Een van de leerling-profeten is gestorven. Zijn vrouw is achtergebleven met twee kinderen. Nu heeft ze geen inkomen meer en staat zij in de schuld.
- Elisa biedt aan om haar te helpen. *Bieden wij ook aan om te helpen en hebben we speciaal aandacht voor weduwen, wezen of anderen die hulp nodig hebben?*

Nog olie

- 'Wat heb je in huis?' vraagt Elisa. 'Alleen een kruik met olie, verder niets.' De vrouw doet haar handen omhoog. Ze heeft verder niets meer in haar huis. Geen brood, geen groente, geen vlees, al het eten is op. Ze is naar Elisa gegaan, want ze weet het: de God van Elisa kan helpen.
- De olie is voor haar een kostbaar bezit. Olie wordt veel gebruikt. Bij het koken en om smaak te geven aan het eten. Bij het verzorgen van bijvoorbeeld je handen en om licht te maken. Maar dit is niet genoeg om van te leven en de schuld van te betalen.
- Elisa geeft de opdracht om lege kruiken te verzamelen. Dat is een vreemde opdracht! Wat moet ze nou met lege kruiken doen? De weduwe weet niet met welke reden ze dit doet, maar toch doet ze precies wat Elisa zegt.
- Haar zonen doen wat hun moeder zegt. Ze gaan ook naar binnen en sluiten de deur achter hen. *God vraagt ook van ons dat wij onze ouders, maar vooral Hem op deze manier vertrouwen en gehoorzamen.*





Het wonder

- De weduwe pakt haar eigen kruikje met olie en loopt naar een grote kruik toe. Haar twee jongens kijken stil toe. Ze giet olie uit haar eigen kruikje in de grote kruik. De olie blijft maar stromen! Als de grote kruik vol is, gaat ze naar een volgende kruik. En weer giet ze olie in de kruik. De olie stroomt totdat de kruik vol is. Ze kijkt naar haar eigen kruikje. Daar zit nog steeds olie in.
- Zo giet ze alle kruiken vol. En nog steeds zit er olie in haar kruik. 'Jongens', zegt ze, 'ga nog eens een kruik halen!' 'Maar alle lege kruiken zijn op, allemaal zijn ze vol.'

God doet een wonder en voorziet in de nood van de weduwe. Van een klein beetje olie maakt Hij heel veel. Voor Hem is niets onmogelijk, Hij voorziet. Ook wanneer wij niet weten wat we nodig hebben.

God zorgt

- De weduwe is dankbaar. Dat blijkt als ze naar Elisa gaat om hem te vertellen wat er is gebeurd.
- Elisa zegt: 'Ga maar terug naar huis en neem een paar kruiken olie mee om die te verkopen.' De vrouw kijkt de profeet aan. Ze snapt het al. Als ze olie verkoopt, krijgt ze geld. En als ze geld heeft, kan ze die man betalen en dan neemt hij haar kinderen niet mee.
- Elisa zegt dat er zelfs nog genoeg geld over blijft om van te leven
- God zorgt niet alleen op dit moment maar ook in de toekomst.

De Heere zorgt ook voor jou. Hij zorgt ervoor dat er eten en drinken is. Hij zorgt ervoor dat je naar school kan. De Heere heeft ervoor gezorgd dat jullie een Bijbel hebben. En de Heere zorgt ervoor dat je thuis, in de kerk en op school over de Heere hoort vertellen.

Slotzin

God weet wat we echt nodig hebben en Hij wil dat uit Zijn rijkdom geven. Wat is de rijkdom die God ons wil geven? Dat Hij Zijn Zoon naar de wereld zond. Om voor de schuld van ons mensen te betalen. Dan ben je schatrijk.

