



Vertelschets 20.3: Leven!

Beginzin

Wil je bij ons komen eten? Ik ga een heerlijke broodmaaltijd voor je klaar maken!

Dit vraagt deze mevrouw Elisa wel vaker. Hij vindt het fijn dat dit echtpaar zo goed voor hem zorgt.

De gastvrijheid van het Sunamitische echtpaar

- De Sunamitische vrouw heeft gemerkt dat Elisa heilig is. Heilig zijn betekent dat hij apart is gezet als profeet van God. Ze laat in haar huis een aparte kamer bouwen voor Elisa. In dit kamertje staan een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar.
- Elisa neemt dit dankbaar aan, want nu kan hij zich terugtrekken om uit te rusten. Waarschijnlijk heeft hij in dat kamertje ook veel tot God gebeden. *Heb jij ook een plekje waar jij je terug kunt trekken om tijd met de Heere door te brengen? Een plekje waar je kunt bidden en stil zijn voor God?*
- Elisa wil graag iets terug doen voor de Sunamitische vrouw en haar man, maar ze vinden dat niet nodig. Zijn knecht Gehazi vertelt Elisa dat ze geen kinderen hebben en dat dat een groot gemis in hun leven is. In Israël was een zoon erg belangrijk omdat hij voor zijn ouders kon zorgen als ze oud geworden waren.
- Elisa laat de vrouw door Gehazi bij hem brengen. Hij vertelt haar dat ze over een jaar moeder zal zijn van een zoon. De vrouw denkt dat Elisa liegt, maar de vrouw wordt inderdaad zwanger en een jaar later wordt er een zoontje geboren. *De Heere God zegent de gastvrijheid van deze vrouw!*

De jongen sterft

- Het zoontje van het echtpaar uit Sunem wordt groter. Op een dag krijgt hij erge hoofdpijn als hij bij zijn vader op het land aan het kijken is. Hij wordt naar zijn moeder gebracht en hij sterft een aantal uren later.
- Zijn moeder legt hem op het bed van Elisa. Dan laat ze een ezel zadelen waarna ze met een knecht op pad gaat om Elisa te halen.
- Na een paar dagen reizen komen ze bij Elisa aan. De vrouw valt huilend aan Elisa's voeten neer. Ze brengt haar nood bij de knecht van God! *Doe jij dat ook, als je de dingen die in jouw leven gebeuren niet begrijpt? Vlucht je dan ook naar de Heere toe en bid je tot Hem? Al je vragen en dingen waarover je bezorgt kunt zijn, mag je vertellen aan God.*





Het wonder

- Elisa stuurt Gehazi vooruit. Onderweg mag hij niemand groeten die hij tegenkomt. Zo wordt Gehazi niet opgehouden door anderen. Als hij bij de dode jongen komt, moet hij de staf op zijn gezicht leggen. Hij wordt niet wakker.
- Gehazi keert met dit bericht terug naar Elisa en de moeder van de jongen.
- Elisa komt bij het huis aan en trekt zich terug in zijn kamer, waar ook de dode jongen ligt. Hij bidt tot God. Daarna gaat Elisa op de dode jongen liggen. De jongen niest zeven keer en wordt weer levend! Wat een groot wonder van de Heere! Hij kan zelfs doden levend maken. *Dit blijkt vooral met Pasen, als de Heere Jezus uit eigen kracht opstaat uit de dood. Daarmee heeft Hij de dood overwonnen!*
- *Wat God doet is goed! Ook al gaat het soms niet zoals wij graag willen. Hij weet wat het beste voor ons is.*

Slotzin

De moeder van de jongen valt voor Elisa neer en bedankt hem. Daarna omhelst ze haar zoon. Wat is ze God dankbaar voor dit grote wonder!

