

Vertelschets 21.1: Leer ons bidden

Beginzin

Kijk, rond de Heere Jezus staan heel veel mensen. Jezus heeft hen zojuist verteld dat het nodig is om aanhoudend te bidden. Maar Hij ziet dat er veel mensen zijn die denken dat zij wel genoeg bidden. Zij kijken neer op andere mensen die dat niet doen en denken: 'Ik ben gelukkig veel beter dan al die anderen, God zal wel heel tevreden over mij zijn. Ik krijg vast een mooi plekje in de hemel.'

Een verhaal over het bidden

Deze mensen vergeten dat ze een zondig hart hebben en alleen door genade zalig kunnen worden.

Daarom vertelt Jezus aan hen een gelijkenis; een verhaal, om te laten zien wie nu werkelijk rechtvaardig is voor God. Je zou kunnen zeggen: over wie God nu echt tevreden is, of: met wie God nu echt blij is.

De Farizeeër

Het is druk bij de tempel. Nog even en dan zullen de priesters het offer brengen.

Er komen nog twee mannen aanlopen. Zij willen bidden in de tempel. Fijn is dat! Ze geloven dat God echt bestaat en dat het goed en nodig is om te bidden. Ze maken tijd vrij om naar Gods huis te gaan en ze willen met Hem spreken.

Doe jij dat ook?

De ene man is een Farizeeër. Hij ziet er voornaam en deftig uit. Farizeeën zijn mensen die heel godsdienstig leven. Zij zijn in de dagen van de Heere Jezus de vroomste mensen. De andere mensen kijken tegen hen op en eren hen.

Deze Farizeeër gaat vooraan op het tempelplein staan. Daar kan iedereen hem goed zien en horen. Als de mensen hem eerbiedig groeten en even blijven staan om naar hem te kijken, dan gloeit hij van trots.

Hij breidt zijn handen uit naar de hemel en begint te bidden: 'O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook zoals die tollenaar daar! Ik vast twee keer per week. Ik geef het tiende deel van alles wat ik heb.'

Hé, bidt deze Farizeeër eigenlijk wel? Heeft hij de Heere nodig?

Het lijkt alsof hij dankbaar is, maar hij prijst alleen maar zichzelf. Hij vergelijkt zichzelf met anderen en dan komt hij er heel goed vanaf! Hij vertelt aan God hoe goed en vroom hij is.

Hij vergeet echter dat hij een zondig hart heeft. Dat in zijn hoofd ook verkeerde gedachten zijn. Hij vergeet dat ook hij vergeving nodig heeft. Hij denkt alleen aan alle goede dingen die de andere mensen van hem kunnen zien. Hij denkt dat God wel heel tevreden over hem moet zijn en dat hij wel een plek in de hemel verdient.

De mensen die erbij staan en zijn gebed horen, knikken goedkeurend. Wat een vrome man is die Farizeeër en wat doet hij toch veel goede dingen! Als hij de tempel weer verlaat, groeten





ze hem eerbiedig. De Farizeeër kijkt nog even minachtend naar die tollenaar. Het zou verboden moeten worden dat zulke zondaars in de tempel mogen komen! Gelukkig is hij beter! Tevreden over zichzelf gaat de Farizeeër naar zijn huis.

De Tollenaar

Achteraan op het tempelplein staat die andere man, die ook gekomen is om te bidden. Hij is een tollenaar. Tollenaars zijn Joodse mensen die de Romeinen, de vijanden dus, helpen met het ophalen van de belasting. Ze staan bekend als bedriegers en onbetrouwbare mensen. De mensen die hem zien, spugen van verachting op de grond. Wat een verschil met die Farizeeër! Deze man durft niet vooraan te gaan staan. Hij staat 'van verre'. Dat betekent: ver van het altaar, het offer en ver van het Heilige.

Toch gaat ook hij bidden. Hij kan niet anders, want in zijn hart is een groot verdriet. Hij schaamt zich over zijn leven. Hij beseft wat hij verkeerd heeft gedaan en moet ermee naar de Heere. Alleen de Heere kan hem helpen. In de verte ziet hij het offer op het altaar. Hij weet dat het offer nodig is als betaling voor de zonden. Dat dier moet sterven om zijn zonden.

Hij durft niet eens zijn ogen op te heffen en zijn handen uit te breiden naar de hemel. Zijn hoofd is gebogen en hij slaat met zijn vuist tegen zijn borst als teken van groot verdriet en berouw. Zo bidt hij! Het is maar een kort gebed: 'O God, wees mij zondaar, genadig!'

Meer weet hij niet te bidden. Als hij zichzelf vergelijkt met anderen, dan is hij de slechtste. Hij heeft alleen maar zonden. Hij beschuldigt alleen zichzelf. Hij is zich diep bewust van Gods hoogte.

Maar dan het wonder! De Heere Jezus zegt: 'Ik zeg u'. En daarmee zegt Hij dat ook tegen jou en mij; Wie bidt als de tollenaar en gelovig luistert naar dat woord van Jezus, mag op grond van dat woord en door het geloof weten dat het in orde is tussen God en hem. Ook als de duivel of het eigen hart (gevoel) je wat anders wijs wil maken. Jezus zegt: 'Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis.' Hij mag weten in zijn hart dat GóD nu écht tevreden met hem is.

De verhoring

In de Bijbel staat: 'Wie zijn zonden belijdt en laat, die zal barmhartigheid ontvangen' (Spreuken 28:13b). God vergeeft al de zonden die aan Hem worden verteld en beleden. Hij geeft vrede in het hart. Het gebed van de Farizeeër is eigenlijk geen gebed. Hij prijst alleen zichzelf, en vraagt niets. Hij heeft God niet nodig.

Slotzin

Ook jij mag met al je zonden, alle dingen die je verkeerd hebt gedaan, bij God komen. Als je dat doet, zal Hij je zeker vergeven. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat Hij genadig is en Hij dit beloofd heeft. Zijn Zoon heeft de straf gedragen die jij verdient hebt.





Gesprek

Wanneer is God dus pas echt tevreden over je en blij met je? Als je leven er mooi uitziet aan de buitenkant? Als anderen jou heel goed vinden?

Nee, alleen als je beseft dat je een zondaar bent, ook al ziet je leven er aan de buitenkant mooi uit, en als je tegelijkertijd gelooft dat er bij de Heere genade is! Elk mens heeft een zondig hart. De Heere wil graag dat je met dat zondige hart bij Hem komt, net als de tollenaar. Hij kan al je zonden vergeven. Hij wil het ook.

