



Vertelschets 21.4: Vergeef mij

Beginzin

Daar lopen ze, de wrede en sterke soldaten. Ze grijpen de Heere Jezus beet, trekken Zijn kleren uit en leggen Hem op de balk die op de grond ligt. Dan strekken ze Zijn armen en binden die vast aan de balk. Een soldaat heeft een hamer en lange spijkers en slaat ze door de polsen en voeten van de Heere Jezus. Dan tillen de soldaten de balk met de Heere Jezus eraan op en zetten ze Hem overeind.

Vader, vergeef hen

- Er staan veel mensen te kijken op de heuvel Golgotha. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Vorige week wisten ze het nog zeker. Die man die daar hangt, die Jezus van Nazareth, zou hen gaan verlossen van de overheersing van de Romeinen. Maar nu is alles anders. Jezus is gevangen genomen door de overpriesters en Schriftgeleerden, veroordeeld door Pilatus en gekruisigd. Al die tijd heeft Hij niets gedaan om zichzelf te verdedigen.
- Er zijn nog twee andere mannen die ook aan een kruis vastgemaakt worden. Het zijn twee misdadigers. De één wordt aan de rechterkant van de Heere Jezus gehangen en de ander aan de linkerkant. Zo hangt de Heere Jezus daar in het midden op de Hoofdschedelplaats. Er hangt een bordje boven zijn hoofd. Pilatus heeft erop laten schrijven: **“DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.”** Aan alles kun je zien dat de mensen niets liever doen dan de Heere Jezus bespotten en uitlachen.
- Niemand die daar staat, begrijpt waarom de Heere Jezus daar hangt; om de zonden van Zijn volk en kinderen te dragen en te kunnen vergeven. Zelfs nu de Heere Jezus aan het kruis hangt, denkt Hij niet aan Zichzelf. Hij denkt aan de mensen die Hem bespotten en uitschelden, en aan de ruwe soldaten die Hem aan het kruis geslagen hebben. Terwijl hij daar hangt in de brandende zon, bidt Hij tot Zijn Vader: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’
- De soldaten onder Hem zijn druk bezig. Ze verloten de kleren van de Heere Jezus. Het opperkleed is een groot kleed. Ze scheuren het in stukken en verdelen het. Voor iedere soldaat een stuk. Maar het onderkleed van de Heere Jezus scheuren ze niet; dat is uit één stuk geweven. Ze verloten het.
- De mensen die om het kruis staan, jouwen de Heere Jezus uit. ‘Ha, anderen heeft Hij verlost, laat Hem nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God!’ Ook enkele soldaten lopen weer naar de Heere Jezus toe. Ze geven Hem zure wijn te drinken.
- En de Heere Jezus? Kan Hij niet van het kruis komen? Is Hij daar dan niet machtig genoeg voor? Jawel! Maar Hij wil het niet. Hij wil juist voor zondaren de straf dragen, zelfs de ergste straf: Gods boosheid over de zonde van de mensen. Toch is het vreselijk dat de mensen dit tegen Hem roepen. Zijn lichaam doet ontzettend veel pijn door de spijkers in Zijn handen en voeten en de brandende zon op Zijn bloedende rug. De spottende mensen maken Zijn lijden alleen nog maar zwaarder.





Heere, vergeef mij

- Dan klinkt de stem van één van de moordenaars. Ook hij begint te spotten tegen de Heere Jezus: 'Als U dan de Christus bent, verlos Uzelf, en verlos ons ook gelijk!'
- Maar de andere moordenaar wordt hoe langer hoe stiller. Hij heeft op de Heere Jezus gelet. Eén ding weet hij zeker: de Heere Jezus is onschuldig! En hij, hij is juist schuldig. Als hij straks zal sterven, dan... Dan zal het verkeerd met hem aflopen! Hij heeft de Heere Jezus als Zijn Verlosser nodig!
- 'Ben jij niet bang voor God?' vraagt hij aan de andere spottende moordenaar. 'Wij hebben straf gekregen die we hebben verdiend, maar Deze Jezus heeft niets verkeerd, niets kwaads gedaan!'
- Smekend kijkt hij de Heere Jezus aan: 'Heere, wilt U aan mij denken als U in Uw Koninkrijk gekomen bent?' De Heere Jezus zegt: 'Voorwaar, Ik zeg u: Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.'
- Zie je de liefde van de Heere Jezus voor zondaren? Hij is gekomen, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren hoeft te gaan, maar het eeuwige leven heeft. Zelfs voor een gevaarlijke misdadiger die de dood aan het kruis wel verdiend had, wil Hij zijn leven geven.
- Wat is de moordenaar nu gelukkig. Natuurlijk heeft hij nog steeds vreselijke pijn, nu hij aan het kruis hangt. Maar, dat zal niet lang meer duren. En dan, als hij gestorven zal zijn, zal hij voor altijd bij Koning Jezus in het paradijs zijn! En dat is het heerlijkste wat er is!

Slotzin

Een paar uur later kun je de Heere Jezus horen roepen vanaf het kruis: 'Het is volbracht!' De schuld is betaald. Er is geen zonde zo groot, of de Heere Jezus kan hem vergeven. Hij kan het niet alleen, Hij wil het ook. De moordenaar aan het kruis bad om genade, en hij ontving het van de Heere Jezus. Zo wil de Heere ook jouw zonden vergeven als je je zonden aan Hem belijdt (vertelt).

