



Vertelschets 21.5: Bid voor elkaar

Beginzin

'Ga opzij! Laat hem door!' De mensen fluisteren tegen elkaar, maar doen ook een paar stappen opzij. Zo komt er ruimte.

Naar Jezus

- De mensen maken snel ruimte voor deze man. Het is een Romeinse hoofdman, een centurio. Hun ervaring met dit soort mannen is dat wanneer je niet gelijk luistert, je de gevolgen al snel zal merken.
- De hoofdman loopt naar voren, direct op Jezus af. Zonder af te wachten begint hij Jezus te smeken: 'Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.' Hij is erg bezorgd om zijn knecht en nu Jezus in de buurt is, wil hij Hem om een gunst voor zijn knecht vragen.
- Als de hoofdman al getwijfeld heeft of hij wel naar Jezus zou gaan, dan is die twijfel voorbij. Jezus kan zijn knecht genezen, dat is het enige wat telt! Dit moet hij doen voor zijn knecht.
- We weten niet of de hoofdman veel over Jezus wist, of dat anderen hem hebben verteld welke mensen Jezus genezen heeft. Maar hij heeft van Jezus gehoord en hij moet Hem vertellen van zijn knecht. Niemand is zoals Hij.
- Denk jij ook zo over Jezus, als iemand je over Hem vertelt? Vertel je Hem ook van de mensen in je omgeving die ziek zijn of het moeilijk hebben?

Jezus ontmoet de Romeinse hoofdman

- Jezus antwoordt direct: 'Ik kom naar je huis toe en zal deze knecht genezen.'
- De mensen om Jezus en deze hoofdman beginnen gelijk tegen elkaar te fluisteren. 'Een Jood mag helemaal niet bij een heiden in huis komen. Dat is verboden volgens de Joodse wet.'
- De hoofdman schrikt. Dit had hij niet verwacht en dit hoeft ook niet. Hij weet dat deze Jezus een Jood is en volgens hun wetten mag deze Jezus helemaal niet bij hem in huis komen.
- De mensen eromheen luisteren gespannen als de hoofdman Jezus antwoordt: 'Heere, ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt; maar spreek maar één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Ik ben ook een machtig man. Wanneer ik tegen een soldaat zeg dat hij iets moet gaan halen, dan doet hij dat. Wanneer ik zeg dat hij moet komen, dan komt hij. Wanneer ik een opdracht geef aan een slaaf, dan doet hij dit.'
- Zoals de hoofdman anderen opdracht kan geven, kan toch zeker ook Jezus zieken bevelen geven waardoor ze genezen?
- Nee, niet omdat de hoofdman zichzelf zo belangrijk vindt. Door wat de hoofdman van Jezus heeft gehoord, beseft hij dat Jezus ver boven hem staat. Hij vindt zichzelf niet belangrijk genoeg om Jezus bij hem thuis te laten komen.





- Maar als het niet om hem zelf gaat, maar om de genezing van zijn knecht, dan durft hij wel. Met één woord van Jezus zal zijn knecht beter worden, gelooft de hoofdman.

Bij Jezus zijn

- De verbazing is van Jezus' gezicht af te lezen. Hij zegt dan ook: 'In heel Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg tegen u (en Hij wijst de mensen aan die staan te luisteren): 'Overall vandaan zullen mensen komen en die zullen aan de tafel zitten met Abraham, Izak en Jakob. En de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden.' De heidenen zullen met God aan tafel zitten en bij Hem zijn. Maar de mensen die zeggen kinderen van het Koninkrijk te zijn, en het niet écht zijn, zullen God niet kennen. Zij zullen in de duisternis gegooid worden en daar zal veel pijn zijn en tandengeknars.
- Tegen de hoofdman gaat Jezus verder: 'Ga naar huis en het zal gaan zoals u geloofd heeft.'
- Hieruit blijkt dat Jezus niet dacht zoals de mensen in die tijd. Dat voor Joden, die zich 'kinderen van het Koninkrijk noemden' alleen andere Joden tellen, en de anderen, zoals de Romeinen of heidenen, niet waard zijn om geholpen te worden. Misschien let jij er ook wel op hoe iemand eruit ziet, of iemand op je lijkt.
- De hoofdman had daar iets van begrepen. Al was hij heel machtig en kon hij anderen bevelen, in het geloof dat Jezus genezen kon, kwam hij tot Jezus met zijn bede.
- *Hoe laat jij zien of je in Jezus gelooft aan de mensen om je heen? Hoe kunnen ze door jou God leren kennen?*

Slotzin

De hoofdman gaat naar huis. Wanneer hij thuis is, ziet hij dat het bed van de knecht leeg is. De knecht die verlamd was, loopt nu gezond door het huis. Wat een wonder!

