

Voorbereiding 21.6: Help mij

Schriftgedeelte

Lukas 18:1-8

Thema

Bidden voor jezelf. Niet stoppen met bidden, maar volhouden tot er antwoord komt

Exegese

Lukas 18:1-8

Intro

De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. De gelijkenissen in Lukas 18 behoren tot het laatste onderwijs dat de Heere Jezus aan Zijn discipelen en aan de mensen die Hem volgden gegeven heeft. Dit onderwijs wijst niet alleen op het lijden en sterven van de Heere Jezus, maar staat ook in het kader van de wederkomst (zie Lukas 17:20-37).

Het gaat in deze schets om het volhardend bidden. De weduwe ging elke dag naar de rechter. Gods kinderen moeten ook nooit stoppen met bidden. Voor zichzelf en voor de ander. In het gebed moet gevraagd worden om schuldvergeving, het moet uit dankbaarheid en tot Gods eer zijn. God zal zeker luisteren. Hij zal Zijn kinderen recht doen. Maar zal er nog wel volhardend gebed op aarde zijn als de Heere Jezus terugkomt?

Vers 1 Deze gelijkenis vertelt Jezus aan Zijn discipelen. Met 'altijd bidden' wordt hier aanhoudend, volhardend bidden bedoeld. De gelijkenis staat duidelijk in het kader van de wederkomst. In Lukas 17:20-37 heeft Jezus daarover gesproken. In vers 8 zegt Hij: 'Doch de Zoon des mensen, als Hij komt...'. In de periode die aan deze wederkomst voorafgaat, moet de kerk blijven bidden, ook als de wederkomst lang op zich laat wachten. 'Niet vertragen' betekent niet vermoeid raken en verslappen in het gebed, door bijvoorbeeld teleurstelling, omdat de verhoring van het gebed uitblijft.

Vers 2-5 In kleinere steden op het platteland berustte de rechtspraak vaak bij één persoon, van wie je dan ook helemaal afhankelijk was. De rechter in de gelijkenis vreest God niet. Hij laat zich dus niet leiden door Gods rechtvaardige geboden.

Een weduwe was in de Bijbelse tijd vaak behoeftig en in de praktijk rechteloos. De weduwe in de gelijkenis is onrecht aangedaan, misschien in financiële zin. Wellicht is ze ten onrechte een (deel van een) bepaalde erfenis misgelopen.

Het Griekse werkwoord voor 'kwam' (vers 3) geeft aan dat de weduwe herhaaldelijk (telkens weer) naar de rechter ging.

Eerst wil de rechter niet luisteren, misschien omdat hij er geen zin in heeft, of omdat hij de tegenpartij van de weduwe (die wellicht rijk en machtig was) te vriend wil houden. De rechter is dus oneerlijk; hij zou een zaak van een arme weduwe juist voorrang moeten geven.





Na lange tijd besluit hij toch haar recht te verschaffen (de erfenis toe te wijzen?). 'Het hoofd breken' betekent 'in het gezicht slaan' of 'iemand's goede naam aantasten'. De laatste betekenis is waarschijnlijker. De rechter helpt de weduwe in elk geval alleen maar uit eigenbelang.

Vers 6-8 De Heere Jezus trekt twee lessen uit deze gelijkenis:

- Een les uit de figuur van de rechter. Als een oneerlijke rechter deze – voor hem vreemde – vrouw al recht doet, zal God, Die níet onrechtvaardig is, Zijn eigen volk dan geen recht doen, als zij dag en nacht tot Hem roepen? Hij zál hun gebed verhoren.
- Een les uit de figuur van de weduwe. De weduwe hield vol, ze bleef naar de rechter gaan. Zal de Heere, als Hij terugkomt op aarde, ook geloof vinden, dat blijkt uit een aanhoudend en volhardend gebed?

Geloofsleer

| | |
|--------------|---------------------------------|
| HC zondag 23 | Rechtvaardiging |
| HC zondag 24 | Goede werken |
| HC zondag 45 | Het gebed |
| NGB art. 22 | Rechtvaardiging door het geloof |

Gebedspunten

- Mensen die oneerlijk behandeld worden
- Weduwen, wezen en weduwnaars en andere mensen die rouwen
- Volhouden met bidden
- Wederkomst zodat de tegenpartij (satan) geen macht meer heeft

Psalm- en liedlijst

| | |
|--------------|--|
| Psalm 65:1 | De lofzang klimt uit Sions zalen |
| Psalm 68:3 | Springt op van vreugd |
| Psalm 103:1 | Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten |
| Psalm 141:1 | `k Roep, Heer in angst tot U gevloeden |
| Psalm 141: 2 | Mijn bee met opgeheven handen |
| Psalm 145:6 | De Heer is recht, in al Zijn weg en werk |
| Psalm 146:7 | 't Is de HEER', Die vreemdelingen |

| | |
|----|-------------------------------|
| ZB | Bidt zonder ophouden |
| ZB | Zoals ik ben, kom `k onbereid |
| ZB | Heer', ik kom tot U |





Introductie op de vertelling

Afbeelding van een Nederlandse rechter en hier een gesprekje over houden. Wanneer ga je naar de rechter of moet je voor de rechter verschijnen? Wie zijn er allemaal bij een rechtszaak betrokken? (o.a. rechter, advocaat, aanklager, aangeklaagde en getuige) Wat is de taak van de rechter?

Of:

Neem 5 vellen: op het eerste vel staat dag 1, het tweede dag 2, vervolgens dag 3, 16, en 34. Je houdt het vel met dag 1 omhoog en zegt: behandel me eerlijk, doe mij recht, help mij. Je pakt dag 2,3,16 en 34 en zegt hetzelfde.

Stel je voor dat ik dit nu 20 keer zou zeggen. Hoe zou je dit vinden? De Heere Jezus heeft een gelijkenis verteld waarin dit gebeurt. (Dan de beginzin)

