

Vertelschets 24.4: Ruth

BEGINZIN

Ruth kijkt verdrietig voor zich uit. Ze was zo blij en gelukkig samen met haar man. Maar nu is hij overleden. Nu is ze alleen achtergebleven. Haar schoonmoeder Naomi komt zachtjes de kamer inlopen. Met betraande ogen kijken ze elkaar aan en omhelzen elkaar.

VERTELSCHETS

- Wat is er veel gebeurd in het leven van Naomi:
- Het begon met de hongersnood in Bethlehem.
- Toen gingen ze op weg naar Moab. De reis was zwaar maar het leek zo goed te gaan toen ze een tijdje in Moab woonden.
- De jongens Machlon en Chilion werden groter en kregen een vriendin met wie ze gingen trouwen, Machlon trouwde met Orpa en Chilion met Ruth.
- Maar na een tijdje leek het te veranderen. Elimelech stierf. En later ook Machlon en Chilion.

- Dan hoort Naomi dat de Heere weer gezorgd heeft voor brood. Ze wil terug naar Bethlehem.
- Naomi gaat op reis. Haar schoondochters gaan met haar mee op weg.
- Als ze een tijdje onderweg zijn, zegt Naomi tegen Orpa en Ruth dat ze terug moeten gaan naar het huis van hun moeder.
- Orpa en Ruth beginnen te huilen en omhelzen Naomi. Orpa besluit afscheid te nemen en gaat terug naar het huis van haar moeder. Ruth gaat verder mee met Naomi.
- Na een tijdje dringt Naomi erop aan bij Ruth dat zij ook terug moet naar het huis van haar moeder.
- Ruth antwoordt: 'Stop met aandringen, want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan, en waar u zult overnachten, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.'
- Naomi ziet dat dit echt is en samen gaan zij verder naar Bethlehem.
- Als ze daar aankomen, schrikken de mensen als zij Naomi zien. Zij herkennen Naomi niet direct en vragen aan haar of zij het echt is. Naomi antwoordt dat zij haar niet Naomi maar Mara moeten noemen. Dit betekent bitterheid. 'Want ik ben vol weggegaan maar leeg teruggekomen.'

- Het is een tijd later. Ruth is gaan werken op het land van Boaz om eten te verzamelen voor haar en Naomi. Boaz is de lossers.
- Boaz is op weg naar de poort. De poort van de stad is een belangrijke plaats waar veel mensen komen. Bovendien wordt daar altijd recht gesproken wanneer er zaken zijn.
- Vandaag zal er ook recht gesproken moeten worden met de lossers van Naomi en Ruth.
- Boaz ziet de lossers lopen en vraagt hem bij de poort te komen. Daarnaast verzamelt Boaz tien mannen als getuigen.
- Boaz doet het volgende voorstel: 'Het stuk land van Elimelech staat te koop. U bent lossers van deze familie dus mijn voorstel is: koop het. Als u het niet wilt lossen, laat dat dan weten, want dan los ik het. Want verder is er niemand.' De man antwoordt: 'Ik zal het lossen.'

- Boaz antwoordt: 'Op de dag dat u het stuk land zal kopen, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische. Zo zal de naam van de overledene blijven bestaan.'
- De lossen antwoordt: 'Dan kan ik het niet lossen. Koop het maar voor uzelf.' Hij trekt zijn schoen uit. Dit was een gewoonte in die tijd om te bevestigen wat er gezegd wordt.
- Dan zegt Boaz: 'U bent hier allen vandaag getuigen van dat ik alles van de hand van Naomi gekocht heb. Daarbij zal ik ook met Ruth trouwen.' En iedereen antwoordt: 'Wij zijn getuigen.'
- Zo trouwen Boaz en Ruth. Ze krijgen een zoontje, Obed. Dit is de opa van koning David. En uit het geslacht van David zal later de Heere Jezus geboren worden.

SLOTZIN

Zo gaat God toch Zijn weg. Ook al lijkt het niet goed te gaan en nergens op uit te lopen. Door Ruth wordt de geslachtslijn naar de geboorte van de Heere Jezus voortgezet. Zo wordt ook Ruth een moeder van Christus. Wat een genade!