

## Verwerking 24.4: Ruth

### BEGINSITUATIE

Ruth is een Moabitische vrouw die met Naomi mee gaat naar Bethlehem. Ze zegt tegen Naomi: 'Uw God is mijn God'. Ruth raapt aren op de akker van Boaz. Later trouwt ze met Boaz.

### KNUTSELIDEE

Een hart of aar van spijkers en touw.

### MATERIAAL

- Vierkant plankje (grootte van de dobbelsteen)
- Spijkers
- Hamers
- Potloden
- Verschillende kleuren draad
- Scharen
- Lijm

### WERKWIJZE

Teken een hart of aar op een vierkant plankje. Sla op deze lijn spijkers. Op de buitenste lijn van een vierkant sla je ook spijkers. De spijkers van de buitenste rand verbind je met de spijkers van het hart of aar met verschillen de kleuren draad. Plak het vierkant op een zijde van de dobbelsteen.

