



Vertelschets 7.1 – De Barmhartige Samaritaan

1. Een kritische wetgeleerde bij Jezus

- Zo ligt hij daar. Is er iemand die hem ziet?
- Er komt een wetgeleerde naar Jezus toe.
- Hij stelt hem de vraag: 'Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?'
- Het is goed om met vragen naar de Heere Jezus te gaan.
- Het lijkt alsof hij iets wil leren van Jezus, maar hij heeft een andere bedoeling met deze vraag: hij probeert Jezus door middel van deze vraag in de val te lokken.
- Jezus reageert met een tegenvraag: 'Wat is er in de wet geschreven en hoe vat je dit op?'
- De man geeft een keurig antwoord: de hoofdsom van de wet.
- Jezus geeft hem een compliment, want hij heeft goed geantwoord.
- Jezus laat het hier niet bij. Hij zegt: 'Doe dat en je zult leven'.
- In plaats van stil te worden en na te gaan denken over zichzelf, probeert hij zich uit deze situatie te redden.
- Hij stelt de vraag: 'Wie is dan mijn naaste?' (alsof de wet niet duidelijk genoeg is!)

2. De Heere Jezus antwoordt door een gelijkenis

- Een man reist van Jeruzalem naar Jericho.
 - Afstand van ongeveer 27 km
 - Jeruzalem ligt ongeveer 1000 meter hoger dan Jericho
 - Eenzame weg door de woestijn Quarantia. Berucht in die dagen door de onveiligheid. Daarom Bloedweg genoemd.
- De Joodse reiziger wordt overvallen door misdadigers en wordt van alles beroofd, zelfs van zijn kleding. Ook wordt hij halfdood geslagen.
- Zo ligt hij daar. Is er iemand die hem ziet?
- Hoort voetstappen aankomen. Het is een priester die ook richting Jericho gaat.
- Die zal hem vast en zeker helpen.
- Wat een teleurstelling: de priester ziet hem liggen, maar gaat met een grote boog om hem heen.
- Enige tijd later opnieuw een voorbijganger.
- Het is een Leviet. Hij komt dichterbij, ziet de bijna stervende man liggen, kijkt naar hem, maar loopt dan vlug weer verder.
- Moedeloosheid na zoveel liefdeloosheid.
- De priester en de Leviet zijn een waarschuwing. Je kunt keurig naar de kerk gaan en denken dat je de Heere dient en ondertussen aan het gebod van de naastenliefde voorbijgaan.
- Weer hoort hij voetstappen, nu van een Samaritaan.
- Echter, hulp door een Samaritaan aan een Jood is uitgesloten.



- Maar wat onmogelijk lijkt, gebeurt. De Samaritaan ziet de Joodse man daar hulpeloos liggen, stopt en verzorgt zijn wonden.
- Hij neemt hem mee naar een herberg en verzorgt hem daar verder.
- Als hij weggaat, betaalt hij de herbergier, belooft terug te komen en de verdere kosten te betalen.
- Hieruit blijkt zijn grote naastenliefde. Niets is hem teveel. Hoe is dat bij jou?

3. De vraag beantwoord

- Na deze gelijkenis stelt Jezus opnieuw een vraag: 'Welke van de drie personen denkt u dat de naaste is geweest van deze man?'
- Jezus stelt niet de vraag zoals de wetgeleerde hem stelde, namelijk: 'Wie is mijn naaste?', maar: 'Ben je al een naaste voor een ander geworden?'
- Er is maar een antwoord mogelijk: 'Samaritaan'. Maar het lukt hem niet om dat verachtelijke woord uit zijn mond te krijgen. Daarom zegt hij: 'Degene die hem barmhartigheid heeft bewezen'.
- Jezus zegt: 'Ga heen en wees net zo barmhartig'.
- Nu moet hij een voorbeeld navolgen van een Samaritaan. Van iemand die in zijn ogen helemaal geen naaste is.
- Hij die altijd heeft gedacht dat hij in Gods ogen veel beter is dan een Samaritaan.

Slotzin

Denk jij stiekem ook dat jij beter bent dan zoveel anderen? Of heb je liefde gekregen voor anderen, voor je naasten, omdat je Gods liefde hebt leren kennen?