



## Vertelschets 7.6 – De tien ponden

### 1. De Heere Jezus in Jericho

- De Heere Jezus is bij Zacheüs in huis geweest. De mensen mopperen daar over.
- Veel mensen zijn benieuwd wat er gaat gebeuren: zal deze bijzondere man nu de nieuwe koning worden?
- Ze denken aan het aardse koninkrijk en ze willen graag wonderen zien.
- De Heere Jezus weet wel hoe de mensen denken. Hij wil hen leren wat echt belangrijk is.

### 2. De gelijkenis

- De Heere Jezus houdt stil en gaat een verhaal vertellen. Een verhaal met een betekenis. De mensen luisteren aandachtig: wat zou dit te betekenen hebben?
- Er is een rijke man die op reis moet naar een ver land.
- Hij zal een koninkrijk krijgen en dan weer terug komen.
- Wie zal dat zijn? Wie zou de Heere Jezus met deze man bedoelen? Hij is het Zelf!

### 3. De opdracht

- De knechten krijgen allemaal een pond en ze moeten daar mee gaan handelen.
- Wie worden er met de knechten bedoeld? Dat zijn wij!
- De koning vertrekt en de knechten gaan aan het werk.
- Er zijn ook boze onderdanen: zij sturen de koning boodschappers achterna.

### 4. Als de koning terugkomt

- Daar komt de koning weer terug. Hij roept zijn dienaren bij zich
- Elke knecht moet bij de koning komen. Ze weten wel of ze hun best gedaan hebben.
- Hoe is dat met onze Koning? Komt Hij ook terug? Wat zal er dan aan ons gevraagd worden?

### 5. De beloning

- De eerste knecht heeft nu 10 ponden. De koning prijst hem en geeft hem een beloning. Ook een andere knecht wordt beloond.
- De knechten krijgen een beloning naar wat ze gedaan hebben. Zo zal dat met ons ook gebeuren.
- Ben jij gehoorzaam aan de wil van God? Hij wil dat we Hem liefhebben boven alles en elkaar liefhebben als onszelf.

### 6. De boze dienstknecht

- Daar komt nog een dienstknecht voor de koning. Hij heeft nog steeds maar één pond.
- Hij vertelt wat hij gedaan heeft. Hij zegt ook wat hij van de koning vindt.
- Dat zie je telkens weer: de mensen die ongehoorzaam zijn aan God, geven Hem de schuld.
- De koning noemt hem een boze dienstknecht.



## 7. De straf

- De boze diens knecht krijgt straf.
- De vijanden van de koning worden ook gestraft.
- Zo zullen de vijanden van de Heere op de oordeelsdag ook gestraft worden. Zijn kinderen, die hem gehoorzaamd hebben, zullen beloond worden.

## Slotzinnen

De Heere Jezus is klaar met Zijn verhaal. Hij kijkt de mensen aan. Zullen ze het verhaal begrepen hebben? Zullen ze er over nadenken?