



Vertelschets

Jezus loopt op het water

Beginzin

Een flinke bries waait door de zeilen van het schip. De discipelen trekken aan de touwen en besturen het roer. Het is avond, een lange dag ligt achter hen.

De discipelen varen op het meer

- De discipelen zijn door de Heere Jezus gedwongen in het schip te gaan en hebben de opdracht gekregen dat ze naar de overkant moesten varen.
- Jezus is Zelf niet meegegaan. Hij is op een berg geklommen om te bidden.
- Zijn discipelen varen midden in de nacht over het Meer van Galilea.
- De discipelen komen nauwelijks vooruit vanwege harde tegenwind.
- Het is een geweldige storm en de discipelen bevinden zich in groot gevaar.
- Jezus weet dat de discipelen in gevaar zijn en gaat naar hen toe.
- De discipelen zien iemand over het water lopen.
- Ze schreeuwen het uit van bangheid: "Het is een spook!"
- De Heere Jezus stelt hen gerust: "Ik ben het."
- *Ben jij ook bang in het donker? Zie je soms enge dingen in je slaapkamer? Je hoort vandaag dat de Heere Jezus er is. Dat je niet bang hoeft te zijn, omdat Hij je altijd en overal ziet.*

Petrus loopt op het water

- Petrus vraagt of hij naar Jezus toe mag komen lopen.
- Dat mag. Petrus stapt op het water en loopt richting de Heere Jezus.
- Als hij vlak bij Jezus is, begint hij te twijfelen. Hij kijkt niet meer naar de Heere Jezus, maar ziet de hoge golven, hoort de harde wind en hij zakt meteen in de golven.
- Hij smeekt: "Heere, behoud mij!"
- Jezus grijpt zijn hand en trekt hem omhoog.
- Petrus krijgt een vermaning: "Jij kleingelovige, waarom heb je gewankeld?"
- *Als Petrus maar was blijven kijken naar Jezus, dan was het goed gegaan. Als je iets doet mét God, dan gaat het altijd goed.*

De storm gaat liggen

- De Heere Jezus en Petrus lopen samen op de golven naar het schip.
- Als ze in het schip zijn, houdt het op met stormen.
- Alle discipelen aanbidden Jezus, en zeggen: "Waarlijk, U bent Gods Zoon."

Slotzin

Het is stil op het meer. Zacht klotsen de golven tegen de zijkant van het schip als het tegen het strand aanschuurt. Verwonderd kijken de discipelen naar hun Meester. Ja, Hij is Gods Zoon.