



Leidingdeel bij Handreiking Actueel – Een vurige kerk = een biddende kerk

Schriftgedeelte

Handelingen 12:1-19
Petrus in de gevangenis

Thema

Een vurige kerk = een biddende kerk

Intro

‘Omstreeks die tijd’ zo begint hoofdstuk 12. Het is de tijd dat de gemeente van Jezus Christus door de dood van Stefanus overal verspreid is geraakt. Vele nieuwe gelovigen worden aan de gemeente toegevoegd. Enkele profeten voorspellen een grote hongersnood en de discipelen ondernemen direct actie op deze profetie en besluiten ieder naar vermogen iets te sturen naar de gemeente in Jeruzalem door de hand van Barnabas en Saulus.

Vers 1-2 Op dit kritieke en beslissende moment (zo staat er in het Grieks) slaat Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Herodes is Agrippa de Eerste, een kleinzoon van Herodes de Grote (zie Lukas 1:5). Door de geslachtsnaam Herodes te gebruiken, zet Lukas hem weg als een vijand van het Evangelie. Door de heersende voedselschaarste ziet Herodes een goede reden om enkele vooraanstaande gemeenteleden kwaad te doen. Bovendien doodt hij Jakobus door het zwaard. Dat wil zeggen: op de Romeinse manier, door onthoofding. Het gaat om een politieke daad met als doel de gemeente te verzwakken door haar leiders weg te nemen.

Vers 3-4 Herodes’ opzet slaagt. Om het succes voort te zetten, laat hij een tweede van de twaalf, Petrus, gevangen nemen. Hij kiest het moment van het ‘feest van de ongezuurde broden’. Deze mededeling geeft aan dat hij met deze arrestatie inspeelt op de religieuze gevoelens van het volk. Petrus zit volgens een waterdichte bewakingsmethode vast: vier groepen van vier soldaten. Het proces zal pas na het Pascha plaatsvinden, als alle vreemdelingen de stad uit zijn. Herodes kan daarna het volk vermaken met het proces en de executie van Petrus.

Vers 5-6 Het uitstel van de rechtszaak tegen Petrus geeft de gemeente tijd voor een vurig en volhardend gebed. Het zijn twee krachtenvelden. Aan de ene kant Herodes, die met Petrus hetzelfde van plan is als met Jacobus. Aan de andere kant is er de gemeente die intens voor de vrijlating voor Petrus bidt. De dood van Jacobus zet hen aan om met meer kracht voor Petrus te bidden. Hoewel lijden en dood zeker ten dienste kan zijn voor het Koninkrijk van God, is het toch de liefde en de plicht van de gemeente om te bidden voor een leven in vrijheid. En Petrus zelf? Hij slaapt (zie Ps. 3:6,7)! Al die bewaking en bewakers en het vooruitzicht op de dood kunnen hem niet scheiden van de liefde van Christus.

Vers 7-10 Het feest is blijkbaar voorbij en de volgende dag zal het proces plaatsvinden. Lukas maakt je erop attent: let op, het is bijna zover, God gaat ingrijpen!



Met de engel komt er een bovennatuurlijk licht de cel in. Petrus moet wakker gestoten worden, dus hij is diep in slaap. Het geeft aan dat hij volkomen zonder eigen toedoen is bevrijd. Ook in zijn handelen is hij passief, de engel moet iedere handeling voorzeggen. De werkelijkheid is voor Petrus zo ongelooflijk, dat hij denkt een visioen te zien. De boeien vallen van zijn handen en de ene deur na de andere opent zich vanzelf, ze lopen samen nog de straat uit en dan is Petrus alleen. Hij is uit de gevarenzone en heeft verder geen begeleider meer nodig. Petrus heeft een Goddelijk ingrijpen nodig om vrij te komen, maar eenmaal vrij moet hij weer de gewone middelen gebruiken.

Vers 11-12 'En toen Petrus tot zichzelf gekomen was' betekent dat hij terugkeerde naar de werkelijkheid. Het is opvallend dat in deze geschiedenis alle betrokken partijen het moeilijk vinden om het ingrijpen van God als werkelijkheid te zien. Petrus, de gelovigen die erom bidden en later ook de soldaten. Alleen wie met Gods handelen rekt, heeft zicht op de werkelijkheid! Nu de werkelijkheid tot hem doorgedrongen is, gaat Petrus direct naar het huis van Maria. Blijkbaar was het een van de vaste plaatsen waar de gemeente samenkomt en hij treft hen biddend aan. Zolang Petrus nog in leven is en God niet duidelijk maakt dat Zijn wil anders is, gaat de gemeente door met volhardend bidden!

Vers 13-15 Petrus klopt aan en een met name genoemd dienstmeisje (Rhodé) gaat kijken wie het is. Blijkbaar kent ze Petrus, want ze herkent zijn stem. Ze is zo overrompeld door vreugde, dat ze vergeet open te doen! 'Praat geen onzin!', zeggen de bidders tegen Rhodé. Maar ze houdt vol en uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat het zijn engel is. Mogelijk hebben ze *aan engelwording* gedacht. Dan is het de verschijning van Petrus als verheerlijkte overledene die aan de poort staat. Deze gedachte lijkt bekend te zijn in die tijd, want als de Heere Jezus na zijn opstanding t aan zijn discipelen verschijnt vindt hij het nodig om te zeggen dat Hij geen geest is.

Vers 16-17 Ondertussen staat Petrus maar te kloppen. Hij gaat blijkbaar gemakkelijk om de vijandelijke poort uit te gaan, dan binnen te komen bij zijn broeders en zussen. Als hij uiteindelijk binnen wordt gelaten, zien ze tot hun grote verbazing dat hij het echt zelf is. Petrus heeft zijn zicht op de werkelijkheid weer helemaal terug en legt met een handgebaar het zwijgen op. Hij vertelt hen hoe God hem uit de gevangenis heeft geleid, geeft de opdracht om dit door te vertellen aan Jacobus en de andere leiders van de gemeente en besluit – met het oog op zijn veiligheid – te verhuizen naar een ander plaats. Petrus weet te lijden om Christus' wil, maar hij weet ook dat hij zorg moet dragen voor zijn veiligheid.

Vers 18-19 De soldaten zijn totaal in verwarring over de verdwijning van Petrus. Er wordt een grootscheepse zoekactie op touw gezet, maar wanneer het niets oplevert krijgen de soldaten de rekening. Ze worden terechtgesteld. Na deze vernederende ervaring voor Herodes verlegt hij zijn verblijf naar Caesarea. Op deze plaats zal zich de dramatische slotakte van zijn leven afspelen (vers 20-23).



Doelstellingen bij deze schets

- Het belangrijkste wat wij voor vervolgte christenen kunnen doen, is aanhoudend bidden!
- Op welke manier God ons gebed beantwoordt mogen wij vertrouwend in Zijn hand leggen. Wij begrijpen dit niet altijd, waarom wordt in deze geschiedenis de ene leider onthoofd en de andere leider wonderbaarlijk bevrijdt?
- Het vertellen van de Blijde Boodschap is zó belangrijk, dat je je leven of je vrijheid er voor op wilt offeren. De kinderen worden aangemoedigd om in hun straat of op school vrijuit over de Heere Jezus te praten. Ook al levert je dat pesterijen op !

Geloofsleer

HC vraag 32:	Waarom word je een christen genoemd?
HC Zondag 48:	Uw Koninkrijk kome
NBG art. 27	De christelijke Kerk
DL 5, 10	De volharding van de heiligen

Gebedspunten

- Liefde om de Heere Jezus te volgen en om vrijmoedig over Hem te praten.
- Voor christenen die gevangen zitten om hun geloof en voor de gezinnen die eenzaam achter blijven.
- Dank voor christenen die trouw blijven aan God, ondanks alle vervolging.

Psalm- en liedlijst

Ps. 3:3	Ik lag en sliep gerust
Ps. 18:9	Ik kan met U door sterke benden dringen
Ps. 27:6	Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
Ps. 42:5	Maar de Heer' zal uitkomst geven
Ps. 56:5	Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord
Ps. 118:3	Ik werd benauwd van alle zijden
Ps. 121:4	De Heer' zal u steeds gadeslaan
Ps. 138:4	Als ik, omringd door tegenspoed

UMK	De Heer' is mijn Herder
UMK	Vrede zij u
UAM	'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God
UAM	Als God, mijn God, maar voor mij is



Bijbelstudie

Introductie

Wat heb je nodig?

- een Bijbel

Wat wil je aan de kinderen meegeven?

- We hebben een Bijbel, maar zijn we er blij mee? Zo blij, dat we onze blijdschap hierover delen met andere mensen?

Situatie 1 (zelf uitspelen)

'Pfft, wat is het een warme zondag vandaag. Ik hoop dat het in de kerk een beetje koel is. Oeps, ik zie dat het al bijna tijd is. Snel, opschieten! De collectebonnen frommel ik maar even in mijn broekzak. Waar ligt mijn Bijbeltje ook alweer? Ik kan het zo gauw niet vinden, dan maar een groter formaat. O nee, deze past niet in mijn zak. Ik kan toch niet over straat met zo'n grote Bijbel?! Een plastic zak, waar liggen de plastic zakken (*kijkt ondertussen op de klok*)? O, het is echt bijna tijd. Dan maar zo over straat. Ik hoop niet dat die jongens bij dat bankje hangen. O nee, het is ook nog braderie. Wat een gekkigheid op zondag. Kijk mij nou lopen met mijn Bijbel! Wat zullen de mensen wel denken: 'Zielig dat die jongen op zo'n warme dag naar de kerk moet.' Ik kijk belangstellend naar de kramen, net zoals iedereen. Hé wacht, wat ligt daar half onder die kraam? Yes, een plastic zak. Gered!

Deel de werkboekjes uit

Vraag over pagina 2:

Zien jullie die jongen op de foto? Lees met elkaar wie deze jongen is en bekijk daarna een korte video wat hij te vertellen heeft. (Filmpje is online te vinden in de [speelkamer](#) op [stefweb.nl](#)) en bekijk het filmpje waar Hussein zijn verhaal vertelt.

PraatVraag

In 2 Tim. 1:8 staat: 'Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heere,maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.'

Welke van de twee jongens schaamt zich niet voor het Evangelie? Wie ben jij liever: de jongen die zich schaamt voor zijn Bijbel of Hussein die juist graag over de Heere Jezus vertelt?

Probeer met de kinderen in gesprek te gaan over het vrijmoedig vertellen over de Heere Jezus. Zoek een aansprekend voorbeeld uit je eigen leven. Leg uit dat 'graag praten over' alles te maken heeft met het feit of je werkelijk de Heere Jezus liefhebt. Als je dagelijks met Hem wandelt, is er altijd wel iets over te vertellen! Laat ook iets van je eigen kwetsbaarheid zien. Soms durven we het

toch niet aan om een gesprek te beginnen. Daarom is het dagelijkse gebed om vrijmoedigheid belangrijk. De Heilige Geest belooft dat Hij je zal leren wat je op belangrijke momenten moet zeggen.



Verwerking

1. *verblijd*
2. *Zalig*
3. *zongen*
4. *heerlijkheid*

Waarom ben je te feliciteren (zalig) als je lijdt om je geloof?

Het is een eer om voor Christus te lijden. Je mag in de voetsporen van de Heere Jezus gaan, Hij is ons voorgegaan. Je krijgt de gelegenheid om Hem alle lof te geven tijdens de beproeving. Als je de strijd niet ontloopt, zal je loon groot zijn in de hemel. Bovendien wil God je bijzonder vertroosten door heel dichtbij te zijn. Voorbeeld: Sandal, een jonge Pakistaanse christin zat een tijdlang in de gevangenis omdat ze aan kinderen over de Heere Jezus vertelde:

'De eerste drie maanden heb ik in de isolatiecel doorgebracht. De cel werd overdag dichtgeplakt, zodat ik altijd in het donker zat. Ik vulde mijn tijd met zingen. Ik mocht geen Bijbel bij me hebben. Ondanks de kou werd zelfs mijn deken weggehaald. Alhoewel zelfs de andere gevangenen – met deken!- klaagden over de kou, heb ik het nooit koud gehad. Gods liefde verwarmde mij. Psalm 23 is voor mij werkelijkheid geworden: het heeft me aan niets ontbroken. Het is een tijd geweest waarin ik zoveel heb geleerd van God. Om nooit te vergeten!'

Hand. 12:1-6

1. *Jacobus werd met het zwaard ter dood gebracht.*
2. *Herodes wilde graag in een goed blaadje komen bij de Joden en zo zijn eigen positie versterken.*
3. *De gemeente gaat bidden-zonder-te-stoppen*

Hand. 12:7-11

4. *Slapend*
5. *Uitschrijven Bijbelvers*
6. *Hij riep het uit naar God!*
7. *Meerdere antwoorden zijn mogelijk*

PraatVraag

Ken jij een voorbeeld van een wonder in jouw leven of van iemand anders? *Spectaculaire wonderen zoals de bevrijding van Petrus zullen weinig kinderen kunnen benoemen. Om richting te geven aan het denken, lees bijvoorbeeld Ps. 139:14, waar staat dat wij – en alles wat God maakt – een wonder is. Een geboorte is een wonder, omdat het leven is; maar des te meer is wedergeboorte een wonder: eeuwig leven! Bevrijd worden uit satans boeien en in vrijheid worden gezet door Gods Zoon (Joh. 8:36), dan ben je werkelijk vrij! Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde tot in der eeuwigheid. Daarom mogen we bidden om een wonder. Ook vandaag en de uitkomst aan God overlaten.*



Hand. 12:12-19

8. Het gebed (van de gemeente)

9. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heere.

PraatVraag

De kracht van een vurig gebed. Maar wat als de uitkomst van ons gebed niet aan onze verwachting voldoet? We leven in een gevallen wereld waar ieder mens tot op zekere hoogte lijdt. Echter het lijden van Gods kinderen hoeft nooit voor niets te zijn. God gebruikt vaak moeilijkheden om Zijn goede werk in ons te volbrengen en in de vrucht hiervan wordt Hij verheerlijkt. Laat de geschiedenis van Johannes de Doper diep op je inwerken bij de voorbereiding van deze avond. Hij had een grote taak en alhoewel Jezus in de buurt was, stierf hij toch op jonge leeftijd een wrede dood. Waarom? Het antwoord is kort en vraagt een groot vertrouwen in Hem Die deze woorden zegt: 'Zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt' (Mat. 11:6).