

DE doop
geeft

HOOP

INHOUD



Aan jou



Bijeenkomst 1:
Ik ben gedoopt?!



Bijeenkomst 2: Abraham



Bijeenkomst 3: Het verbond



Bijeenkomst 4: Ik ben gedoopt!



Als je meer wilt weten...

AAN JOU

De doop geeft hoop. Heb jij daar wel eens aan gedacht? Of zegt de doop je niet zoveel? Als de doop je niet zoveel zegt, ben je niet de enige. Veel jongeren en volwassenen weten niet goed wat de doop betekent en welke hoop en troost de doop kan geven.

De doop geeft hoop. Om die hoop te ontdekken, zal op jouw jeugdvereniging een aantal keer over de betekenis van de doop worden nagedacht. Je ontdekt wat de doop voor anderen (vroeger en nu) betekent, maar je ontdekt vooral wat de doop voor jou betekent.

In dit Doe-boek staan opdrachten. Bovenaan elke opdracht staan symbolen. Die betekenen het volgende:

-  Dit ga je doen
-  Dit heb je nodig
-  Zoveel tijd heb je ervoor
-  Zo ga je de opdracht uitvoeren (alleen, in tweetallen of groepjes)

Je zult gaandeweg ontdekken dat de doop daadwerkelijk hoop geeft. Niet vanwege jou, maar omdat God je heeft laten dopen. En wat Hij zegt, doet en belooft, is echt waar.

HOOP DAAROM OP GOD!



BIJEENKOMST 1
Een bemoedigende brief

LEESTEKST 1
Leonard

Leonard kijkt somber voor zich uit. Het leven zit hem al een poosje tegen. Thuis en op school loopt het niet lekker. Zijn ouders zijn uit elkaar gegaan en op school krijgt hij veel straf, omdat hij vaak andere dingen doet onder de les. Maar dat komt eigenlijk omdat het hem allemaal niet interesseert. Het liefst zou hij overal een schop tegen geven, ook tegen het geloof.

Z'n vrienden uit de kerk vinden het lastig om Leonard te steunen. Wat moet je nu tegen hem zeggen? Ze begrijpen best dat het moeilijk is voor Leonard. Maar alles en iedereen de schuld geven schiet toch ook niet op? Aan het geloof kun je juist veel hebben als het tegenzit, want God is er altijd, ook al merk je er misschien niets van.

Met Martha kan Leonard wel goed praten. Zij vindt het ook lastig. Leonard wordt natuurlijk gek van iedereen die tegen hem zegt wat hij moet doen...Misschien moet ik gewoon alleen maar zeggen dat God er altijd is en dat hij daar maar aan moet denken. Dat heeft God toch ook beloofd toen Leonard gedoopt is? Opeens weet ze het zeker. Dat ga ik doen. Gewoon tegen hem zeggen dat hij

moet pleiten op zijn doop. God is de enige die hem echt kan helpen.

Op een middag fietst Martha met Leonard mee uit school. Leonard moppert op alles en iedereen. Martha luistert en haalt diep adem. Nu moet het maar gebeuren, denkt ze. 'Leonard?'. Leonard kijkt haar aan. 'Wat?' 'Nou', zegt Martha, 'ik vind het echt rot voor je en ik weet ook niet goed hoe het allemaal moet. Maar eh, wat ik tegen je wil zeggen, is dat je het echt tegen God moet zeggen. Die kan je pas echt vertrouwen... Hij weet alles, ook van jou.'

Leonard kijkt Martha verbaasd aan. 'Oh, en dan?' 'Nou', zegt Martha: 'jij bent toch ook gedoopt? Toen heeft God toch beloofd dat Hij ook jouw God wil zijn? Daar moet je iets mee doen man!' Leonard haalt chagrijnig z'n schouders op. Waar bemoeit ze zich mee, denkt hij.

Maar als hij later thuis op z'n kamer zit, moet hij er toch aan denken. Hij is gedoopt ja. Maar wat heeft hij daar nou aan?

Hij weet
ALLES,
ook van
jou!





DE
doon
heb je
ER IETS
aan ?

Opdracht 1

[De doop, heb je er iets aan?]

- 👉 Lezen, bespreken en presenteren
- ▶ Leestekst 1, pen
- ⊕ 20
- † 2-4 personen

Lees samen hardop leestekst 1 over Leonard. Bespreek daarna de vragen van opdracht 1. Schrijf de antwoorden op. Bij de bespreking heb je de antwoorden nodig.

Vragen

Kun je begrijpen dat Leonard helemaal niet aan zijn doop denkt?

.....

.....

.....

.....

.....

1. Wat vind je van de manier waarop Martha met Leonard omgaat? Geeft ze hem een goede raad? Leg je mening uit.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Wat heeft Leonard eraan dat hij gedoopt is?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Welk advies zouden jullie Leonard geven?

.....

.....

.....

.....

.....

Klaar?

LEES VAST DE TEKSTJES BIJ LEESTEKST 2 →

LEESTEKST 2

Vier mensen schrijven over hun doop

A. Maarten

‘Als ik naar mezelf kijk, word ik soms heel bang. Ik doe zoveel wat niet goed is. Dan zegt de duivel tegen me: ‘Jij kunt toch niet zalig worden!’ Weet je wat ik dan doe? Dan zeg ik hardop tegen mezelf: ‘Ik ben gedoopt!’ Dan denk ik eraan wat dat betekent: God heeft beloofd om mij mijn zonden niet aan te rekenen. Hij heeft ook beloofd om de zonde in mij te doden.

Ik oefen mezelf om dat steeds te geloven. Om mezelf steeds vast te houden aan Gods belofte bij mijn doop. Het is als een jas, die je elke dag weer aan moet doen.’

(Maarten Luther, 1483-1546)

B. Johannes

‘Wil je weten wat je hebt aan je doop? Dan moet je als eerste letten op wat God belooft als je wordt gedoopt. God belooft dat Hij je als Zijn kind aanneemt (adopteert). Zelfs als jij nog te klein bent om Hem ‘Vader’ te noemen. Doordat je bent gedoopt, weet je dat Hij je zonden heeft vergeven en dat je bij Hem hoort. Je bent voor Hem geen vreemde. Als dat je niet interesseert, dan heb je niets aan je doop. Maar als je het gelooft, dan is de doop een enorme troost. Door de doop weet je extra zeker dat het waar is wat God belooft.’

(Johannes Calvijn, 1509-1564)

C. Wilhelmus

‘Telkens als ik mijn naam hoor, probeer ik eraan te denken dat God mijn naam ook heeft genoemd. Toen ik gedoopt werd,

heeft Hij mijn naam genoemd en beloofd dat Hij mijn Vader wil zijn. Als ik niet weet of ik wel geloof, dan gebruik ik mijn doop om mezelf te troosten. Dan zeg ik tegen mezelf: wat God beloofd heeft, staat vast. Daar kan ik op vertrouwen en ik zie ook in mijn leven dat het waar is. Mijn doop helpt ook om tegen zonde te strijden. Als ik bij Christus hoor, wil ik toch geen zonde meer doen? Als er in de kerk een kindje wordt gedoopt, ga ik niet zitten praten, maar dan denk ik aan mijn eigen doop en bid ik voor het kindje.’

(Wilhelmus à Brakel, 1635-1711)

D. Hermann

‘Het gaat niet goed in het gebied waar ik woon. Mensen komen in opstand en er wordt gevochten. We weten niet welke kant het opgaat. Er lijkt honger te komen. Hoe moet het dan met mijn gezin? Gelukkig weet ik dat God regeert. Hij houdt alles in Zijn hand.

Ik denk vaak aan de doop. God heeft beloofd dat Hij ons hele leven onze Vader wil zijn. Van mij en van mijn kinderen. Hij zal alles geven wat we nodig hebben. Dat heeft Hij beloofd. Als er kwade dingen komen, zal Hij dat gebruiken voor ons bestwil.

De Heere Jezus is de Heiland van ons en onze kinderen. De Heilige Geest is onze Leraar en Trooster. Voor mij, voor mijn vrouw en kinderen. Dat geeft mij moed. Met mijn zonden, met mijn nood en met mijn lege maag.’

(Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875)

Opdracht 2

[Vier mensen van vroeger]

- 👉 Lezen, maken en presenteren
- ▶ Leestekst 2, pen
- 🕒 20
- 👤 3-4 personen

Leonard

De opmerking van Martha over de doop heeft Leonard aan het denken gezet. God kun je echt vertrouwen, had Martha gezegd. Hij heeft bij je doop beloofd dat Hij voor je zal zorgen. Maar hoe moet dat dan? Wat heb ik er dan precies aan dat ik gedoopt ben?

Jij

Misschien denk jij ook wel eens na over de vraag: 'Wat moet je nu met de doop?' Dat is helemaal geen vreemde vraag. Met die vraag zitten veel kerkmensen. Maar... omdat we het soms niet goed weten, stoppen we met het nadenken over deze vraag. Maar dat is niet zo handig. Dat zie je aan Leonard. Nu het allemaal niet zo lekker loopt, weet hij ook niet goed wat hij aan God heeft. Wist hij nu maar beter wat de waarde van de doop is, dan zou hij misschien eerder bij God aankloppen!

Anderen

Gelukkig zijn wij niet de eersten die over de waarde van de doop nadenken. Bij Leestekst 2 lees je wat vier mensen vroeger over de betekenis van de doop hebben opgeschreven. Kies als groepje twee teksten uit. Lees ze samen door en maak daarna de vragen.

Tekst	Tekst
1. Wat vind je mooi aan de tekst?	1. Wat vind je mooi aan de tekst?
2. Wat heeft de tekst jou te zeggen?	2. Wat heeft de tekst jou te zeggen?
3. Wat kan Leonard aan deze tekst hebben?	3. Wat kan Leonard aan deze tekst hebben?

Klaar?

LEES EN MAAK OPDRACHT 3 →

Opdracht 3

[Even checken]

- ✎ Eigen mening opschrijven
- ▶ Pen
- 🕒 10
- † Zelfstandig

Je hebt gelezen en gehoord dat de doop voor veel mensen van grote waarde is. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Daarom nu een paar stellingen. Sommige stellingen zijn waar en andere niet. Weet jij hoe het zit?

STELLING	Waar	Niet waar
De doop leert mij dat God de Vader je aanneemt als Zijn kind. Hij zorgt goed voor je. Het kwaad houdt Hij bij je weg of gebruikt Hij voor je bestwil.		
Alleen als je een kind van God bent, heb je iets aan je doop.		
Als je gedoopt bent, kom je in de hemel.		
Of je gedoopt bent, is niet belangrijk. Want alleen als je gelooft, kom je in de hemel.		
Ook als je niet zeker weet of je gelooft, kun je toch troost halen uit je doop.		

Klaar?

LEES EN MAAK OPDRACHT 4 →



Opdracht 4 [Voor mij]

- ✎ Eigen mening opschrijven
- ▶ Opdracht 1-3, pen
- 🕒 10
- † Zelfstandig

Je hebt kennis gemaakt met Leonard en zijn vragen. Ook heb je de reactie van Martha gelezen. In een groepje heb je besproken wat mannen uit de kerkgeschiedenis over de doop hebben geschreven.

Een belangrijke vraag is: 'Wat vind jij ervan dat je gedoopt bent?'
Schrijf je mening kort en duidelijk op.

Gedoopt zijn betekent voor mij:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Doe-tip:

Vraag aan je ouder(s) waarom zij jou hebben laten dopen.
Laat hen ook eens vertellen wat de doop voor hen persoonlijk betekent.



BIJEENKOMST 2
Abraham

LEESTEKST 3

Psalm 105: 5

Je herkent het wel: voorin de kerk staan een jonge vader en moeder met een klein kindje in hun armen. Het kindje is zojuist gedoopt. Een mooi moment dat zowel jonge als oudere mensen raakt. Nadat de dominee 'amen' heeft gezegd, gaat de gemeente staan. Het orgel gaat spelen en de gemeente zingt een psalm. Het is psalm 105:5:

God zal Zijn *waarheid* nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn *verbond* gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw *volbracht*,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met *Abraham*, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Ook Danny zingt mee. Ze zijn bij de vijfde regel. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind. Abraham? Danny denkt aan de man met die baard in het prentenboek van zijn zusje. Ja, dat is Abraham. Maar wat heeft die man die 4000 jaar geleden in zijn tent in de woestijn zat nu met de doop te maken? Een vraag waar hij eigenlijk nog niet eerder over heeft nagedacht.

De psalm is uit. Tijdens het naspel gaat de gemeente weer zitten.
Dan wordt de doop afgesloten met een dankgebed.



Opdracht 5

[Psalm 105: 5]

- 👉 Lezen en bespreken
- ▶ Leestekst 3, pen
- 🕒 15
- † Tweetallen

Lees eerst samen Leestekst 3 op de vorige bladzijde.

Misschien heb jij je, net als Danny, ook wel eens afgevraagd: ‘Waarom zingen we die psalm nu eigenlijk bij een doop?’ Daarom is het tijd voor onderzoek!

Lees psalm 105:5 nog eens door en zet een streep onder de woorden die volgens jou met de doop te maken hebben. Schrijf de woorden over en leg uit waarom ze volgens jou bij de doop horen.

Welke woorden horen bij de doop?	Waarom horen deze woorden volgens jou bij de doop?
.....
.....
.....
.....
.....

Klaar?

WISSEL JE ANTWOORDEN UIT MET EEN ANDER TWEETAL.

BESPREEK OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN JULLIE ANTWOORDEN.



Opdracht 6

[Abraham, Zijn vrind]

- 👉 Lezen, nadenken en bespreken
- ▶ Pen
- ⊕ 15
- ↑ Zelfstandig of in tweetallen

Kijk nog eens goed naar de laatste twee regels van psalm 105:5. Vind je niet dat de Psalm een beetje merkwaardig eindigt? In gedachten word je van het zojuist gedoopte kindje meegenomen naar een tijd lang geleden. De tijd van Abraham (1952-1777 v. Chr.).

Dat is bijna 4000 jaar geleden!

Maar wat heeft iemand die zo lang geleden leefde nu met de doop van kinderen in onze tijd te maken? Dat is een goede vraag. Dat gaan we uitzoeken.

Trek een lijn naar de tekstvakken die volgens jou passen bij 'Abraham en de doop'. Als je zelf iets weet wat er niet bij staat, schrijf je dat in een open vak.

Abraham en de DOOP

Abraham komt uit Ur der Chaldeeën

Neef Lot vertrekt naar Sodom

Hagar, de slavin uit Egypte, wordt weggestuurd

Besnijdenis van alle mannen en jongens

Izak moet worden geofferd op de berg Moria

God sluit Zijn verbond met Abraham en zijn familie

Abraham telt de sterren

Klaar?

BEGIN VAST AAN OPDRACHT 7 →

LEESTEKST 4

Bijbeltekst: Psalm 105: 1-9

Lofzang op de trouw van de HEERE

- 1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan,
maakt Zijn daden bekend over de volken.
- 2 Zingt Hem, psalmzingt Hem,
spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen.
- 3 Roemt u in de Naam Zijner heiligheid;
het hart dergenen die den HEERE zoeken, verblijde zich.
- 4 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte;
zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.
- 5 Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft,
Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds.
- 6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob,
Zijn uitverkorene!
- 7 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.

- 8 Hij denkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid,
des woords dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;
10 Het gaat hier over het verbond dat de HEERE met ons heeft gemaakt.
11 Het woord 'ingesteld' betekent 'bevolen.' De belofte van God is dus eigenlijk een wet
die door Hem is gemaakt.
12 De belofte van God is bedoeld voor mensen van alle tijden.

- 9 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt,
en Zijns eeds aan Izak;
13 Lees hierover in andere Bijbelteksten:
Genesis 17: 2: *Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken.*
Genesis 22: 16: *Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw
zoon, uw enige, niet onthouden hebt,*

- 10 Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting,
aan Israël tot een eeuwig verbond.
14 Het verbond is eeuwig: het is altijd geldig.

Opdracht 7

[Sleutels in de tekst]

-  Onderzoeken
-  Leestekst 4, pen
-  20
-  Groepje van 3-4 personen

Sleutels

De Bijbel geeft op veel vragen goede antwoorden. Soms vraagt dat wel wat speurwerk. Waar moet je dan naar zoeken?

In veel teksten zit een 'sleutel' verborgen. Die sleutel kun je vinden door te letten op hele kleine letters en cijfers die in sommige Bijbels staan. Deze kleine letters en cijfers zijn er door de vertalers bij gezet. Zo'n cijfer of letter wijst je de weg naar een ander gedeelte in de Bijbel dat er mee te maken heeft. Dat is handig! En je ziet meteen dat de Bijbel één geheel vormt.

Aan de slag

Hoe het werkt, mag je zelf uitproberen met psalm 105. Lees samen vers 1-10 in Leestekst 4. Kijk waar de sleutels in vers 8-10 naar verwijzen.

Probeer nu in eigen woorden vers 8-10 op te schrijven. Laat merken dat je begrijpt wat de teksten betekenen. Gebruik de uitleg in de kleine lettertjes.

Mijn Bijbeltekst van psalm 105: 8-10:

Vers 8:

.....

.....

.....

.....

Vers 9:

.....

.....

.....

.....

Vers 10:

.....

.....

.....

.....

Klaar?

WERK VERDER AAN OPDRACHT 8 →

Opdracht 8

[Uitleg bij de Bijbel]

-  Lezen en onderstrepen
-  Pen
-  10
-  Zelfstandig

Gebruik de sleutels!

Hoe vond je het werken met de sleutels? Vond je het lastig of juist interessant? Als het goed is ben je meer over Abraham te weten gekomen. Wanneer we ons inspannen, is er veel in de Bijbel te ontdekken. Als je zelf Bijbel leest, kun je deze sleutels ook gebruiken om de Bijbel beter te begrijpen.

Begrijp je wat je leest?

Nog even een persoonlijke vraag: begrijp jij altijd wat je in de Bijbel leest? Veel mensen begrijpen lang niet alles wat ze in de Bijbel lezen. Daarom is het mooi dat er Bijbeluitleggers zijn. Die helpen je om beter te begrijpen wat er met Bijbelgedeelten bedoeld wordt.

Uitleg bij psalm 105

Hieronder volgt een uitleg van psalm 105. Lees deze uitleg rustig door en zet een streep onder de informatie die jij belangrijk vindt om te onthouden.

LEESTEKST 5

Uitleg van psalm 105

In psalm 105 wordt het volk Israël opgeroepen om de Heere te loven. Ook worden ze opgeroepen om Hem te dienen. Waarom? Omdat de Heere grote wonderen heeft gedaan! Vanaf vers 11 worden al die wonderen opgenoemd. Daar wordt verteld hoe de Heere het volk uit Egypte heeft geleid en door de woestijn naar het beloofde land heeft gebracht.

Waarom deed God al die wonderen? Dat lees je in vers 6-10. De Heere zegende Israël omdat Hij dacht aan Zijn verbond. Dit is het verbond dat Hij met Abraham gemaakt heeft. Hij beloofde Abraham dat Hij voor zijn nakomelingen zou zorgen. Hij zou hen brengen in een land van overvloed. Dat wordt bedoeld met 'een land vloeiende van melk en honing'.

In psalm 105 wordt God geprezen, omdat Hij Zijn belofte gehouden heeft. Dit betekent dat je ook nu mag vertrouwen op dat wat de Heere belooft. Daarom is het goed om Hem te dienen. Daarom mag je Hem loven.

Doe-tip:

Lees een stukje uit de Bijbel en gebruik daarbij de sleutels in de tekst. Je kunt hiervoor een Bijbel met kanttekeningen gebruiken. Gewoon op papier of online op websites als www.statenvertaling.nl of www.statenvertaling.info. Lees je de HSV? Gebruik dan www.biblija.net. (Bij de HSV staan wel andere teksten, geen kanttekeningen.)

Opdracht 9

[Wat weet je van het verbond?]

- 👉 Lezen, nadenken en kiezen
- ▶ Pen
- 🕒 15
- 👤 Tweetallen

Wat Leonard niet wist

Herinner je je het voorbeeld van Leonard nog uit bijeenkomst 1? Alles zat hem tegen. Martha wees hem op zijn doop, maar hij zag de waarde van zijn doop niet direct. Natuurlijk zat Leonard in een lastige situatie. Maar eerlijk gezegd wist hij ook niet goed wat de doop precies inhoudt. Daar had hij nog nooit goed over nagedacht. Wil je weten wat de doop voor jou betekent? Dan moet je een paar dingen weten:

- Wat is een verbond?
- Welk verbond sluit God met Abraham?
- Wat betekent dat verbond voor ons?
- Waarom is de doop een teken van Gods verbond?

Door deze vragen één voor één te behandelen, hopen we dat je zult ontdekken hoe belangrijk de doop is, zodat je er echt houvast aan hebt.

Wat weet jij al van het verbond?

Voordat we met deze vragen aan de slag gaan, doen we eerst een check. Wat weet jij al over 'het verbond'? Deze check gaat vooral over het verschil tussen een verbond dat mensen sluiten en een verbond dat God sluit. Verschil? Zeker weten!

Hieronder staan uitspraken die horen bij het sluiten van een verbond. Zet een kruisje in het goede vak.

UITSPRAKEN	Verbond dat gesloten wordt door	
	God	mensen
Twee landen spreken af dat ze samenwerken in de strijd tegen een ander vijandig land.		
Afspraak is afspraak. De afspraak die je met de ander maakt, kan nooit meer ongedaan gemaakt worden.		
Je spreekt samen iets af, belooft je er aan te houden en zet het op papier. Je zet er alle twee je handtekening onder.		
Vind je een betere vriend, dan zeg je de afspraak met je oude bondgenoot gewoon op. Per slot van rekening moet je eerst aan je eigen voordeel denken.		
Degene die het verbond sluit, blijft trouw aan wat hij beloofd heeft. Ook als de ander er zich niet aan houdt of het verbond zelfs opzegt.		
Het verbond is niet met één mens gemaakt, maar ook met de kinderen, kleinkinderen en verdere nakomelingen.		

Opdracht 10

[Bijbelstudie]

-  Bijbelstudie
-  Bijbel, pen
-  15
-  Groepje van 2-4 personen

Het verbond met Abraham

In Genesis 15 maakt God een verbond met Abram en zijn familie. Lees samen Genesis 15: 7-18

Vragen

Waarom merk je dat God het verbond eenzijdig sluit (dat het verbond van Zijn kant komt)?

.....

.....

Abram deelt elk van de offerdieren (behalve de vogels) in twee stukken. Hij maakt een pad met aan beide kanten bebloede dieren. (Genesis 15: 10) Dit betekende vroeger dat als iemand het verbond verbrak, het hem zou vergaan als deze bebloede dieren.

Lees Genesis 15: 17 nog een keer. Wie gaat/gaan er nu tussen de stukken offerdieren door: Abram, God of beiden? Wat betekent dit, denk je?

.....

.....

In Genesis 17 spreekt God weer tot Abram. Hier zet Hij een streep onder het gemaakte verbond. Abram krijgt een nieuwe naam: Abraham. Lees samen Genesis 17: 1-8

God belooft verschillende dingen. In welke verzen kun je daarover lezen?

Wat God belooft:	Je leest het in Genesis 17 vers:
Abrahams familie zal een groot volk worden	
Dit volk zal het land Kanaän bezitten	
De HEERE is de God van Abraham	
Abrahams nageslacht zal gezegend worden	

God belooft niet alleen, maar Hij vraagt ook iets van Abraham. Wat vraagt Hij van Abraham? Probeer het in eigen woorden uit te leggen. (tip: lees vers 1).

.....

.....

Het teken van het verbond

De HEERE geeft Abraham een teken bij Zijn verbond. Lees hierover in Genesis 17: 9-11

Over welk teken van het verbond lees je?

.....

.....

Net als bij de gedode offerdieren (vraag 2) vloeit er ook nu weer bloed. Kun jij uitleggen waarom er steeds bloed is, als het gaat over het verbond? Weet jij naar welk ander bloed dit wijst (zie Lukas 2:21)?

.....

.....

Invulschema

De cirkels van het verbond



Opdracht 11

[De cirkels van het verbond]

- 👉 Lezen, nadenken en schema invullen
- ▶ Bijbel, invulschema, pen
- 🕒 20
- † Tweetallen

Je weet nu hoe God een verbond sluit. Dat komt van één kant: Zijn kant. Je weet ook dat bij het sluiten van een verbond een teken hoort. Bij Abraham was dat de besnijdenis. Je denkt misschien: Hoe is het nu verder gegaan met het verbond na de dood van Abraham? Hoe kom je nu van het verbond en de besnijdenis bij de doop? Dat zijn goede vragen.

Het verbond is net als een steen in de vijver. Het begint bij God en daarna worden de kringen steeds wijder. Op de vorige bladzijde zie je een invulschema dat lijkt op een steen in een vijver. Het schema is nog niet compleet.

Maak het schema compleet door het volgende te doen:

Zoek de Bijbelteksten op. Schrijf de volgende Bijbelteksten in het goede vakje.

Teken een pijl tussen de vakjes en de namen.

Zoek uit of in grijze vakjes de besnijdenis of de doop hoort te staan.

Eén naam en vakje is als voorbeeld ingevuld: Abraham.

Opdracht 12

[Meningenspel]

-  Eigen mening opschrijven
-  Pen
-  10
-  Zelfstandig

Over de doop wordt verschillend gedacht. Dat kan vragen oproepen. Om niet in de war te raken, moet je weten waar je voor staat. Daar gaat het de volgende keer over. Om je voor te bereiden, denk je vast over een aantal meningen na.

Je leidinggevende leest de meningen voor. Geef steeds aan of jij vindt dat die mening over de doop klopt of niet.

MENING	Klopt	Klopt niet
'Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden', staat er in de Bijbel. Dus je moet eerst geloven en dan pas gedoopt worden (als volwassene).		
Wie gedoopt is, is een kind van God.		
De beloften van de doop zijn niet voor alle mensen die gedoopt zijn. Ze zijn alleen voor gedoopte mensen die God uitverkoren heeft.		
In de doop laat God ons Zijn liefde zien. Hij laat daarmee zien dat Hij in Christus onze Vader wil zijn.		
In plaats van de besnijdenis is de doop voor ons het teken van Gods verbond.		



BIJEENKOMST 4
Ik ben gedoopt!

LEESTEKST 6

‘Ben doopform aan t lzn.’

Het is maandagavond: catechisatie. Veel zin om te gaan heeft Leonard niet. Maar ruzie met zijn moeder is het laatste waar hij op zit te wachten. Met een forse zucht pakt hij z'n fiets en rijdt naar de kerk. Hij luistert maar half naar wat de ouderling zegt. Zijn gedachten zijn bij de nieuwe versie van 'World of Warcraft'. Cool, lekker gamen straks, denkt hij. 'Bliep.' Dat is zijn smartphone: einde kattenbak. Snel eindigen en dan naar huis! Leonard staat al bijna, als ouderling Janssen zegt: 'Jongens, volgende week gaat het over de doop. Lees thuis alvast het doopformulier en schrijf op wat je mooi vindt of waar je een vraag over hebt.' Leonard kijkt afkeurend. Het hele doopformulier lezen? Kom nou. Daar heb ik helemaal geen tijd voor! Snel fietst hij naar huis. Tien minuten zit hij met een fles cola achter zijn PC te gamen.

Het is zondagmiddag. Leonard verveelt zich. Zondag is een saaie dag, zeker omdat de computer dan uit blijft. Zijn smartphone gaat: een berichtje van Martha: Ben doopform aan t lzn. Heb jij t al gedaan? Pfff, oh ja ook dat nog. Liever niet. Maar ja, Martha is wel de enige die normaal tegen hem doet, ook als hij rottig doet. Het staat natuurlijk een beetje stom als hij niets doet. Hij pakt z'n Bijbel en valt met een plof op bed. Het is even bladeren, maar dan heeft hij het doopformulier toch gevonden. Die letters zijn nog kleiner dan hij dacht.

Terwijl de regen zachtjes tegen zijn dakraam tikt, leest hij woord voor woord, regel voor regel. Al snel pakt hij er een potlood bij en zet af en toe een streep. Hij snapt lang niet alles, maar wat hij leest raakt hem meer dan hij had gedacht.

Opdracht 13

[Doopformulier]

- 👉 Onderzoeken doopformulier
- ▶ Pen
- 🕒 10-15
- 👤 Tweetallen

Leonard zet streepjes onder woorden en zinnen van het doopformulier. Deze woorden en zinnen vindt hij belangrijk. Welke woorden en zinnen vind jij belangrijk? Lees in tweetallen (een gedeelte van) het doopformulier. Zet een streep onder woorden en zinnen die je belangrijk vindt.

Klaar?

Het doopformulier bestaat uit verschillende stukjes. De titels van deze stukjes zijn niet ingevuld. Vul de titels in op de stippelijntjes. Kies uit:

- Wat God belooft
- Het dopen van kinderen is Bijbels
- Wat God vraagt
- Wie jij bent

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Voor de Heilige Doop zijn drie dingen heel belangrijk:

(1)

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust de toorn van God op ons. Alleen als we wedergeboren worden kunnen we in Zijn rijk komen. Dat laat ons het ondergaan in en de besprenkeling met het doopwater zien. Daaraan zien wij de onreinheid van ons hart. We worden opgeroepen om bedroefd te zijn over onze zonden en klein te worden voor God. Ook worden wij opgeroepen om onze reiniging en zaligheid niet bij onszelf, maar buiten onszelf te zoeken.

Lees verder op de volgende bladzijde →

Vervolg van het doopformulier:

(2)

In de tweede plaats onderwijst en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gedoopt worden in de Naam van de **Vader** betekent dat Hij met ons een eeuwig verbond sluit. Hij neemt ons aan als Zijn kinderen. Ook zijn wij Zijn erfgenamen. Hij zorgt goed voor ons en Hij wendt alle kwaad van ons af. Of Hij gebruikt het kwade voor ons bestwil.

Gedoopt worden in de Naam van de **Zoon** betekent dat Hij onze zonden met Zijn bloed afwast. Door één te zijn met Hem (in Zijn dood en opstanding), bevrijdt Hij ons van onze zonden. In Hem zijn we rechtvaardig voor God.

Gedoopt worden in de Naam van de **Heilige Geest**, betekent dat Hij ons ervan verzekert dat Hij in ons wil wonen. Zo heiligt Hij ons als mensen die in Christus zijn. Alles wat we in Christus hebben, eigent de Heilige Geest ons toe. Dat is: de afwassing van onze zonden en de vernieuwing van ons leven, die elke dag nodig is. Dat doet Hij totdat wij eenmaal met alle uitverkorenen het eeuwige leven zullen ontvangen.

(3)

In de derde plaats laat de Heilige Doop ons zien dat God van ons een nieuwe gehoorzaamheid vraagt. Dit houdt in dat wij deze enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) aanhangen, vertrouwen en liefhebben. Dat moeten we doen met alles wat in ons is (ons hart, ziel, verstand en al onze krachten). Het betekent ook dat wij niet leven zoals de wereld en dat we onze zondige natuur doden en wandelen in een nieuw, godvruchtig leven. Wanneer we soms uit zwakte toch zonden doen, moeten we niet wanhopen aan Gods genade. We moeten dan niet in de zonde blijven, want de doop is een zegel en een betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

Lees verder op de volgende bladzijde →

Vervolg van het doopformulier:

(4)

Onze kinderen begrijpen dit onderwijs nog niet. Toch moeten ze gedoopt worden. Ze weten ook nog niet dat ze in Adam delen in de verlorenheid. Daarnaast begrijpen ze niet dat ze in Christus tot genade worden aangenomen.

Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: 'Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u' (Gen 17: 7). Petrus zegt eigenlijk hetzelfde: 'Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal' (Hand. 2: 39) Daarom heeft God onder het oude verbond het bevel gegeven om de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een verzegeling van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Evenzo heeft Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend (Mark. 10: 16).

Onder het nieuwe verbond is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Daarom moeten de jonge kinderen gedoopt worden. Zij zijn erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond. Als de kinderen ouder worden, hebben de ouders de plicht om ze hierover meer te vertellen.

(In de doopdienst gaat de dominee eerst bidden. Dan worden er vragen gesteld aan de ouders. Vervolgens wordt het kindje gedoopt. Na het zingen van een psalm wordt God gedankt.)

Opdracht 14

4 [Terugblik meningenspel]

-  Gesprek en opschrijven
-  Opdracht 11, pen
-  10
-  Alleen

Bij opdracht 11 heb je bij vijf meningen je eigen antwoord gegeven. Nu je meer over de doop weet, is het goed om te kijken wat je hebt opgeschreven.

Wat ga je doen?

Zoek opdracht 11 op. Kijk welk antwoord je gegeven hebt en neem dat antwoord over bij 'Antwoord opdracht 11'.

Vul daarna een antwoord in bij 'Antwoord nu'. Bedenk of je het nog steeds of niet meer met dit antwoord eens bent.

Leg kort uit waarom je dit (nieuwe) antwoord kiest.

Mening 1		
'Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden', staat er in de Bijbel. Dus je moet eerst geloven en dan pas gedoopt worden (als volwassene).		
Antwoord opdracht 11	Klopt	Klopt niet
Antwoord nu	Klopt	Klopt niet
Uitleg:		

Mening 2		
Wie gedoopt is, is een kind van God.		
Antwoord opdracht 11	Klopt	Klopt niet
Antwoord nu	Klopt	Klopt niet
Uitleg:		

Mening 3		
De beloften van de doop zijn niet voor alle mensen die gedoopt zijn. Ze zijn alleen voor gedoopte mensen die God uitverkoren heeft.		
Antwoord opdracht 11	Klopt	Klopt niet
Antwoord nu	Klopt	Klopt niet
Uitleg:		

Mening 4		
In de doop laat God ons Zijn liefde zien. Hij laat daarmee zien dat Hij in Christus onze Vader wil zijn.		
Antwoord opdracht 11	Klopt	Klopt niet
Antwoord nu	Klopt	Klopt niet
Uitleg:		

Mening 5		
In plaats van de besnijdenis is de doop voor ons het teken van Gods verbond.		
Antwoord opdracht 11	Klopt	Klopt niet
Antwoord nu	Klopt	Klopt niet
Uitleg:		

Klaar?

LEES VAST LEESTEKST 7 →

LEESTEKST 7

De doop geeft hoop

God begint

De doop geeft hoop! Waarom? Omdat God begint! Jij was nog maar net geboren en toen werd je al gedoopt. God zei tegen jou: 'Jij bent er één van Mij. Ik schrijf Mijn Naam op jouw voorhoofd'. Zo maakte God een begin in je leven. Daarbij heeft Hij een hele lijst dingen aan jou beloofd. In het kort: dat Hij voor je zorgt, dat Hij je zonden vergeeft, dat Hij de macht van de zonde in je leven breekt en dat je eeuwig mag leven.

God belooft

Je mag altijd terugvallen op die beloften. God meent wat Hij beloofd heeft. Hij liegt niet. Omdat God met jou begonnen is bij je doop, hoef je nooit te twifelen aan Zijn genade. Hoe jij je voelt, wat jij doet, wat jij denkt... dat kan allemaal geen invloed hebben. Want voor jij iets kon doen of denken, heeft God het al beloofd. Dat hangt niet af van jou. Als je een grote zonde doet, als het geloof je niet interesseert, als je niets voelt van God... Zijn belofte blijft staan. Je mag er altijd op terugvallen. 'Heere, U hebt het beloofd bij mijn doop. Daar houd ik mij aan vast!'

God vraagt

God vraagt van jou ook iets terug bij de doop. Hij vraagt of je Hem vertrouwt, Hem liefhebt en met Hem leeft. Dat is geen vreemde vraag, als je ziet wat Hij allemaal belooft! Toch is het heel lastig. Want ook al zegt God: 'Je bent van Mij', doen we toch van onszelf precies de dingen die Hij níet wil. We proberen de hele tijd bij God weg te lopen. Terwijl het juist zo goed is om bij Hem te zijn. Er is een omkeer nodig in ons leven, zodat wij God gaan vertrouwen en liefhebben. In de Bijbel wordt dat wedergeboorte genoemd. We krijgen dan van God een nieuw leven. Dan leef je pas echt! Dat kan in één keer gebeuren. Maar het kan ook langzaam groeien in je leven, als je steeds hoort over Hem.

God geeft

God vraagt iets terug, maar Hij weet dat ons dat niet lukt. Daarom geeft Hij ook daar een belofte voor bij de doop. Met Zijn Heilige Geest wil Hij in ons wonen en ons liefde en gehoorzaamheid leren. Vraag er maar om, dan zal je het zeker krijgen!

Opdracht 15

[De doop geeft hoop]

- 👤 Lezen en bespreken
- ▶ Leestekst 7, pen
- 🕒 10
- 👤 Alleen

De doop geeft hoop! Daar mag je God dankbaar voor zijn. Hij was in jouw leven de eerste! Zoals je in Leestekst 7 gelezen hebt, mag je aan de Heere vragen of Hij geeft wat Hij be- looft.

Deze opdracht is heel persoonlijk. Denk eens na waar jij de Heere voor wilt danken. Schrijf ook op wat je Hem wilt vragen.

Ik wil God danken voor:

.....

.....

.....

.....

.....

Ik wil God bidden om:

.....

.....

.....

.....

.....

Denk bij je gebed vanavond aan wat je hebt opgeschreven. Dank God voor wat Hij je geeft. Bid Hem om wat je nodig hebt!

Een mooie tekst is:
**'BIDT, EN U ZAL GEGEVEN WORDEN; ZOEKT, EN GIJ ZULT VINDEN;
KLOPT, EN U ZAL OPGEDAAN WORDEN.'**
(Mattheüs 7: 7)

LEESTEKST 8

De doop geeft hoop

Buiten regent het inmiddels. Binnen worstelt Leonard zich door het doopformulier. Het valt niet mee. En toch... ergens heeft het ook iets moois. Maar het is moeilijk te grijpen. Diep van binnen wringt er iets. Rust, ja wie wil dat niet? Dat zou geweldig zijn. Gewoon iets waarop je terug kan vallen, als je het niet meer trekt.

Even kijkt hij op van zijn Bijbel. Regendruppels lijken aan het raam te plakken. Eentje komt spontaan in beweging. Net of een onzichtbare hand een duwtje geeft. Op zijn spoor naar beneden neemt de ene druppel meer druppels mee. De waterstroom spat tenslotte op het kozijn uit elkaar. Leonard ziet dat er bovenaan het raam weer een druppel zo zwaar wordt dat hij naar beneden komt. Dat hij dat nooit eerder gezien heeft. Hij grijnst. Wat ligt hij zich druk te maken om druppels op een raam?

Ineens komt hij met een ruk half overeind. Hij kijkt naar de druppels, die lopen van boven naar beneden. Zo is het ook met de doop. Die komt ook van boven. Opeens snapt Leonard het: God wil hem alles geven, maar hij zelf wil niet. Het liefste houdt hij alles van God en het geloof tegen! Vindt hij het dan raar dat hij zich zo beroerd voelt?

Maar... als alles van God komt, dan kan het ook voor hem. In zijn hart komt een gevoel dat hij niet herkent. Het is een gevoel dat hij heel lang niet meer heeft gehad. Het is... hoop. Hoop op God.

Leonard neemt een besluit. Hij gaat eerst God vertellen dat hij zijn leven gaat beteren. Hij vraagt ook of God hem daar bij wil helpen.

Hij schaamt zich niet eens dat hij op zijn knieën zit en zijn handen vouwt... Hij dankt God dat hij gedoopt is en bidt: 'Heere geef mij wat U beloofd hebt. Amen.'

Tien minuten later loopt hij naar beneden. De doop geeft hoop, denkt hij terwijl hij de trap afloopt. Hij glimlacht. Het rijmt nog ook. En dat is vast niet voor niets.

Opdracht 16

[Afsluiting]

-  Eigen mening opschrijven
-  Pen
-  8
-  Zelfstandig

Leonard heeft de waarde van zijn doop ontdekt. De doop geeft hem hoop! Beantwoord bij deze laatste opdracht onderstaande vragen.

Vraag 1

Wat vind je van het verhaal over Leonard? (Wat vind je mooi of wat spreekt je aan?)

.....

.....

.....

.....

Vraag 2

Wat leer je van zijn verhaal voor jouw eigen leven?

.....

.....

.....

.....

Vraag 3

Stel je voor dat jij een vriend(in) hebt die het moeilijk heeft (net zoals Leonard). Wat zeg jij tegen hem of haar? Op welke manier kun je iets zeggen over de betekenis van de doop? Schrijf het op, zoals je het zou kunnen zeggen tegen hem of haar.

.....

.....

.....

.....

Klaar?

‘De doop geeft hoop’ is een mooie one-liner. Verzin zelf ook een one-liner waarmee je de betekenis van de doop duidelijk maakt.

.....

.....

.....

.....

Als je meer wilt weten...

Er zijn veel boeken over de doop geschreven. Hieronder een paar aanraders.

Amstel, J. Van (2012). Een beleefde band. Wat betekent het verbond voor jou?

Kampen: De Groot Goudriaan.

Wat moet je als jongere met het verbond? Wat zegt het eigenlijk dat je gedoopt bent? En wat is het belang van de gemeente waar je bij hoort? In dit boekje legt ds. Van Amstel uit wat het verbond jou te zeggen heeft. Ook schrijft hij over wat het wil zeggen dat je gedoopt bent.

(Ds. J. Van Amstel is predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerken.)

Belt, H. van den (2000). Waarom ben jij gedoopt? Serie Jongerenperspectief.

Heerenveen: Jongbloed.

In dit boekje worden veel vragen beantwoord. Zoals: Waarom ben jij gedoopt? Wat is de betekenis van het verbond, en wat heeft het verbond met de doop te maken? Hoe komt het dat er in de diverse kerken zo verschillend wordt gedacht over de doop? Op een duidelijke manier schrijft prof. dr. Van den Belt over de betekenis van de doop.

(Prof. dr. H. van den Belt is bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid en predikant in de PKN (Hervormd). Dit boekje is geschreven voor jongeren vanaf 16 jaar.)

Markus, W. (2009). Watermerk. Jij en je doop.

Zoetermeer: Jes!

Veel jongeren die als kind gedoopt zijn, 'kunnen' daar eigenlijk helemaal niks mee. Het lijkt hen veel mooier om zich als volwassene te laten (over-)dopen. Ds. Markus vindt dat jammer en daarom wil hij hen in dit boekje de betekenis van de kinderdoop opnieuw laten ontdekken.

(Ds. W. Markus is predikant in de PKN (Hervormd).)