



Schets 4 – Vuurwerk

A. Doel

1. *Betekenis benoemen.* De jongeren krijgen informatie over de achtergronden van de Nieuwjaarsdag in het O.T. en het Loofhuttenfeest.
2. *Actualiteit aangeven.* Lijnen trekken naar de feest- en verjaardagen van vandaag. Welke plaats neemt het Woord van God op onze feesten / verjaardagen in?
3. *Christus centraal stellen – de persoonlijke spits.* De Heere Jezus heeft de wet vervuld en Hij heeft voor de zonden van Gods kinderen betaald. Daarom mag er hier op aarde al een voorsmaak zijn van de vreugde die komt. Heerlijker dan de jubeldag in het O.T. zal de dag van Zijn wederkomst voor Zijn kinderen zijn. De jubeldag van de eeuwige toekomst in het N.T.

B. Achtergrondinformatie

Een plechtige samenkomst (Neh. 8)

Het is de zevende maand, vers 1. De eerste van die maand is voor Israël de Nieuwjaarsdag. Op de tiende van die maand is het de Grote Verzoendag. Van de 15e tot de 21e in dezelfde maand viert men het Loofhuttenfeest. De zevende maand is dus een hele belangrijke maand.

De Heere had een heilige samenkomst ingesteld op de eerste dag van het nieuwe jaar. Daarom heeft het volk zich als één man verzameld op het plein voor de Waterpoort, vers 2. Het is dit keer dubbel feest, omdat het werk aan de muur van de stad voltooid is. Volgens Neh. 6:15 is de herbouw van de muren en poorten juist één week voor de feestdag gereed gekomen. We zien de samengestroomde menigte in gedachten bewonderend opzien naar het resultaat van hun gezamenlijke inspanning. Daar ligt de ringmuur, als een vesting die veiligheid biedt.

Nu lezen we dat Ezra het boek van de wet van Mozes moet halen. Ezra is de schriftgeleerde die dertien jaar vóór Nehemia uit Babel was gearriveerd. Een speciaal houten preekgestoelte is voor deze gelegenheid gemaakt, vers 5. Daarop neemt Ezra plaats, geflankeerd door zes mannen rechts en zeven mannen links van hem. Voor allen is hij zichtbaar, want hij staat hoog boven hen. Belangrijk is het dat we lezen dat het volk opstaat op het moment dat Ezra de Bijbel opent! Uit deze houding spreekt eerbied. Het voorlezen uit het Woord neemt wel enige uren in beslag: volgens vers 4 van het aanbreken van de morgen tot de middag toe! Nadrukkelijk staat er dat de Leviëten uitleg geven, vers 8. Zij verklaren de gelezen gedeelten en passen het toe.

Wil deze dag tot een feestdag worden, dan moet eerst het Woord van God klinken! Misschien beschamend voor ons? Misschien wel een pijnlijke les voor ons. Het Loofhuttenfeest krijgt zijn vervulling na dit leven en na de wederkomst. Wil dat een blijde tijd worden voor ons, dan moeten we ons eerst door Gods Woord laten gezeggen! De voorlezing en uitleg van het Woord heeft uitwerking. We lezen in vers 10 hoe het volk treurt en weent. Er is verslagenheid. Het is omdat zij horen hoe ver zij afgedwaald zijn en dat zij zich weinig of niet bekommerd hebben om Gods geboden. Zij hebben steeds



gedaan wat kwaad is in Gods oog. Ze krijgen ook oog voor Gods grote en onverdiende goedheid. Hij heeft hen uit Babel gered. Inmiddels zijn de muren en de poorten van de stad hersteld. Juist als je ziet hoe goed God is, wordt het verdriet over je zonden groter.

Maar nu gaan Nehemia en Ezra samen het volk zeggen dat ze niet moeten blijven treuren. Deze dag is immers heilig en daarom afgezonderd als feest- en vreugdedag voor de Heere. Ze moeten een feestelijke maaltijd bereiden en ook aan de armen en behoeftigen denken, vers 11. Dat doen ze. Er is grote blijdschap, vers 13. En deze blijdschap is - let daar op - ook weer uitwerking van het Woord, vers 13. Het Loofhuttenfeest wordt dat jaar zo groots gevierd als het sinds Jozua niet meer gehouden is, vers 18.

Wij zien in dit hoofdstuk hoe Israël niet alleen geholpen is met een stevige muur rondom de stad. Het volk moet leren luisteren naar de woorden van God. Er is troost, er is blijdschap voor elk die voor dat Woord leert buigen. Dat Woord dat het volk veroordeelt en dat hen leert gedenken dat God toch genadig voor hen is geweest is en dat Hij dat nog is.

Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:** Lev. 23: 33-44 of vanaf vers 39-43
- **Geloofsbelijdenis:** H.C. zondag 33, zondag 42 vr. en antw. 11
- **Literatuur:**
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven – Uitgeverij Kok, Kampen
Ds. J.H. Velema – Biddend Bouwen – Uitgeverij Groen, Heerenveen
Ds. C.G. Vreugdenhil – Nehemia, een man van gebed en volharding – Uitgeverij Boekhout, Scherpenisse (zie voor *deze* preken over Nehemia ook www.prekenweb.nl)
www.kerkenisrael.nl, de website van deputaten Kerk en Israël van de CGK. Doorklikken op 'over het jodendom' > 'de joodse feesten' > 'soekot'. Bij 'over het jodendom' vind je ook een koffer met joodse voorwerpen, o.z. de etrog-doos van Loofhuttenfeest. Ook leuk om te gebruiken. Je moet wel zelf zorgen voor een route om de koffer in bezit te krijgen. Dat zou als startopdracht kunnen of bij de overige verwerking.

C. Suggesties voor de avondinvulling

Alternatieve startopdrachten

- Laat afbeeldingen van het Loofhuttenfeest zien en vertel wat over het Loofhuttenfeest. Je kunt ook een paar jongeren vragen om informatie over het Loofhuttenfeest op te zoeken op internet.
- Haal afbeeldingen van palmtakken van internet en trek lijnen van het Loofhuttenfeest naar Openbaring 7 vers 9, waar de ontelbare schare voor Gods troon staat, eindelijk Thuis gekomen, en voortdurend gedenkend hoe goed God voor hen gezorgd heeft gedurende de woestijnreis door dit leven.



Tip: Omdat we in deze Handreiking het hele boek Nehemia willen behandelen, kunnen de te lezen Bijbelgedeelten voor een (jonge) groep wat lang zijn. Je kunt er als leidinggevende voor kiezen een aantal verzen samen te vatten en de rest met elkaar te lezen, zodat de jongeren toch de hoofdlijn vasthouden.

Het boek Nehemia is best lastig voor -16 jongeren. Om de geschiedenis dichtbij te brengen, doen we dat vanuit het perspectief van de zoon van Nehemia. Om duidelijk te maken dat dit een fantasiepersoon is, verwoorden we dat in schets 1: "John moet een inleiding schrijven voor de -16 over Nehemia. Ineens krijgt hij een super-idee! Als hij nu eens net doet of hij een zoon van Nehemia is..." Verwoord als leidinggevende richting je jongeren duidelijk dat de gebeurtenissen wáár zijn, maar dat de persoon Nathan ben Nehemia bedacht is.

Niveau 1	Niveau 2
Bijbel Neh. 8 1. Bij welke poort verzamelde het volk zich? 2. Wat las Ezra voor? 3. Waar stond Ezra op? 4. Hoelang las Ezra (vers 4)? 5. Hoeveel mensen stonden bij hem? 6. Hoe reageerde het volk in vers 7? 7. Hoe reageerde het volk in vers 10? 8. Waarom wilden ze het Loofhuttenfeest vieren?	Bijbel Neh. 8 en Lev. 23:39-44 1. Wat moest Ezra halen? 2. Wie zijn 'allen die verstandig waren' (vers 3)? 3. In welk vers lees je dat het volk stond? 4. Welke naam voor Nehemia wordt in vers 10 genoemd? 5. Wat betekent vers 11? 6. Noem enkele kenmerken van het Loofhuttenfeest uit Lev. 23.
Keuzevragen 1, 2, 3, 5, 7, 8, puzzel (pag. 25)	Keuzevragen 2, 3, 4, 6, 8, Gezellig feest? (pag. 25)
Overige verwerking 1) Pijlen tekenen of uitknippen. Zoek er teksten bij en schrijf die op de pijl. Bijvoorbeeld teksten die verwijzen naar de eeuwige vreugde. Deze pijlen moeten het hart raken, het verlangen naar de eeuwige toekomst wekken! Laat de leden eerst zelf zoeken, maar houd er wat achter de hand voor als het niet lukt. 2) Maak iets voor een ander (zie vraag 4).	Overige verwerking Zie hiernaast. Als extra: leg uit dat de pijlen door een evangelisatiecommissie uitgereikt moeten kunnen worden in een winkelcentrum op oudejaarsdag. Met het oog op de eeuwige toekomst! Denk dus heel goed na welke teksten voor onkerkelijke mensen geschikt zijn. Niet te moeilijk, aansprekend enz. Zoek in boekjes naar passende kleine stukjes, of gedichten die op een pijl gezet kunnen worden.



D. Antwoorden en suggesties

Startvraag (pag. 21)

Eventueel kun je dit laten tekenen in kleine tekeningetjes, pictogrammen. Vraag niet alleen wat ze doen, maar ook wat ze belangrijk vinden op die dag. Probeer over te brengen dat God en Zijn dienst en Zijn Koninkrijk altijd bovenaan in ons leven horen te staan. Hoe kun je een nieuw jaar beginnen zonder Hem, Die ons het leven geeft?

Vragen

1. Ze vroegen of Ezra het wetboek van Mozes wilde voorlezen.
2. Wij kunnen ons dat niet indenken. Ook de vervolgte kerk staat soms uren lang, samengepropt in ijskoude schuren of in de bossen. Wij klagen al als de preek vijf minuten te lang is. Waarom zou iemand zo lang willen staan luisteren? Omdat hij dat wat gezegd wordt, enorm belangrijk vindt; het zo graag wil horen; er met zijn hele wezen bij betrokken is. Omdat hij Degene die het zegt heel belangrijk vindt. Omdat dat wat hij hoort beslissend is voor zijn leven en voor zijn toekomst! Stel dat je ernstig ziek bent, zou je het dan erg vinden om vijf uur te luisteren naar wat er wordt gezegd over een therapie waardoor je mogelijk kunt genezen?
3. De Heilige Geest ontdekt ons aan onze zonde, maar wijst ons ook op Christus. (Joh. 16:14: Die zal Mij verheerlijken). Wijs de leden erop dat geraakt worden door de Heilige Geest en het Woord niet alleen echte droefheid, maar ook echte vrede en blijdschap in Christus geeft en uitzicht op het eeuwige leven bij God!
4. Laat ook anderen merken dat je iets kunt missen. Dit kan iets van je geld of bezittingen zijn, maar ook van je tijd.
5. Oneerbiedig: met Bijbels gooien, bladzijden eruit scheuren, spotten met Bijbelteksten, enz. Eerbiedig: ga zo met de Bijbel om, dat een ander kan zien dat je er achtung voor hebt, dat Gods Woord belangrijk voor je is.
6. Het was een speciale jubeldag. Op de boetedagen moest het volk zich verootmoedigen. Dat was een bevel. In Neh. 9, het volgende hoofdstuk, lees je dat dit gebeurt.
7. Laat het niet alleen over de vorm gaan (hut, palmtak) of de herkomst (oogst, woestijnreis), maar ook over de inhoud: het belijden van afhankelijkheid van de Heere, de dankbaarheid voor wat Hij geeft aan zorgzaamheid en bescherming, een leven lang.
8. Persoonlijk. Alles hangt hier af van hartelijk geloof in de Heere Jezus Christus ja of nee. Waar geloof is, is liefde en is hoop!



Gezellig feest? (pag. 25)

Bij de opdracht van Sandra en Julia kan nog een keer de kern van de schets aan de orde komen.

Waar God gaat werken, gaat Zijn Woord open. Er komt verslagenheid, maar ook vreugde in Christus en verlangen naar de eeuwige vreugde bij God.

Puzzel (pag. 25)

Wegstrepen: Ezra, Mattithja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia, Maaseja, Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbaddana, Zacharja, Mesullam, Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja, Nehemia

Oplossing: 'Er was zeer grote blijdschap'. Dit staat in vers 17.

E. Extra voorbereiding

- Afbeeldingen van pijlen.
- Papier om pijlen te kunnen maken.
- Boekjes met kleine pakkende citaten en voorbeelden die geschikt zijn voor evangelisatiemateriaal met als thema de blijdschap van de eeuwige toekomst in Christus.