

Schets 1 – De duivel | onze zwakheid en zonde

Mattheüs 4:1-11

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Voor elke jongere een A4 en pen (startopdracht)
- Vellen papier (vraag 3, uitbreiding vraag 5, vraag 11)

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Mattheüs 4:1-11
 - ✓ Deuteronomium 8:1-3
 - ✓ Romeinen 5:12-21
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ H.C. zondag 52
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 139:1 en 14
 - ✓ Gebed des Heeren: 6, 7 en 8
 - ✓ Avondzang: 5 en 7
 - ✓ Leer mij, o Heer'
 - ✓ Welzalig de man die niet wandelt
 - ✓ Zoek eerst het Koninkrijk van God
 - ✓ Zo lief had God de Vader ons
- Dankpunten:
 - ✓ Dat de Heere Jezus staande is gebleven tijdens de verzoeking, dat Hij de duivel uiteindelijk verslagen heeft.
 - ✓ Voor Gods liefde en genade, dat alles volbracht is.
- Gebedspunten:
 - ✓ Om de hulp en leiding van de Heilige Geest om staande te blijven in de verzoeking.
 - ✓ Voor hen die zuchten onder de aanvallen van de duivel.

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe heeft Jezus geleden door toedoen van de duivel?
2. Wat betekent dat voor mij?

Alternatieve startopdracht

- Praat met de jongeren door over verzoeking en verleiding. Herkennen ze dit in hun leven? Maak het persoonlijk door iets van je eigen ervaringen te delen. Het kan ook helpend zijn om iets uit het boek 'Brieven uit de hel' van C.S. Lewis of 'Brieven van Heer Foulgrin' van Randy Alcorn voor te lezen en te bespreken. In beide boeken wordt op een aangrijpende manier geschreven over de listen van de duivel. Een citaat van C.S. Lewis: 'De veiligste weg naar de hel is de geleidelijke – de flauwe helling, gerieflijk asfalt, zonder plotselinge bochten, zonder kilometerpaaltjes, zonder wegwijzers.'
- Begin met het woordweb (vraag 3) of de studieopdracht (vraag 5).

Achtergrondinformatie

Jezus lijdt door toedoen van de duivel | onze zwakheid en zonde door verleiding

De duivel is de grootste vijand van God en ook van ons mensen. Het is hem gelukt Adam en Eva te verleiden en hen onder zijn heerschappij te brengen. Vanaf Genesis 3 wordt ons leven beheerst door de macht van de duivel. Alleen Christus kan ons verlossen uit deze macht. Maar ook als we niet meer onder de heerschappij van de duivel leven, valt hij ons nog wel aan. Steeds weer verleidt hij ons tot zonden. En wij laten ons verleiden om ons van onze goede God af te keren. We kunnen in eigen kracht geen stand houden. Maar wat ons niet lukt, doorstaat Jezus wel. Hij lijdt onder de verleiding van de duivel, maar houdt stand om ons uit zijn macht te bevrijden. Hij voor mij!

Mattheüs 4:1-11

Vers 1-4 De Heere Jezus wordt voorbereid en geschikt gemaakt voor Zijn taak op aarde door de zalving met de Heilige Geest. Wie vol is van de Heilige Geest, is gewapend tegen de aanvallen van de satan. Maar juist dan komt de duivel ook om je te verzoeken, om het werk van God te verstoren.

Een periode van veertig dagen komen we in de Bijbel ook tegen bij Mozes die veertig dagen op de Sinai verkeerde en Elia die veertig dagen in de woestijn was. Van hen beiden lezen we ook dat ze al die tijd vastten. Na veertig dagen van vasten heeft Jezus honger. Hij was tenslotte naast God ook gewoon mens. Satan maakt gebruik van lichamelijke of psychische zwakheid om juist dan aan te vallen. Toen, en nu nog steeds. Deze verzoeking is dubbel groot: Met het veranderen van stenen in brood zou de Heere Jezus zowel Zijn honger kunnen verzadigen als satan tonen dat Hij almachtig is. Maar daarmee zou Hij niet meer in totale afhankelijkheid van God de Vader leven en net als Adam en Eva gehoor geven aan satans influisteringen.

Jezus verslaat satan met het zwaard van het Woord. De mens zal bij brood alleen niet leven maar bij alle Woord van God (Deuteronomium 8:3). Dit doen was het eten en drinken van de Heere Jezus. Wij moeten niets doen dat er de schijn van heeft satan een plaats te geven.

Hoewel de Heere Jezus veel wonderen verrichtte, lezen we nergens dat Hij dit ten behoeve van Zichzelf deed.

Vers 5-7 De tweede verzoeking draait om vertrouwen. Satan gebruikt hierbij heel listig een bijbelcitaat. Maar als een engel van het licht komt hij met slechts een halve waarheid. Dat is zijn tactiek nog steeds. Hij komt niet vaak met een directe leugen. Juist daarom moeten we zo waakzaam zijn en in navolging van de Heere Jezus altijd Schrift met Schrift vergelijken.

God verzoeken is: eisen dat de HEERE bewijst dat Hij er is. Anders gezegd: niet willen geloven, maar alleen willen zien en ervaren. Jezus wilde ons leren Zijn Vader te vertrouwen op Zijn Woord, ook als de omstandigheden zorgelijk zijn.

Vers 8-10 De derde verzoeking richt zich op macht. Slechts één buiging en alle koninkrijken van de aarde zijn voor Jezus. In Zijn reactie ontkent de Heere Jezus niet dat de duivel macht heeft over de koninkrijken van de aarde. Sommige verklaarders menen dat de satan inderdaad voor een tijd deze (afgeleide) macht gekregen heeft. Anderen beschouwen dit als een leugen waarmee Hij Jezus wil verleiden tot aanbidding. Als dat echter zou gebeuren, zou de Heere Jezus van het pad van gehoorzaamheid aan Zijn Vader afgebracht zijn. Bovendien kwam Hij niet om een aards Koninkrijk te stichten. Uit deze verzen blijkt dat satan als God wil zijn. Nog steeds belooft hij mensen alle schatten van de wereld als hij in ruil daarvoor maar hun hart en aanbidding kan krijgen.

Jezus gaat niet met de duivel in discussie maar wijst de verzoeking meteen af, opnieuw met het Woord. Er is er maar Eén die onze aanbidding moet krijgen. Dat is tegelijk ook de Enige die ons werkelijk gelukkig kan maken. Alleen in Zijn koninkrijk is het werkelijk veilig.

Vers 11 Wat Jakobus schrijft, 'wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden' (Jakobus 4:7) is alleen mogelijk omdat Jezus dat eerst gedaan en daarmee ook voorgedaan heeft. Het kan alleen in Zijn kracht én door het Woord te gebruiken. Tegelijk moeten we goed bedenken dat Hij de gelovigen steeds slechts 'voor een tijd' alleen laat. Dit is tijd die als rustperiode een geschenk van God is.

Jezus krijgt voor even rust. Rusttijd waarin de engelen kwamen om Hem te dienen. Dat zal wat geweest zijn. De engelen die vol eerbied Hem van voedsel en drinken voorzien. Hier zie je iets van wat Jezus gaat verdienen. De woestijn wordt een paradijs.

Uit de Bijbel Met Uitleg: Duivel

Het woord 'duivel' is afgeleid van een Grieks woord dat 'hij, die alles uit elkaar gooit' betekent. De duivel scheidt altijd verwarring. In het Hebreeuws heet hij satan. Dit woord komt uit de rechtspraak en betekent een vijandig gezinde aanklager voor de rechtbank (vgl. 2 Sam. 24, Job 1, Zach. 3:1 en Ps. 109:6). Jezus noemt hem de vader van de leugen en een 'mensenmoordenaar van den beginne' (zie Joh. 8:44).

De duivel kwam al voor de zondeval in opstand tegen God (zie Joh. 8:44 en Judas 1:6). Hij staat van af die tijd aan het hoofd van de gevallen engelen. Hij verleidt de mens tot opstand tegen God.

God beloofde in Genesis 3:15 een sterkte Held Die de kop van de satan zal vermorzelen. Uiteindelijk zal satan verdwijnen in de poel die brandt van vuur en sulfere (zie Openb. 20:14). Zolang dat nog niet et geval is, gaat hij briesend rond. In de kleine tijd die hij heeft, probeert hij als een slechte verliezer alles te vernielen.

Alleen Jezus kan de verzoeken van de duivel weerstaan (Matth. 4) en weet hem te overwinnen (Mark. 3:27). Hij heeft hem de hemel uitgeworpen (zie Luk. 10:18, Joh. 12:31 en Openb. 12:7-9).

Naast duivel en satan noemt het Nieuwe Testament de satan ook: de boze, de vijand, de verzoeker, de overste van deze wereld, de god van deze eeuw (2 Kor. 4:4) en de overste van de macht van de lucht (Ef. 2:2).

Uit de Bijbel Met Uitleg: Verzoeking

De duivel verzoekt Jezus in de woestijn. De woestijn is een plaats van eenzaamheid en beproeving. De periode die iemand doorbrengt in de woestijn, heeft te maken met inkeer en voorbereiding. Jezus bereidt Zich voor op Zijn werk.

Satan verzoekt zowel de eerste als de tweede Adam (vgl. Rom. 5:12-21) op dezelfde manier: hij wil ook nu Jezus de grenzen laten overschrijden die God heeft ingesteld. Voor de eerste Adam bestond de verzoeking uit het overschrijden van de grens om als God te (willen) zijn. De verzoeking voor de tweede Adam, Christus, is dat Hij niet verdergaat op Zijn (Zelfgekozen) weg van vernedering. Bij zowel Adam als Christus gaat het om volkomen vertrouwen op God. Jezus zwicht niet voor de duivel. Keer op keer wijst Hij hem terecht. Jezus gebruikt daarbij niet Zijn eigen woorden, maar valt terug op Gods Woord om de duivel te weerstaan.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Mooi om dit blad op verschillende volgende bijeenkomsten nog eens terug te laten komen. De jongeren maken zo een persoonlijke samenvatting van de Handreiking.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. -

2.

- a. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken, om te lijden en sterven en zo de losprijs voor Zijn volk te betalen.
- b. Al vanaf het begin van Zijn leven heeft Hij geleden. Er was voor Hem geen plaats in Bethlehem, Hij moest vluchten vanwege de kindermoord en tijdens Zijn openbare optreden bereikte het lijden zijn hoogtepunt toen Hij gekruisigd werd.

3. *Laat de jongeren zoveel mogelijk opschrijven over wat ze weten vanuit de Bijbel over de woestijn. Stel zo nodig vragen: Welke woestijnen ken je? Wat gebeurde er in de woestijn? Wat is de betekenis van woestijn? Gebruik hulpmiddelen als een concordantie (of zoekfunctie op internet).*
4.
 - a. De Heere wil zien of Zijn volk zich aan de wet houdt.
 - b. Steeds opnieuw week het volk van de (dienst aan de) Heere af.
5. *Een mooie studieopdracht voor extra verdieping. Geef elke jongere een tekst en laat in eigen woorden weergeven wat die tekst zegt over de duivel. Het is leuk om alle antwoorden op te laten schrijven op grote vellen papier. Iedereen kan na afloop alle bevindingen lezen.*
6.
 - a. De Middelaar moet zowel God als mens zijn. Zie H.C. zondag 6.
 - b. Hij heeft de macht om de duivel te weerstaan.
 - c. *Persoonlijk antwoord.*
7.
 - a. Hij citeert het Woord van God. Je zou ook kunnen zeggen: Hij hanteert het zwaard van Gods Woord.
 - b. Dat de enige manier om de duivel aan te kunnen, is door hem met Gods Woord te verslaan. We mogen in de strijd vasthouden aan Gods beloften.
8.
 - a. Alleen als je Gods Woord kent, kun je het gebruiken in de strijd.
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. *Persoonlijk.*
 - d. *Persoonlijk.*
9.
 - a. De Heere Jezus heeft gedaan wat wij als mens niet konden. Adam had de strijd verloren, de Heere Jezus heeft als de tweede Adam de strijd gewonnen. Zie ook Rom. 5:12-21.
 - b. *Persoonlijk.*
10. -
11. *Mooie opdracht voor de talige, creatieve JV-leden. Je staat er van te kijken wat er uit zo'n opdracht voort kan komen, als er even de tijd voor gegeven wordt.*

Slotopdracht

Laat de jongeren voor zichzelf nadenken over deze vragen. Evt. kunnen ze er nog iets over op schrijven op het A4 van de startopdracht.