

Schets 6 – Gods toorn I | onze schuld

Mattheüs 26:36-46

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Plakbriefjes en pennen (vraag 5)
- Materiaal voor de creatieve verwerking van het thema (slotopdracht)
- Apparatuur voor het bekijken van het filmpje (alternatieve startopdracht en vraag 4)

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Mattheüs 26:36-46
 - ✓ Lukas 22:39-46
 - ✓ Psalm 22
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 2:6
 - ✓ Psalm 22:3
 - ✓ Psalm 77:5 en 8
 - ✓ Psalm 90:7
 - ✓ Eens was ik een vreemd'ling
 - ✓ Heer' ik kom tot U
 - ✓ Hij kwam bij ons, heel gewoon
 - ✓ Lam Gods dat zo onschuldig
- Dankpunten:
 - ✓ Dank de Heere Jezus Christus dat Hij het lijden plaatsvervangend gedragen heeft.
 - ✓ Dank God dat Hij eens een einde maakt aan al het onrecht op aarde.
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid om vergeving van al onze zonden.
 - ✓ Bid om zegen over de verkondiging van dit heerlijke evangelie, wereldwijd en ook hier.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe heeft de Heere Jezus in Gethsémané onder Gods toorn geleden?
2. Wat betekent dat voor ons?

Alternatieve startopdracht

Bekijk het filmpje dat hoort bij vraag 24 uit de New City Catechismus: 'Waarom moest Christus, de Verlosser, sterven?' Zie: <https://newcitycatechismus.nl/vragen/waarom-moest-christus-de-verlosser-sterven/>

Achtergrondinformatie

Jezus lijdt vanwege Gods toorn | onze schuld

Het diepst heeft Jezus echter moeten lijden onder Gods toorn over onze zonden. Christus heeft in de eerste plaats geleden om God recht te doen en aan Hem genoeg te doen voor onze zonden en schuld. Alleen Christus heeft de last en diepte kunnen proeven van die grote toorn Gods. Hij alleen kon die in onze plaats dragen. Wij kunnen dat nooit volledig meemaken. We staan hooguit op een afstand en zien Jezus bidden en lijden in Getsemané. We zien dat het lijden zo zwaar was dat er druppels bloed uit Zijn hoofd komen.

Mattheüs 26:36-46

Vers 36 In het voorgaande heeft Jezus Petrus' verloochening voorspeld. Op deze wijze zijn de discipelen al bepaald bij het aanstaande lijden van hun Meester, maar ze lijken de boodschap niet te willen horen. Jezus verlaat met Zijn discipelen de stad Jeruzalem in oostelijke richting. Daar ligt de Olijfberg. Aan de voet van die berg ligt Gethsémané. De naam betekent 'oliepers'. Gethsémané is een soort omheinde boomgaard met daarin olijfbomen. Jezus kwam daar vaker (Johannes 18:2). Het grootste deel van de discipelen moet bij de ingang blijven zitten. De drie vertrouwelingen van Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus, gaan met Jezus 'een steenworp verderop' (Lukas 22:41).

Vers 37-38 Nu Jezus alleen is met deze drie discipelen, slaat de angst voor wat komen gaat in alle hevigheid toe. Het vooruitzicht op het lijden bezorgt de Heiland grote angst en verdriet. Zo zwaar zelfs dat Jezus zegt dat Zijn ziel bedroefd is 'tot de dood toe'. De angst en het verdriet kosten Jezus bijna het leven! Juist nu heeft Jezus Zijn discipelen nodig. Hij vraagt hen om met Hem te waken. Ze hoeven niet mee te lijden, dat kunnen ze ook niet. Ze hoeven alleen maar wakker te blijven met Hem, zodat Hij in dit moment niet alleen is.

Vers 39 Jezus gaat nog een 'weinig' verder. Hij blijft binnen hoorafstand. De discipelen kunnen het gebed dus volgen. Ze zullen de eerste zinnen dan ook gehoord hebben alvorens ze in slaap vallen. Jezus valt neer op Zijn gezicht. Daarmee verootmoedigt de Heiland Zich, maar tegelijk toont Hij daarin ook opnieuw Zijn grote angst. De drinkbeker is in de Bijbel vaak het beeld van de toorn van God die zijn verzadigingspunt heeft bereikt (Psalm 75:9, Jeremia 25:15). Zo groot is de toorn van God geworden dat die nu zal worden uitgestort. In Zijn gebed probeert Jezus niet onder Zijn opdracht uit te komen. Hij bidt niet dat Gods toorn een ander zal treffen. Hij vraagt alleen of Zijn opdracht niet op een andere wijze kan worden vervuld. Maar, zo is eigenlijk Jezus' gebed, als dit de enige weg is waardoor Gods toorn tenietgedaan kan worden, dan moet dat zo zijn. Jezus onderwerpt zich al bij voorbaat aan de wil van de Vader. En dat doet Hij vrijwillig!

Vers 40 Jezus komt na dit gebed terug bij Zijn discipelen, maar treft hen slapend aan. Opvallend, want deze drie discipelen zijn alle drie vissers, en vissers zijn gewend aan

nachtelijk werk. Dat ze Jezus' bevel om te waken niet hebben kunnen volbrengen, laat des te duidelijker zien dat Jezus deze weg helemaal alleen moet gaan. Jezus' last dragen is al onmogelijk, maar nu zijn ze zelfs niets eens in staat met Hem te waken. Petrus wordt speciaal aangesproken. Hij had immers gezegd dat hij Jezus tot in de dood zou volgen (Mattheüs 26:33-35)? Nu blijkt al dat Petrus zichzelf met die woorden flink heeft overschat.

Vers 41 Jezus geeft opnieuw de opdracht om te waken, maar ditmaal zegt Hij erbij dat de discipelen ook moeten bidden. Met Jezus waken, zal hen in eigen kracht niet lukken. Hun geest is wel gewillig, de discipelen willen wel, maar inmiddels is gebleken dat die goede wil niet voldoende is. De satan weet waar hij hen treffen moet. Door de discipelen letterlijk in slaap te sussen, laten ze hun Heiland alleen in Zijn gebedsworsteling. Bovendien worden ze dan ook zelf niet voorbereid op wat komen gaat. Daarom moeten de discipelen bidden, zodat ze niet opnieuw in verzoeking komen om te gaan slapen.

Vers 42 Opnieuw gaat Jezus heen om te bidden. Het gebed klinkt ditmaal iets anders. Jezus vraagt niet meer of de beker aan Hem voorbij mag gaan. Hij weet dat die beker niet aan Hem voorbij kán gaan. Hij belijdt daarom dat de wil van de Vader moet geschieden. Tegelijk betekent dat ook een bede om daar de kracht voor te ontvangen.

Vers 43-44 Weer blijken de discipelen in slaap gevallen te zijn. Ondanks Jezus' aansporing hebben ze niet gewaakt. In Markus 14:40 lezen we dat Jezus hen opnieuw wakker maakt. Jezus laat het er verder bij. Hij gaat voor de derde keer bidden. Het getal drie geeft een zekere volheid weer. Hetzelfde gebed wordt herhaald.

Vers 45 Als Jezus nu weer bij Zijn discipelen aankomt, is dit stuk van Zijn geestelijke strijd gestreden. De Vader heeft Hem door het zenden van een engel bemoedigd (Lukas 22:43). De discipelen hadden met Hem kunnen waken. Dat hebben ze niet gedaan. Nu hoeft het ook niet meer, dus Jezus kan zeggen: 'Slaap nu maar verder.' Nu is het beslissende moment in de geschiedenis gekomen: zondaren zullen zich vergrijpen aan de Messiaanse Zoon des mensen. Bij wat nu gaat komen, kunnen de discipelen niets meer doen.

Vers 46 Letterlijk verder slapen is er echter niet bij. De verrader nadert, maar dat is voor Jezus geen reden om te vluchten. Integendeel, Jezus gaat hem tegemoet. Dat Jezus gevangen genomen wordt, is alleen mogelijk omdat Hij er Zelf voor kiest. De wil van de Vader is de wil van de Zoon geworden. Judas wordt niet bij name genoemd. De aandacht valt op zijn daad: hij gaat Jezus verraden.

Tot slot In Gethsémané wordt ons in alle hevigheid getoond hoeveel het lijden Jezus gekost heeft. Jezus draagt het lijden niet op een stoïcijnse wijze. Het lijden is voor Hem niet gemakkelijk te dragen omdat Hij Gods Zoon is. Jezus staat niet boven het lijden, maar Hij draagt het lijden en gaat er zelfs bijna aan onderdoor (vers 38). Daarin ligt tegelijk een grote troost: wij hebben een Hogepriester Die 'in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest' (Hebreeën 4:15).

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

De Heere Jezus heeft vanaf het begin van Zijn leven geleden. Maar het zwaartepunt van Zijn lijden is toch op het eind van Zijn leven. En dan wel in het bijzonder daar waar Hij lijdt onder de zwaarte van Gods toorn (Gethsémané) en de godverlatenheid en angst der hel (aan het kruis).

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. –
2.
 - a. De Heere Jezus was echt mens. Hij zal gevoelens van angst en verdriet hebben gehad. *Laat de jongeren zich proberen voor te stellen dat zij verraden zouden worden door een goede vriend: hoe voel je je dan?*
 - b. *Persoonlijk antwoord.*
 - c. Blijkbaar was dit voor de Heere Jezus zo belangrijk, dat daar tijd voor gemaakt moest worden. Laten wij ons prioriteitenlijstje er maar eens naast leggen...
3. De Heere Jezus is de grote Hogepriester. Hij heeft Zijn leven geofferd en is met dat offer de hemel binnengegaan. Hiermee heeft Hij genoeg gedaan, de toorn van God over de zonde is gestild. Hij is mens geworden, Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Daarom kan Hij in alles wat ons treft en overkomt, meelijden. Dat mag vrijmoedigheid geven om tot Hem te naderen, Hij zit op de troon van de genade. Bij Hem en door Hem is genade te verkrijgen. Hij wil en zal ons helpen.
De discipelen konden zelfs niet met de Heere Jezus waken. Hij moest het lijden alleen doorstaan. Maar omdat Hij dat heeft gedaan, vrijwillig, kunnen wij zeker weten dat er bij Hem hulp en uitkomst is.
4.
 - a. *Persoonlijk antwoord.*
 - b. Dan zou de toorn van God niet gestild zijn. Dan zou de straf op de zonde niet verzoend zijn. Dan zou er niemand gered worden.
 - c. Gods toorn komt door en over onze zonden, onze schuld. Het is de zonde die straf verdient. De Heere is heilig vertoerd over de zonde. Het kan alleen weer goed komen als de schuld wordt verzoend. Het lijden van de Heere Jezus wordt veroorzaakt door onze zondeschuld. Zie ook het filmpje over verzoening op www.abcvanhetgeloof.nl/verzoening.
5. *Zet de jongeren (evt in kleine groepjes) aan het werk met het opzoeken en bestuderen van één of enkele teksten. Laat ze zoveel mogelijk in eigen woorden opschrijven wat de tekst zegt over Gods toorn. Verzamel alle plakbriefjes op een groot vel/bord en bekijk (en bespreek) het resultaat.*

- 6.
- De Heere Jezus zweet druppels bloed. Dat geeft aan hoe intens het lijden is. Zowel lichamelijk als geestelijk gaat Hij diep gebukt onder de toorn van God. Bij extreme angst of lichamelijke spanning kunnen haarvaten uitzetten en knappen, met als gevolg een mengsel van zweet en bloed.
 - Vanuit de hemel kwam er een engel die Jezus vertroost en versterkt. Zo krijgt de Heiland nieuwe kracht om het verdere lijden te dragen. God de Vader ziet naar Zijn Zoon om en stuurt een engel om Hem te sterken.
- 7.
- Dit stukje gaat over Gethsémané: *Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen Hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsémané bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd Hij gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden.* Het geeft aan hoe zwaar het lijden was dat de Heiland hier droeg en dat het kwam door de last van onze zonden en Gods toorn. Hij liet Zich binden zodat wij los gemaakt kunnen worden. De wonderlijke ruil!
 - Persoonlijk antwoord.*
 - Persoonlijk antwoord.*
 - Om dat te kunnen nazeggen, is persoonlijk geloof nodig. Geloven is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat geloof wil de Heere geven als je het Hem vraagt. De Heilige Geest werkt het in je hart.

Slotopdracht

Laat de jongeren een aspect uit de schets kiezen dat hen aanspreekt en laat ze daarmee op een creatieve manier aan de slag gaan. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een tekening/schilderij te laten maken, maar je kunt de keuze ook bij de jongeren laten liggen. Sommigen schrijven misschien liever iets. Je kunt ook in groepjes aan de slag gaan.