

# Schets 5 – Getuigend leven

## 1 Petrus 3:1-22

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Voor iedere jongere een pen
- Voor iedere jongere een klein schrijfblaadje
- Een aantal blanco ansichtkaarten voor jongeren en ouderen, mannen en vrouwen

### Opening

- Te lezen Bijbelgedeelte
  - ✓ 1 Petrus 3:1-22
  - ✓ Tweede suggestie: Psalm 34
- Suggesties om te zingen
  - ✓ Ps. 45:6 (de kern is inwendige schoonheid)
  - ✓ Ps. 34:6, 7, 8 (wordt aangehaald in dit gedeelte)
  - ✓ Ps. 11:4 (Gods oog is op Zijn kinderen). Andere verzen uit deze Psalm zijn ook passend, maar de wijs is misschien lastig. Tip: als er geen muzikant beschikbaar is kun je via <http://www.psalmbboek.nl/psalmen.php> de melodie afspelen, bijvoorbeeld via een smartphone. Ritmisch en iso-ritmisch in diverse snelheden zijn beschikbaar op deze website.
  - ✓ Ps. 141:1, 2, 3 (Toevlucht tot God en gebed om inhouden van de tong)
  - ✓ Ps. 115:6 en 7 (Vertrouwen op God, het heil dat God geeft)
  - ✓ Ps. 119:7 (anderen vertellen over Gods wil in ons leven)
  - ✓ Ps. 108:1 en 2 (Gods daden bekend maken)
  - ✓ Ps. 45:1 (Gods lof bezingen)
  - ✓ Ps. 145:1 en 2 (God aanprijzen)
  - ✓ Ps. 100:1-4 (God de lof toebrengen om wie Hij is)
  - ✓ Als God, mijn God, maar voor mij is
  - ✓ Geef vrede Heer'
  - ✓ Rust mijn ziel, uw God is Koning
  - ✓ Vrede zij u
  - ✓ De kerk van alle tijden
  - ✓ Heer', U bent mijn leven
  - ✓ Ik wil zingen van mijn Heiland
  - ✓ Maak ons tot een stralend licht

- ✓ Roept uit aan alle stranden
- Dankpunten
  - ✓ Dat de Heere ons onderwijst dat we niet in het uiterlijk op hoeven te gaan
  - ✓ Dat Gods ogen rusten op de rechtvaardigen en dat Hij wil luisteren naar hun gebed
  - ✓ Dat Christus gestorven is en opgestaan voor de zonden van Zijn kerk
  - ✓ Dat nu alle engelen, machten en krachten onderworpen zijn aan Christus
- Gebedspunten
  - ✓ Om genade om aan de roeping van God gehoor te geven.
  - ✓ Om gehoorzaamheid aan Gods geboden, bijvoorbeeld heel concreet om niet te roddelen
  - ✓ Om wijsheid en de juiste woorden wanneer we rekenschap moeten geven van de hoop in ons
  - ✓ Of God Zijn beloften gedaan bij de doop wil waarmaken in ons leven

### Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen beantwoorden:
  1. Welke aanwijzingen geeft Petrus in dit gedeelte voor christenen onderling?
  2. Wat betekent het om rekenschap te geven van de hoop?
- De jongeren weten waarom het belangrijk is om gehoorzaam te zijn aan de wetten van God
- De jongeren beseffen dat uiterlijke schoonheid niet het belangrijkste is, maar hun innerlijk
- De jongeren oefenen met medeleven door een kaartje te sturen naar een gemeentelid die dit kan gebruiken
- De jongeren oefenen met het verwoorden van het christelijk geloof in eigentijdse taal voor niet-christenen

### Alternatieve startopdracht

1. Meerkeuzevraag, omcirkel jouw antwoord. Het doorgeven van het evangelie is een taak van:
  - A de dominee
  - B de kerkenraad
  - C de evangelisatiecommissie
  - D iedere christen
2. Welk antwoord koos je, waarom?
3. Hoe functioneert het doorgeven van het evangelie in jouw gemeente? Wie is verantwoordelijk?

#### *Antwoorden:*

Jongeren zullen evangelisatie mogelijk vooral iets vinden voor een ander (antwoord A,B,C) maar niet voor zichzelf. In vraag 2 kun je met jongeren de motivatie bespreken. In vraag 3 kun je de werkelijke situatie bespreken in de gemeente. Let daarbij wel op dat je de

bestaande situatie niet bekritiseert. Het is vaak de praktijk dat in de gemeente maar enkelen actief betrokken zijn bij het evangelisatiewerk. Probeer het positief in te steken en jongeren bij het evangelisatiewerk te betrekken. Misschien is het mogelijk hen in te zetten bij folderwerk of door rond een christelijke feestdag iets te organiseren. Bijvoorbeeld met kerst een kaars of bloem uit te delen in de straat van de kerk, met daaraan een Bijbeltekst gehecht.

### **Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 3:1-22**

#### *Vers 1 en 2*

Het woordje 'evenzo' markeert hier een overgang en verbindt gedeelten waarin speciale categorieën (zoals de slaven) worden aangesproken met elkaar. Vrouwen worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun man. De onderdanigheid van de vrouw aan hun man vindt zijn grond in het feit dat zij zich gelovig aan de Heere Jezus Christus heeft overgegeven. Om Zijntentwil schikt zij zich naar de orde die God in de schepping heeft gelegd. In die tijd was dat van andere orde dan in deze tijd. Dit gedeelte gaat dus uitdrukkelijk over de getrouwde vrouw in relatie tot haar eigen man. Ook nu horen getrouwde vrouwen hun man te respecteren, overigens geldt dat andersom ook! De Bijbel is er juist op gericht de belangrijke positie van de vrouw te beschermen. Dit is alleen goed mogelijk als er wederzijdse liefde is. Het doel van deze onderdanigheid is dat vrouwen door hun gedrag mannen winnen voor het evangelie. Het was niet vanzelfsprekend dat man en vrouw samen tot geloof kwamen. Maar de vrouwen moeten hun mannen niet met woorden winnen of verbaal onder druk zetten, maar met daden. Vrouwen moeten daarom een reine levensstijl hebben, hun man gehoorzamen en in de vreze des Heeren leven. De reine levensstijl hier is breder dan alleen huwelijksrouw of kuisheid, het gaat om een ingetogen leven op alle vlakken. Op die manier worden volgens Petrus mannen gewonnen voor het evangelie.

#### *Vers 3 en 4*

Om zich aantrekkelijk te maken heeft de vrouw keus uit twee soorten sieraden. Bij de Romeinse 'high society' was het gebruikelijk om veel aandacht te geven aan het uiterlijk, mooi haar, gouden sieraden en mooie kleren. Petrus waarschuwt niet tegen alle sieraden, maar het erom niet buitensporig bezig te zijn met het uiterlijk. Paulus waarschuwt hier ook tegen in 1 Tim. 2:9 en 10. Christelijke vrouwen moeten zich richten op de verborgen schoonheid, de schoonheid van het hart. Het voornaamste sieraad is het innerlijk, het gaat om de inwendige mens. Om dit beter te begrijpen is het goed om ook het onderwijs van Christus hierover te lezen. Mat. 6:5-8 heeft het ook over het leven met een binnenkamer, tegenover het openbaar bidden om gezien te worden. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar kijkt naar het hart. Voor de Heere is een leven belangrijk waaruit de vreze des Heeren blijkt. Zachtmoedige mensen zijn vol verwachting en vol eerbied voor God. Ze zijn rustig en gaan niet met hun man in discussie. Dat is waardevol in Gods oog.

#### *Vers 5*

Petrus zegt dat ook de vrouwen in het Oude Testament zo leefden en zich met sierlijk gedrag tooiden, door hun mannen onderdanig te zijn. Petrus wil niet beweren dat deze vrouwen volmaakt zijn, maar wel dat ze voorbeelden waren wat betreft hun relatie met God en hun man.

#### *Vers 6*

Petrus noemt hier Sara. Abraham wordt wel de vader van alle gelovigen genoemd en zo kan Sara als moeder van alle gelovigen worden gezien. Van Sara weten we dat ze knap was om te zien. Toch zocht ook Sara haar sieraad in innerlijke schoonheid. Net zoals Sara gehoorzaam was aan Abraham, zo moeten de vrouwelijke lezers van de brief gehoorzaam zijn aan hun eigen man. Sara noemde haar man heer, gebruikelijk in die cultuur. Als de lezers dit voorbeeld van Sara volgen, dan zijn ze geestelijke kinderen van Sara. Als vrouw moet je niet uit angst dat kwaad je treft je man gehoorzamen, maar in vol vertrouwen op God. Tot twee keer toe zette Abraham uit angst de eer van zijn vrouw Sara op het spel. Ook toen kwam Sara niet in opstand, maar stelde ze haar hoop op God. God heeft die hoop niet beschaamd. Dat is het geheim van de verborgen mens, je hoop op God stellen.

#### *Vers 7*

'Evenzo' markeert hier een overgang, het is dus niet zo dat dit betekent dat mannen zich op gelijke wijze moeten onderwerpen aan de vrouw. De man moet met de vrouw leven in overeenstemming met Gods wil. Petrus is ervaringsdeskundige, want als hij dit schrijft is hij al enige jaren getrouwd (geweest). Het 'wonen' ziet hier op het geheel van het samenleven in een familie. Vrouwen worden als 'zwakker' afgeschilderd in deze tekst. Er is verschil van mening wat dit betekent. Het kan betekenen zwakker in gezag of zwakker in fysiek opzicht. Petrus denkt waarschijnlijk aan het laatste. Mannen mogen hun vrouwen niet bedreigen met fysiek of verbaal geweld. Daarnaast mag de man zijn vrouw niet als seksueel gebruiksvoorwerp zien. Een mooie gedachte die genoemd in een van de commentaren, is dat de vrouw niet uit het hoofd van de man genomen is, om hem te overtreffen. Ook niet uit zijn voeten, zodat ze vertreden kon worden. Maar uit de zijde van de man, om naast hem op gelijkwaardige positie te staan. Onder zijn arm vandaan, om beschermd te worden en bij zijn hart vandaan, om bemind te worden. De sociale positie van de vrouw wordt in het Nieuwe Testament opgewaardeerd, zeker ten opzichte van omringende culturen. Een man moet zijn vrouw juist beschermende ruimte bieden en haar waarderen. De vrouw wordt hier het zwakkere vat of kruik genoemd. Dit impliceert dat ook de man een kruik is. De mens wordt hier dus gesymboliseerd als kruik, breekbaar schepsel. Aardewerk in de hand van de Pottenbaker. Een breekbare vaas behandel je extra zorgvuldig. Een kruik draag je meestal op je schouders of hoofd, zo moet de man in liefde zijn vrouw dragen. Naast een fysieke reden om zorgvuldig met een vrouw om te gaan, is er een geestelijke reden. Namelijk dat mannen en vrouwen namelijk beiden erfgenaam zijn van de genade van het eeuwige leven. Als mannen niet zo bij

vrouwen wonen, dan worden hun gebeden verhinderd. God zal niet luisteren naar hun gebed, er zal geen open hemel zijn.

#### *Vers 8 en 9*

Na de specifieke aanwijzingen voor getrouwde gelovigen, geeft Petrus nu een aanbeveling die voor iedereen geldt. Hij benoemt vijf zaken. De gelovigen moeten met allen eensgezindheid zijn, dat kan alleen in Christus. Als tweede moet men vol meeleven zijn (in het Grieks staat er een woord dat verwant is aan ons woord sympathie). Het gaat er om als familie van God met elkaar mee te voelen en mee te leven. Belangrijk is het om de broeders lief te hebben, dat wil zeggen dat er liefde moet zijn naar andere christenen. Barmhartigheid is het vierde, mededogen hebben met iemand en dat uit zich door zorg voor een ander. Het Griekse woord betekent zelfs dat je hart of ingewand bewogen wordt door de nood van een ander. En vriendelijk zijn tegen elkaar een vijfde aspect, dat betekent hier bedenken wat voor een ander aangenaam is. Daarnaast moet er geen kwaad voor kwaad vergolden worden of roddel voor roddel. Wie anderen zegent, ontvangt zegen van God. Zegen houdt hier niet in iemand concreet zegenen, maar bidden voor de ander en goeddoen aan de ander. Dat werkt Petrus in de volgende verzen uit. Christenen dienen het beeld van Christus te vertonen, ze zijn daartoe geroepen. Deze roeping is geen vrijblijvende opdracht. Het is een roeping met een belofte, ze zullen zegen ontvangen.

#### *Vers 10-12*

Petrus baseert dit gedeelte op Psalm 34. Petrus citeert hier de Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament). Hierdoor zijn er wat verschillen met Psalm 34, zoals die bij ons in het Oude Testament staat. Het leven liefhebben en goede dagen zien is het resultaat van de zegen die je aan anderen geeft. Goede dagen zien betekent een gelukkig leven leiden. Zegen aan anderen geven betekent ook je tong weerhouden, je inhouden en geen bedrieglijke taal spreken. Je moet het je van alle kwaad afkeren en het goede doen. De vrede moet je zoeken en die najagen. Dus ook als het niet gelijk lukt om vrede te creëren moet je er naar blijven streven. Gehoorzaamheid aan God in het dagelijkse leven, dat wil God zegenen. Zie Psalm 34:5-11. Want de Heere let op de rechtvaardigen (Gods kinderen) om voor hen te zorgen en Hij luistert naar hun gebed. Dit betekent niet dat God gehoorzame gelovigen bewaart voor lijden. Maar de Heere is tegen hen die kwaad doen. Om uit te beelden hoe God is, wordt God in dit vers voorgesteld met menselijke eigenschappen van ogen en oren.

#### *Vers 13*

De regel van Psalm 34 was om onder alle omstandigheden het goede te doen, zie de vorige schets. Daarmee is de vraag naar de juiste houding van christenen in principe afgerond. De lezers hadden pastorale adviezen nodig omdat ze een minderheid vormden in de heidense samenleving. Petrus gaat dat advies geven in komend gedeelte. Als een christen goed blijft doen, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hem kwaad wordt aangedaan. Petrus stelt hier door deze retorische vraag eigenlijk: niemand kan je nog echt kwaad doen, als je navolger bent van

het goede. Jou kan niets ontnomen worden wat God je heeft gegeven en toegezegd. Want het aangezicht van de Heere Zelf is tegen hen die kwaad doen en Gods oog is op rechtvaardigen, zo betoogde Petrus in het gedeelte hiervoor.

#### *Vers 14*

Het Grieks geeft hier aan dat er de mogelijkheid is tot lijden, maar dat het geen noodzaak is. Het punt van Petrus in de verzen 13 en 14 is niet dat de gelovigen geen lijden zal overkomen, maar uiteindelijk zal hen geen definitief kwaad overkomen. De gelovigen hoeven niet bang te zijn voor de bedreiging van de kwaaddoeners, ze moeten zich niet in verwarring laten brengen. Petrus citeert hier de profeet Jesaja (8:12) die de vrees voor de vijand en de vrees voor God tegenover elkaar stelt. Petrus laat hier de vrees voor de vijand staan, maar de vrees voor God verandert hij in het heiligen van God in het hart (vers 15). Omdat de lezers God mogen vrezen, hoeven ze zich niet in verwarring te laten brengen.

#### *Vers 15*

Heilig God de Heere in uw hart bekent: stel de Heere op de eerste plaats in je leven. Geef Hem de lof en de eer en vertrouw op Hem. Je hart is het centrum van je leven, daar worden beslissingen genomen die het leven bepalen. Voordat het kan komen tot een geloofsgetuigenis moet er eerst sprake zijn van een geloofskeuze, gewerkt door Gods Geest. Waar de hartelijke keuze voor Christus is gevallen, heeft het gevolgen voor het dagelijkse leven. Waar je hart vol van is, stroomt je mond van over. De apostel is radicaal, gelovigen moeten *altijd* verantwoording afleggen aan *ieder* die om rekenschap vraagt. Niet dat ze zomaar parels voor de zwijnen moeten werpen, het gaat erom als er rekenschap gevraagd wordt dat je het dan geeft. 'Verantwoording of rekenschap afleggen' duidt niet op de verdediging tijdens een proces, maar op een persoonlijk gesprek. Het wervend getuigen over de zaak van Koning Jezus, is iets van heel je leven. In Handelingen 4:20 geeft Petrus het voorbeeld en geeft hij getuigenis tegenover het Sanhedrin. Rekenschap afleggen van de hoop die je hebt op God. De Hoop ligt vast in Christus! Hoop is te vergelijken met een anker, wie de levend hoop kent heeft zijn levensanker geworpen in de vaste grond Christus. Getuigen hiervan doe je in zachtmoedigheid (vriendelijkheid) en in eerbied, in de eerste plaats tegenover God maar dat heeft gevolgen voor hoe je getuigt naar mensen. Je zult voorzichtig zijn in je getuigenis, niet terughoudend maar wel op die manier dat Gods zaak geen schade oploopt door jouw getuigenis.

#### *Vers 16*

Een goed geweten hebben houdt in dat christenen zich afvragen wat God van hen vraagt. Als ze zo denken en handelen zal elke beschuldiging tegen hen ongegrond blijken te zijn. Met als doel dat diegenen die over de christenen spreken alsof ze kwaaddoeners zijn, zij beschaamd zullen worden door de goede levenswandel. Juist op het punt waarop men als boosdoener belasterd wordt, moet de tegenstander beschaamd gemaakt worden. Petrus geeft hierbij een advies zodat ze niet een vijandige spiraal terechtkomen. Met het 'in Christus' wil Petrus de

nieuwe levenskoers van het christelijk leven benadrukken, het is leven in verbondenheid met Christus. Het spoor van Christus (1 Petr. 2:21) moet nagevolgd worden.

#### *Vers 17*

Dit gedeelte vormt een overgang van 3,13-16 en 3,18-22. Hier stelt Petrus een algemeen geldend principe. Het is beter om te lijden wanneer je goed doet, dan wanneer je kwaad doet. Omdat het bij zijn lezers per plaats verschillend is of er lijden is en in welke vorm dat is, voegt Petrus er aan toe 'als God het wil'.

#### *Vers 18*

Christus was het voorbeeld bij uitstek van iemand die goeddeed een leed. Het was Gods wil dat Christus leed, ook al had Hij geen kwaad gedaan. Er is een parallel tussen het lijden van Christus en het lijden van de gelovige, maar er is ook verschil. Het lijden van Christus was plaatsvervangend en daarom uniek. Het voorbeeld van Christus wordt hier gegeven als beweegreden om geduldig te zijn in lijden. Hij heeft voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was, leed voor de onrechtvaardigen. Met als doel dat Hij mensen bij God zou brengen. Christus had als motief dat zondaren weer tot God gebracht zouden worden. Door Zijn offer is een herstelde relatie met God mogelijk. Christus zelf leidt mensen weer tot God, Hij is de Gids. Niemand komt zelf tot God, Petrus stelt dat men gebracht worden bij God. Jezus is naar Zijn lichaam wel ter dood gebracht, maar opwekt door de Heilige Geest of Goddelijke natuur. De Heilige Geest speelde een rol bij de opstanding ( Zie Rom. 8:11 en 1 Tim. 3:16)

#### *Vers 19*

Toen Christus heenging, dat wil zeggen bij de hemelvaart heeft Hij verkondigd, door de kracht van de Heilige Geest. Letterlijk staat daar: geproclameerd. Gelijkzeitig met Zijn hemelvaart het Christus Zijn overwinning geproclameerd aan de 'geesten in de gevangenis.' Wie zijn de 'geesten' in de gevangenis? Hierover is veel discussie onder theologen. Hier wordt de lijn van CNT 3 gevolgd, waarbij geesten in gevangenis als opstandige engelen of demonen geduid worden. De gevangenis waarvan in dit vers sprake is, is de verblijfplaats voor de geesten (Open. 20:7). De interpretatie van een aantal theologen, dat hier sprake is van een tweede mogelijkheid tot redding van mensen die al in de hel zijn, is in directe tegenspraak met het geheel van de Bijbelse boodschap (Luc. 16:26 en Hebr. 9:27) en moet om die reden afgewezen worden.

#### *Vers 20*

De opstandige engelen hebben voortdurend geprobeerd om mensen tot hun bondgenoot te maken tegenover God. In de joodse traditie is wordt er wel gezegd dat deze opstandige engelen in de tijd voor en na de zondvloed mensen willen verleiden. Deze engelen stookten mensen op om ook ongehoorzaam te blijven aan God. Het woord zielen staat in dit vers voor mensen/personen. De tijd van Noach is te typeren als zeer goddeloos. Maar weinigen waren gehoorzaam aan God en velen spotten met de bouw van de ark door Noach. Maar God heeft

nog 120 jaar geduld, Hij geeft nog genadetijd in de hoop dat mensen door de prediking van Noach (2 Petr. 2:5) tot bekering komen. Als er een einde komt aan Gods geduld, worden acht mensen behouden. Door het water heen, dat betekent dwars door golven en stormen heen wordt Noach behouden.

#### *Vers 21*

Er wordt een vergelijking gemaakt door Petrus tussen de ark en de doop. Het doopwater is het tegenbeeld van de zondvloed. Daar waar het water bij Noach een verwoestende werking heeft, wil het water van de doop juist redden. De werkwoordsvorm die voor 'redden' gebruikt wordt, staat in de tegenwoordige tijd en geeft een voortdurend redden aan. Nadrukkelijk zegt Petrus dat de fysieke handeling van de doop ons niet red, niet zoals het verwijderen van vuil van ons lichaam. Het woordje 'maar' geeft aan dat er een tegenstelling is tussen uiterlijke en innerlijke reiniging. Het bloed van Christus reinigt ons geweten, waardoor wij een goed geweten hebben. De doop bevat de vraag om een goed geweten, op rond van de doop richt de dopeling zich in gebed tot God. De dopeling vraagt om de vervulling van zijn belofte in ons leven, zodat we met een goed geweten (zie vers 16) mogen leven in ware heiliging. Redding door de doop is alleen mogelijk door de Redder, de opgestane Jezus Christus.

#### *Vers 22*

Christus zit aan de rechterhand van God, een ereplaats en een plaats die aanduidt dat Christus alle macht heeft. Door Zijn hemelvaart laat Christus zien dat hem alle engelen zijn onderworpen, hoeveel autoriteit ze ook mogen hebben (machten) of hoeveel pressie ze uitoefenen (krachten), Hij triomfeert. We moeten het oog en hart omhoog richten, daar is onze Hoop.

### **De brug naar jongeren**

#### *Het mooiste sieraad*

Het gedeelte over het huwelijk kan voor jongeren ver van hun leefwereld afstaan. Een belangrijke kern uit het gedeelte is echter wel dat het mooiste sieraad van een vrouw een zachtmoedige en stille geest is. Juist in een tijd waarin uiterlijk voor alle jongeren (mannen en vrouwen) steeds belangrijker is, is het goed om je te realiseren dat er goed uitzien echt niet het enige en belangrijkste is. Dat is misschien best wel even confronterend, maar het kan ook bevrijdend zijn. Gelukkig zit schoonheid niet in uiterlijk, maar in het innerlijk.

#### *Wie goed doet, God ontmoet*

De aansporingen die Petrus geeft zijn heel actueel, ook voor de gemeente anno nu. Hoe eensgezind zijn wij? Leven ze mee in de gemeente met anderen? Daarom wordt er deze avond geoefend in meeleven met elkaar. Een kaartje sturen naar een gemeentelid, om zo je meeleven te betonen. Vergelden jongeren kwaad voor kwaad? Hoe zit dat met roddel? Een confronterende spiegel voor jongeren en ouderen. Zijn jongeren zich ervan bewust dat de Heere alles ziet en dat het voor Hem welgevallig is als jongeren leven in overstemming met



Zijn wil? Als je het goede doet, zal je zegen ontvangen van God. Gods oog rust op je en Hij zal je gebed horen.

#### *Rekenschap geven van de hoop*

Rekenschap geven van de hoop is het eerste raakvlak vanuit dit Bijbelgedeelte naar de wereld van jongeren. Het is voor jongeren in deze tijd belangrijk om toegerust te worden om het christelijk geloof te verantwoorden naar niet-christenen in hun omgeving. Belangrijk is dat jongeren persoonlijk, als is het maar in beginsel, weten van de hoop die in hen is. Getuigen van deze hoop is belangrijk omdat er velen in Nederland deze hoop niet kennen en niet gered zijn. Leeftijdsgenoten op de onderwijsinstelling, collega's, vrienden, kerkleden, het zijn allemaal mensen die aan jongeren rekenschap kunnen vragen. Als jongeren deze hoop nog niet kennen, wordt het erg lastig om te getuigen van de hoop. Belangrijk is daarom deze jongeren voor te houden dat zij geen dag zonder wedergeboorte, bekering en geloof mogen en kunnen leven. Vanuit een leven met de Heere is het mogelijk te getuigen van hoop. Wellicht zijn er jongeren die nog niet met zekerheid durven zeggen de hoop te kennen maar er wel naar zoeken. Wijs er hen dan op dat je ook dan goed van God en Christus mag spreken. In de Handreiking staan wat praktische oefeningen om te leren getuigen. Hoe breng je iets onder woorden? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Juist in een tijd van hopeloosheid, is getuigen van hoop belangrijk.

#### **Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek**

Algemene aanwijzing: de bespreking van de vragen kun je variëren. Je kunt plenair bespreken, in groepjes of in tweetallen. Bij groepjes kun je op diverse manieren te werk gaan: zelf groepjes laten vormen, op alfabet, aftellen etc. Zie ook de verschillende tips aan het begin van het leidingdeel bij schets 1.

#### *Startopdracht*

Laat een of twee jongeren het verhaal voorlezen en bespreek met elkaar de gespreksvraag. Dit verhaal is gekozen omdat het iemand van 18 jaar betreft, in ongeveer dezelfde leeftijd als de jongeren van de vereniging. De link tussen het verhaal en het Bijbelgedeelte is dat Matchevici in praktijk bracht wat Petrus en Jezus hebben opgedragen. Met name ook vers 9 en 11 van 1 Petrus 3. Jongeren zullen het gedrag van Matchevici wellicht bewonderen, maar het is genade van God dat hij zich zo kon gedragen.

1. *Eigen antwoord.*
2.
  - a. *Eigen antwoord.* je kunt deze opdracht ook vooraf door de jongeren laten doen, als voorbereiding op de avond.
  - b. *Eigen antwoord.* Je kunt jongeren in tweetallen of groepjes hierover laten nadenken.

Probeer in de bespreking daarna boven tafel te krijgen dat het niet om uiterlijk gaat, je bent Gods scheepsel en daarom hoef jij je uiterlijk niet op te poetsen. Omdat onze medemens Gods scheepsel is hoeven we hem/haar ook niet af te rekenen op uiterlijk.

3

- a. Eigen antwoord.
- b. Eigen antwoord.
- c. Laat de jongeren in tweetallen brainstormen over 3 namen. Laat ze dit bijvoorbeeld op een los blaadje noteren. Verzamel de blaadjes en maak bijv. in de pauze een verzamellijst. Verdeel de namen over de tweetallen in de groep en geef ze het benodigde aantal ansichtkaarten. Laat de jongeren eerst een kladversie van de tekst voor het kaartje noteren in het werkboek. Laat jongeren zelf nadenken over de inhoud van de tekst en eventueel een bijpassende Bijbeltekst.  
Verzamel daarna de kaarten en regel de distributie. Dat kan zijn per post, maar in een dorpsgemeente zou je ook kunnen vragen of een paar jongeren de kaarten willen bezorgen.
- d. Niet luisteren: Jes. 1:15, God luistert niet naar het volk Israël.  
Wel luisteren: een voorbeeld is dat God het gebed van Hanna om een kind verhoort.

4. Het is goed om de impact van dit gedicht bij jongeren door te laten dringen.

5.

- a. *Persoonlijk antwoord.*
- b. *Persoonlijk antwoord.* Spreek door wat de Hoop betekent voor jongeren. Misschien kun je ook iets vertellen over wat de Hoop (Christus) in jouw leven betekent.
- c. Hoe kom ik aan het vertrouwen op Christus en de hoop op het eeuwige leven? Spoor jongeren aan de Heere te zoeken, wie zoekt zal vinden! God spreekt door Zijn Woord, stimuleer jongeren daarom om de Bijbel persoonlijk te lezen. Juist de jonge jaren zijn de beste jaren om de Heere te zoeken.
- d. Deze opdracht daagt de jongeren uit om in eigentijdse taal het geloof te verwoorden. Je kunt met elkaar na bijvoorbeeld 10 minuten een paar jongeren aan het woord laten om te vertellen op welke manier zij het geloof zouden verwoorden. Let er vooral op of de taal begrijpelijk is voor een buitenkerkelijk iemand. Kijk ook of de kern van het evangelie benoemd wordt.
- e. Jongeren zullen het waarschijnlijk eens zijn met de reactie van deze man.

### **Praktische tips bij het voeren van een gesprek**

#### *Aanleiding voor een gesprek*

- ✓ Actuele gebeurtenissen, zoals rampen of persoonlijk verdriet kan aanleiding geven tot een gesprek.
- ✓ Christelijke feestdagen vormen een ander aanknopingspunt. Weet diegene wat Pasen betekent?

- ✓ Gods schepping vormt ook een goed aanknopingspunt. Zo'n klein kindje dat net geboren is, dat is toch een wonderdje? Ook bloemenpracht kan zo'n opstapje zijn naar een dieper gesprek.
- ✓ Iets meer geforceerde openingsvragen kunnen zijn: Welk idee heb jij over het geloof? Wat is de zin van jouw leven? geloof jij in leven na de dood?

#### *Tijdens een gesprek*

- ✓ Luister naar de ander.
- ✓ Geef de ander aandacht en wees aardig.
- ✓ Vraag door op wat de ander zegt.
- ✓ Vat samen wat de ander heeft gezegd om te checken of je het goed hebt begrepen.
- ✓ Laat OMA thuis. (Oordeel, Mening, Advies). Dit komt vaak betuttelend en betweterig over in een gesprek.
- ✓ Vermijd zinloze discussies.
- ✓ Bij een evangelisatiegesprek is het doel niet om de ander vast te praten, maar om de blijde boodschap door te geven. Natuurlijk mag je wel met redelijke argumenten komen, maar let op de toon van het gesprek.
- ✓ Je hoeft niet alles in één gesprek te zeggen, zeker niet als je de persoon vaker tegen komt. Mocht je iemand slechts één keer spreken dat zou je contactgegevens of een foldertje kunnen achterlaten.
- ✓ Samen sta je sterker! Evangeliseren leer je met vallen en opstaan. Deel daarom je ervaringen met iemand anders, zodat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt helpen.
- ✓ Weet dat je niet in eigen kracht kunt en hoeft evangeliseren. Gebed vooraf en achteraf is belangrijk. De Heilige Geest is onmisbaar.
- ✓ Wees je ervan bewust dat jij (mede) het gezicht bent dat mensen van christenen hebben.

#### *Slotopdracht*

Eigen antwoord. Probeer dit ook daadwerkelijk vorm te geven in de gemeente.

#### **Optioneel werkblad: Ontdek je stijl**

Op de volgende pagina's tref je een werkblad aan over evangelisatiestijlen. Als optie, ter aanvulling op het werkboek, zou je de jongeren kunnen laten ontdekken welke verschillende evangelisatiestijlen er zijn. Je kunt dit werkblad kopiëren voor de jongeren.

Persoonlijk getuige-zijn lijdt vaak onder twee problemen. Het eerste is dat mensen zich bij evangelisatie allemaal voorbeelden voor de geest halen van hoe het niet moet. Misschien herinneren zij zich bijzonder opdringerige typen of mensen die geen rekening hielden met een ander. Van de weeromstuit kunnen zij denken dat evangelisatie te maken heeft met opdringerigheid en een vlotte babbel. Wanneer zij zelf bescheidener zijn, kunnen zij denken dat evangelisatie en getuige-zijn niets voor hen is. Het tweede probleem is dat mensen denken aan evangelisten die zij enorm bewonderen. Zij kunnen dan denken: "Dat lukt mij nooit!". In beide situaties is het gevaar groot dat wij niet vragen aan de Heere: "Hoe wilt u mij gebruiken?",

maar eerst denken dat wij zo moeten worden als anderen (of juist helemaal niet gebruikt willen worden). Het kan veel helpen wanneer we beseffen dat er niet één speciale manier van evangelisatie bestaat. Er zijn veel persoonlijke manieren. De een is vrijmoedig en openhartig, de ander meer indirect en teruggetrokken. Waar het om gaat is dat wij bereid zijn om door de Heere gebruikt te worden met de gaven die wij hebben. Hierover nadenken is het doel van deze opdracht. Uiteraard is dit niet bedoeld om de werking van de Heilige Geest in te perken, alsof Hij geen wonderen zou kunnen doen met mensen. Toch moeten we ernstig nemen dat de Heere ons op een bepaalde wijze heeft geschapen en voor een bepaalde taak bekwaam wil maken.

### **Werkblad: ontdek jouw evangelisatiestijl**

Maak de volgende test. Hieronder is een vragenlijst opgenomen. Als je die invult, zie je welke evangelisatie-stijl bij je past.

De vijf evangelisatiestijlen waarop deze vragenlijst is gebaseerd, zijn:

- De confronterende stijl (vergelijk 2 Timotheüs 4:2)
- De intellectuele stijl (vergelijk 2 Korinthe 10:5)
- De getuigende stijl (vergelijk 1 Johannes 1:3)
- De uitnodigende stijl (vergelijk Lukas 14:23)
- De dienende stijl (vergelijk Handelingen 9:36)



De test werkt als volgt:

A. Geef bij de volgende 36 uitspraken aan in hoeverre ze voor jou gelden. Doe dit door middel van de volgende schaal: 3 = helemaal 2 = min of meer 1 = weinig 0 = helemaal niet

B. Breng je antwoorden over naar de tabel onderaan de vragenlijst en tel de kolommen op.

1. (...) In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder "om de hete brij heen te draaien".
2. (...) Ik vind het moeilijk om de deur van (christelijke) boekwinkels of bibliotheken achter me dicht te trekken, zonder een stapel boeken over het geloof of over maatschappelijke kwesties mee te nemen.

3. (...) Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te maken.
4. (...) Ik betrek graag andere mensen bij mijn activiteiten. Zijn Naam belijden - module voor belijdeniscatechese
5. (...) Ik zie nood in levens van mensen, die anderen niet zien.
6. (...) Als dat nodig is, schrik ik er niet voor terug iemand duidelijk te zeggen waar het op staat.
7. (...) Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en neig ertoe alles te analyseren.
8. (...) Ik kruip vaak in de huid van anderen en zeg dan bijvoorbeeld: "Ik dacht er vroeger ook zo over" of "Zo voelde ik dat vroeger ook aan".
9. (...) Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb ik liever dat iemand "met meer verstand van zaken" het christelijk geloof aan mijn vrienden uitlegt.
10. (...) Het geeft me veel voldoening anderen te helpen. Het liefst onopvallend.
11. (...) Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als daardoor relaties bekoelen.
12. (...) Van nature richt ik me in gesprekken op die punten die iemands geestelijke ontwikkeling hinderen.
13. (...) Wanneer ik mensen vertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze belangstellend luisteren.
14. (...) Ik ga graag naar bijeenkomsten of concerten waar ik niet-kerkelijke vrienden mee naar toe kan nemen.
15. (...) Omdat ik mezelf niet zo'n prater vind, laat ik iemand liever door mijn daden zien dat ik om hem geef, dan door mijn woorden.
16. (...) Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de waarheid moet zeggen, ook al doet dat pijn.
17. (...) Ik voel me in m'n element bij discussie en debatten over hete hangijzers.
18. (...) Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, maar ook over wat me goed afgaat.
19. (...) Als onze gemeente speciale kerkdiensten of bijeenkomsten voor belangstellenden zou organiseren, dan vind ik het leuk om mijn kennissen en vrienden daar mee naar toe te nemen.
20. (...) Ik heb ontdekt dat, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, mijn manier van leven als christen hen soms meer open maakt.
21. (...) Een lijfspreuk die bij mij zou passen, is: "Baat het niet, dan schaadt het niet – maar doe in ieder geval wat!".
22. (...) Het hindert me als mensen slechte argumenten gebruiken of onlogisch redeneren.
23. (...) Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven gebeurd zijn.
24. (...) Ik vraag me voortdurend af van welke evangelisatie-evenementen, boeken enz. de mensen die ik ken zullen genieten. En hoe ik ze daar het beste mee in contact kan brengen.
25. (...) Ik help liever iemand praktisch in Christus' naam, dan een heel gesprek over het geloof te voeren.

26. (...) Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid mis, als ik met anderen praat.
27. (...) Ik wil graag weten wat de achterliggende gedachten van iemands mening zijn.
28. (...) Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof in Hem heeft gebracht en ik wil daar graag over vertellen.
29. (...) Ik vind het geweldig, als ik een gast kan meenemen naar een evangelisatie-activiteit van de gemeente.
30. (...) Ik houd me liever bezig met de praktijk en met actie, dan met filosofieën en ideeën.

	confronterend	intellectueel	getuigend	uitnodigend	dienend
	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
Totaal					

*Om nog samen over door te spreken*

1. Wat kan dit stijlen-onderzoek betekenen voor iemand die niet zo goed kan praten? Kan zo iemand geen getuige zijn?
2. Ben je bemoedigd, verrast enz. door de uitkomst? Waarom (niet)?