

Leidingdeel Bijbelstudie Elia – schets 4

Een vurig bewijs van de Verbondsgod

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

In ons leven kunnen we niet twee goden of heren dienen. Elia laat duidelijk zien dat er maar één echte, levende en krachtige God is. Beter gezegd: de HEERE toont Zijn macht en heerschappij. De Baäl is tot niets in staat en zijn profeten staan er uiteindelijk uitgeput, bebloed en krachteloos bij. God bewijst aan iedereen dat Hij de ware God is.

2. *Actualiteit aangeven*

In onze tijd zijn er ook allerlei afgoden actief. Soms openlijk met een cultus/religieus systeem, soms veel meer verborgen. Alle dienst aan afgoden leidt nergens toe, dan uiteindelijk tot de dood. God geeft regen, leren we uit dit gedeelte: nieuw leven wil Hij op de dorstige gieten. Wie erkennen wij in ons leven als hoogste God? Wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Alleen de HEERE antwoordt met vuur (macht) en regen (vruchtbaarheid en leven). Afgodendienst leidt tot niets.

3. *Christus centraal stellen*

De Heere Jezus is gekomen om de werken en de macht van de duivel te verbreken. De duivel werkt op allerlei manieren om mensen van het dienen van de HEERE af te houden. Laten we uit onze verloren staat tot Christus gaan, want wie Hem ziet heeft de Vader gezien. Zo wil Christus ons bevrijden uit de slavernij van de zonde.

B) Achtergrondinformatie

Zie hiervoor de algemene info bij schets 1.

Houd ook duidelijk voor ogen dat deze geschiedenis in het licht staat van Gods verbond met Zijn volk. Elia vernieuwt hier als Gods gezant het verbond door de twaalf stenen die evenals bij de intocht in Kanaän werden opgericht, ook hier op te richten. De dienst aan God wordt hersteld en Elia bidt tot de HEERE, de God van de aartsvaders. Door hun namen te noemen wijst Elia het volk erop dat deze God al eeuwenlang betrokken is op hun volk. Ook de aartsvaders dienden de HEERE namelijk al. Het volk wordt zo opgeroepen om in de lijn van de vaders te gaan en te breken met de Israëlitische afgoden die in de loop van de tijd zich hebben ingedrongen.

De ongelijkheid van deze 'test' op de Karmel verbaast ook telkens weer. De Baäl-profeten zijn met 450 man, mogen urenlang de tijd nemen en weten uiteindelijk niet meer waar ze het moeten zoeken. Elia daarentegen is alleen. Hij herstelt het altaar, brengt God zo een offer zoals Hij dat ook

heeft ingesteld (zie de offerwetgeving in Leviticus etc.) en bidt een kort, krachtig gebed tot de HEERE. God antwoordt met vuur, om Zijn macht te tonen. Het is voor iedereen zichtbaar dat de totaal natte toestand van het altaar voor Hem geen enkel probleem is.

In het 'verbondsboek' Deuteronomium komen we de twee wegen die Elia het volk voorhoudt, duidelijk tegen. Denk bijv. aan hoofdstuk 30:19-20. Ook hier draait het op een berg, waar het verbond wordt hersteld, om een onberouwelijke keuze die tot zaligheid leidt. God dienen zal het volk voorspoed en zegen geven, maar de afgoden dienen leidt tot Gods oordeel.

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht Lees samen de inleiding en bespreek in de groep of laat de jongeren in tweetallen bespreken wat de doop voor hen betekent.</p>	<p>Alternatieve startopdracht In dit gedeelte stelt Elia een indringend vraag aan het volk: 'Hoelang hinkt gij nog op twee gedachten?'. Laat de jongeren elkaar bevragen over dit thema aan de hand van de verwerking 'elkaar interviewen'. Meer informatie kan je vinden onder de link van de overige verwerking.</p>
<p>Bijbel 1 Koningen 18:19-46 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waarom zegt het volk niets en reageert het niet op wat Elia voor duidelijke keuze vraagt (vers 21)? 2. Waarom doen de Baälpriesters zo hun best, en gebeurt er niets? 3. Hoe reageert het volk op de uitkomst van deze 'test' op de Karmel? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>	<p>Bijbel 1 Koningen 18:19-46 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welk effect heeft Gods antwoord door vuur op het volk? 2. Waarom herbouwt Elia het altaar? 3. Waarom zou Elia's knecht zeven keer moeten gaan kijken, en is er pas bij de zevende keer een wolk(je)? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>

Overige verwerking

Laat de jongeren het Bijbelgedeelte van deze schets, 1 Koningen 18: 19-46, doorlezen met behulp van de Zweedse bijbelstudiemethode. Zie hiervoor de link hieronder.



www.lcj.nl/verwerkingplus16

Overige verwerking

Laat de jongeren vanuit de bijbel aantonen dat de uitspraken in de kaders op pagina 27 en 28 waar zijn. Je kunt ook één van beide uitspraken kiezen. Neem een concordantie en Bijbelverklaring mee voor deze opdracht.



www.lcj.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties

Vraag 1

Het klassieke verschil tussen 'schenking' en 'deelachtigmaking' speelt hierin mee. God heeft ons alles geschonken. Het heil is namelijk volkomen, omdat Christus het heeft verworven. Maar hoe krijg je daar als mens nu deel aan? Als mens ga je daarin delen door het geloof. Het geloof is in zichzelf ook een gave van God (Efeze 2:8), en daarna iets wat wij zelf doen. God gelooft namelijk niet, mensen wel! En dat is door genade alleen. Hij wil het geloof door de Geest schenken, om wille van Christus. Het geloof is het middel (v&a 61 van de Heidelbergse Catechismus) waardoor wij de gerechtigheid van Christus ontvangen.

Vraag 2

Vraag in dit verband aandacht voor hoe we de Apostolische geloofsbelijdenis meebidden/meebelijden. Doen we dat, en hoe? Gaat dat automatisch of zijn we er wezenlijk bij betrokken? Je zegt er namelijk wel heel wat mee: een machtig rijke inhoud. Het is goed om je dit bij zo'n onderdeel van de eredienst eens af te vragen.

Vraag 3

Hinken op twee gedachten kun je omschrijven als 'hinkelen' van het ene op het andere been: dat wisselt steeds, maar staat nooit stevig. Probeer de groep zelf concrete voorbeelden hiervan te laten bedenken, dat is nog beter dan dat je ze zelf aandraagt. Twee heren dienen is onmogelijk, dat heeft Jezus in de Bergrede (Mattheüs 6:24) geleerd. Het is opvallend dat het volk in vers 21 niets zegt, het staat er maar wat gelaten bij. Er is geen openlijke afkeer, maar ook geen openlijke wederkeer tot God. Dat komt pas nadat de Heere Zijn macht heeft getoond. Je kunt de lijn doortrekken naar onze houding tegenover God. Niet kiezen, is ook een keuze! Zijn wij, hoe schuchter misschien ook, tot onze Schepper genaderd? Of staan wij, net als het volk, maar van afstand 'met de handen over elkaar' er zwijgend bij wanneer Gods liefde, genade en recht tot ons komt als de Bijbel open gaat?

Dan moeten we ons net als het volk vandaag nog bekeren tot de Heere. Zie ook de stukjes 'zwijgend verzet' en 'wat is jouw antwoord?' op pagina 25 en 26.

Vraag 4

Zie vraag & antwoord 117 van de Heidelbergse Catechismus. Elia roept de enige, ware God aan (v. 37). Het Onze Vader kan hierbij als voorbeeld dienen. Dat is immers het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Het bevat lofprijzing en aanbidding van God: daarmee begint het en eindigt het. Daartussenin staan de menselijke, 'aardse' noden en vragen. Die mogen er ook zeker zijn! Het valt op dat het een relatief kort gebed is. Een gebed dat God bevalt, is niet een omhaal van woorden. Want, 'zo bidden de Schriftgeleerden' zei Jezus.

In Jezus' gebedsleven valt het ook op dat Hij Zich onderwierp aan Zijn hemelse Vader. Als Hij dat al deed, hoeveel te meer moeten wij dat doen! Het 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiede' is dan ook een belangrijke grondhouding voor het gebed. Vanwege ons zou het nooit kunnen dat God ons gebed verhoort. Wij zijn het niet waardig en zijn een volk van onreine lippen. Maar om Christus' wil kan het wel. In Zijn Naam mogen we bidden! Zijn Naam is alle dank en eer waard.

Het gebed mag hartelijk zijn, bewogen: de Heere hoort graag naar jongeren en ouderen! Laten we daar ook niet aan twifelen. We bidden niet als mensen die ergens recht op hebben, maar als smekelingen. En het wonderlijke is dan, dat God zulke bidders wil verhoren. Op Zijn tijd, en Zijn wijze. Dan mogen we met alle vreugde en nood bij Hem komen. Hij hoort het gebed graag!

Vraag 5

Hoewel de discipelen bedroefd zullen zijn geweest dat Jezus hen verlaten had, lezen we niet over moedeloosheid of angst zoals dat vlak na de kruisiging het geval was geweest. Lukas 24:53 heeft het over 'loven en danken', en in vers 52 gaat het over 'grote blijdschap'. Omdat Jezus' woorden hen versterkten, waren ze trouw en volhardend in het gebed, en hielden ze vast aan Jezus' belofte. Handelingen 1:14 en 2:1 spreken over de eendracht, de saamhorigheid die hen kenmerkte. Deze teksten zeggen ons dat er vurig, verlangend werd gebeden om de vervulling van Gods beloften. Daar waren ze met elkaar op gericht. Dat is voor ons ook het voorbeeld.

Vraag 6

Bespreek met elkaar hoe belangrijk Gods Woord in ons leven is en houd de groep voor hoe mooi de combinatie van bidden en uit de Bijbel lezen is. In de Bijbel spreekt God tot ons, in ons gebed mogen we antwoorden, tot de Heere gaan. Dingen die je opvallen in de Bijbel, die je mooi/moeilijk/verwarrend/vertroostend etc. vindt kun je dan in het gebed voorleggen. Op zo'n manier dringt het Woord ook tot je binnenste door. De Heilige Geest werkt namelijk door het Woord.

Vraag 7

We leven inderdaad in een andere tijd dan Elia, wat dit punt betreft. Bidden is een krachtig wapen; lees Jakobus 5:17 er maar weer op na. Dingen of mensen die je van de dienst aan de Heere afhouden mogen we in gebed brengen. Het kan ook nodig zijn om te breken met bepaalde vrienden, hobby's of gewoonten. Dat kan moeilijk zijn, want waarschijnlijk verliezen we er contacten of aanzien mee. Psalm 1 laat het wel heel duidelijk zijn: je bent pas echt gelukkig, welzilig, als je niet meedoet met de mensen die God haten. Paulus zegt in Kolossenzen 3:5 dat we allerlei verkeerde begeerten moeten doden. 'De leden die op de aarde zijn'; niet meer zozeer de afgodendienaars. We mogen wel bidden voor mensen die een afgod dienen: Allah, Boeddha of hun eigen grote Ego...Heel veel mensen kennen de ware God, de Vader van Jezus Christus niet meer. We moeten oppassen dat we ons niet door hen laten meeslepen, maar tegelijkertijd zijn we ook geroepen om als licht in de wereld te schijnen. Het is daarom belangrijk dat we zelf stevig staan, op het enige fundament Jezus Christus. Dat we trouw zijn aan Hem, Zijn Woord als onze lamp voor de voet gebruiken en het allemaal van Hem verwachten. Zo kunnen we bovendien strijden tegen dingen die ons van God afhouden.

Vraag 8

Een aantal jaren terug was er veel commotie rondom spottende cartoons over de profeet Mohammed en Allah. Wat Elia doet, heeft een ander doel: het is hem erom te doen om de mensen terug te brengen naar de ware, waarachtige dienst aan de HEERE. De bespottung van afgoden komen we wel vaker tegen in de Bijbel, met name bij de profeten. Lees bijvoorbeeld Jesaja 44:6-20. Dat is ook een vorm van spot, de retorisch vragen die gesteld worden: is dat nou een god, zo'n houten beeld? De ene helft steek je aan om het warm door te krijgen, en voor de andere helft buig je je neer... Heilige spot tref je dus aan in de Bijbel, om mensen wakker te schudden en hen terug te brengen naar de dienst van de ware God.