

Leidingdeel Bijbelstudie Titus

Schets 6: In de wereld, niet van de wereld (Titus 3:1-7)

A) Doel

1. Betekenis benoemen

Goede werken zijn de centrale roeping van iedere christen.

2. Actualiteit aangeven

We weten allemaal dat de Roomse leer van het doen van goede werken tot zaligheid niet deugt. Maar hoe zit het dan wel? We zijn door God geroepen om vrucht te dragen, om Hem gelijkvormig te worden. Dit betekent dus dat we goede werken doen! Hoe vul jij dit praktisch in? Kun je wel van jezelf zeggen dat jij goede werken doet?

3. Christus centraal stellen

Niet alleen de wedergeboorte, ook de heiliging is Gods werk. Denk niet dat je zelf de wet kunt houden. Dat heeft Jezus gedaan. Gods reinigende genade is dan ook het enige waardoor we in goede werken gaan wandelen. Sterker nog; zonder Christus rust Gods toorn op je.

B) Achtergrondinformatie

Hoofdstuk 3:1-7 is eigenlijk een praktische uitwerking van 2:11-15. Het geeft aan hoe je godvruchtig moet wandelen: de geestelijke verandering van bekering krijgt een zichtbare gestalte in je levenswandel. Ware gelovigen zijn 'ijverig in goede werken (2:14)' en 'tot elk goed werk bereid', in tegenstelling tot dwaalleraars (1:16). De aansporingen tot een heilig leven vinden grond in het Evangelie. Paulus laat Titus en de christenen op Kreta niet zitten met een theorie of een dogmatiek van godsvrucht, maar hij maakt het praktisch en concreet. Waar hij in het vorige gedeelte matigheid, rechtvaardigheid en heiligheid noemt, gaat hij hier toepassen wat dit inhoudt. Vers 1 en 2 laten zien hoe de gemeente tegenover buitenstaanders behoort te staan. Dit doe je door de overheid te gehoorzamen, goede werken te verrichten (bijv. die uit Matt. 25:34-40), niemand te lasteren of smaden, niet uit zijn op strijd, maar door vriendelijk en mild te zijn en niet bang zijn om zelf een stap terug te doen ('zachtmoedigheid'). Dit is overigens geen karaktereigenschap maar een gave van de Geest! Bovengenoemde goede wandel van christenen moet zichtbaar zijn voor *alle* mensen, niet alleen voor je eigen clubje. In vers 3-7 licht Paulus toe waarom de christenen een licht mogen zijn: omdat ze zelf voorheen ook vijanden waren en in zonde gebonden lagen! Als je weet wie je zelf bent geweest en nog steeds bent, ben je mild voor je naaste. Want voorheen waren wij ook niet-godvruchtig maar door de Zaligmakende God zijn wij bekeerd (omgedraaid). Zo blijft Paulus de verhouding tussen leer en leven benadrukken; wat je gelooft krijgt uitwerking in je leven.

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht Stel je voor; je leeft in een land waar je door de overheid wordt verplicht om geen religie te hebben. Je moet elke god afzweren, dus ook de Heere Jezus. Als je dit niet doet, ben je verplicht om het dubbele aan belasting te betalen en wordt je uit heel veel dingen buitengesloten. Je komt moeilijk aan werk, vrienden verlaten je en je kunt zelfs met geweld te maken krijgen. Wat zou jij doen?</p>	<p>Alternatieve startopdracht Laat de jongeren aan de hand van de Zweedse methode of de tekst voor tekst methode een Bijbelstudie doen over het Bijbelgedeelte van deze schets. Zie voor uitleg de verwerkingen op de website van het LCJ.</p> <p>Bespreek met elkaar de volgende stellingen: - Als christenen moeten we het goede voorbeeld geven in het gehoorzamen van de overheid. - Als christen kan je niet te hard rijden.</p> <p>Het bespreken van de stellingen kan je ook via de 'trek over de streep' methode van het LCJ doen.</p>
<p>Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat vind je van de stelling 'kennis van je eigen zondige aard maakt dat je ieder ander mens in liefde kunt verdragen'? 2. Wat wordt er in Ezechiël 36:25-27 beloofd en hoe is dit vervuld in Titus 3:5? 3. Geloof jij de beloften uit Ezechiël 36:25-27? 	<p>Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> Vraag 3 t/m 7.</p>
<p>Overige verwerking Verdeel de groep in een paar groepen en laat iedere groep een psalm of lied uitzoeken dat bij dit gedeelte past. Laat ieder groepje vertellen waarom ze juist deze psalm of dit lied gekozen hebben en zing deze psalmen en</p>	<p>Overige verwerking Denk samen na over het doen van goede werken. Maak 2 kolommen. Schrijf in de ene kolom opvattingen over goede werken die volgens de Bijbel zijn en in de andere kolom opvattingen over goede werken die niet</p>

liederen met elkaar.



www.lcj.nl/verwerkingplus16

Bijbels zijn.



www.lcj.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties

1a. Voorbede doen en dankzegging.

1b. God meer gehoorzamen dan de mensen. Als overheden Gods wet overtreden, mogen zij in opstand komen en hoeven zij niet te luisteren.

2a. Nee! Zie antwoord hierboven.

2b. Daniël en zijn drie vrienden en ook Esther. Daniëls drie vrienden weigerden te buigen voor het beeld en Daniël bleef bidden ondanks dat het verboden was. Ook Esther riskeerde haar leven door tot te koning te naderen. Daniël en zijn vrienden werden gestraft (maar bleven ongedeerd!) en Esther kreeg geen straf.

2c. In Nederland? Er is nog vrijheid voor een christen. De vraag is hoelang nog? In vervolgd landen ligt er soms een algeheel verbod op het christen-zijn, zoals in Noord-Korea.

3a. Persoonlijk.

3b. Vaak positief, of in ieder geval niet 'dood in zonden en misdaden' (Efeze 2:1). Het moeilijkste voor mensen is om te erkennen dat zij een zondaar zijn en dat zij verlossing buiten hunzelf nodig hebben.

3c. Lees bijvoorbeeld Romeinen 3, Romeinen 5 of Efeze 2. Dit komt voort uit Genesis 3, de zondeval. Het mensbeeld is uiterst negatief, 'dood' in misdaden, en het ontbreken van Gods heerlijkheid in ons. De mens gaat eeuwig verloren zonder Middelaar, en is tot niets goeds in staat (vanuit God gezien).

4. Omdat er dan niets goeds meer is in een mens, redding kan alleen van buiten jezelf komen. Wie wil dit nu wel!?

6a. 100% Gods werk, 100% verantwoordelijkheid van de mens. Afwachten is nooit een optie, zie maar eens hoe vaak er 'bekeert u' in de Bijbel staat. Het spanningsveld tussen Gods werk en onze verantwoordelijkheid is niet op te lossen. Feit is dat God uit genade zalig maakt en dat er geen verdienste vanuit een mens bij komt.

6b. De zekerheid van het geloof en de verandering van de wil (naar God toe). Dus: geloof en bekering.

7a. Omdat men niet leeft aan Jezus' voeten: afzien van jezelf, vertrouwen op Hem. Het gaat hierin niet allereerst om gevoel maar om leven tot Zijn eer. We mogen en moeten blijven bij Zijn Woord, bij Zijn beloften. De rechtvaardige zal door het geloof leven.

7b. De brieven van Paulus staan er vol van. Woede, afgunst, bitterheid, ongeloof, onreinheid, enzovoorts. Onbeleden zonde en ons niet verootmoedigen maakt dat Hij van ons wijkt. Door ons meer druk te maken over wat mensen vinden, hoe wij hen behagen (en onszelf) in plaats van Hem.