



Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 3

Waar de troon van satan is... – Pergamus (Openbaring 2:12-17)

A) Doel

1. Betekenis benoemen

De schets over Pergamus/Pergamum (verschillende spelling) heeft veel te zeggen over de levens en harten van jongeren én ouderen. Naast dat de schets op persoonlijke dingen ingaat, wordt ook de invloed van buitenstaanders op de gemeente en op de maatschappij als geheel behandeld.

2. Actualiteit aangeven

In de brief wordt gesproken over Antipas, die gedood is (vers 13). Dat gebeurt in onze tijd, in Irak en Nigeria dagelijks op erg grote schaal.

Ook kun je de verleiding en macht van de satan illustreren door bijvoorbeeld naar zaken als Halloween of Hardcore-feesten te verwijzen. Dat zijn plekken waar zijn invloed duidelijk zichtbaar is. De duivel kan ook op plekken werkzaam zijn waar we dat minder verwachten, en daar is hij des te gevaarlijker.

3. Christus centraal stellen

Christus is opnieuw scherp en eerlijk: Hij prijst bepaalde zaken aan, maar bestraft de gemeente ook. Hij dreigt ook met Zijn zwaard (Zijn Woord) om te straffen die zich niet bekeren maar geeft ook een belofte. Hij is het Brood des levens (Joh. 6:35) en belooft het manna te geven aan hen die overwinnen door het bloed van het Lam.

B) Achtergrondinformatie

Pergamus (nu Bergama) ligt 70 km. ten noorden van Smyrna, aan de rivier Caïcus, ongeveer 2,5 km. landinwaarts. De bovenstad was trapsgewijs tegen een heuvel gebouwd. Daarbovenop schitterde de citadel, de acropolis van de stad, waar ook de tempel van Zeus (één van de zeven wereldwonderen) gebouwd was. Eén van de vele tempels die Pergamus kende, was gewijd aan Asclepius, de god van de geneeskunde, ook wel de tempel van Soter (= Redder) genoemd. De dienst aan Asclepius hield ook in dat er veel ethische (abortus/euthanasie) en seksuele (tempelprostitutie, vruchtbaarheidscultus) zonden voorkwamen.

Daarnaast kende de stad geneeskrachtige bronnen. Dit zorgde ervoor dat Pergamus het Lourdes van de oudheid werd genoemd. De stad was ook een grote bibliotheek met 20.000 perkamenten rijk (volgens sommige verklaarders is de naam Pergamus hiervan afgeleid).

In de rechtspraak van die dagen kregen zij die veroordeeld werden een zwarte keursteen en zij die werden vrijgesproken een witte keursteen. En op die keursteen stond dan je naam gegraveerd. Dan begrijpen we gelijk wat deze witte keursteen inhoudt als Christus dit zegt. Dat is niet een verdiende keursteen door mij en door jou. Deze is verdiend door Christus. En zij die overwinnen, zullen deze keursteen krijgen. Vrijspraak voor het Hoogste Rechtscollege. Het is geen toeval dat er in deze schets over het zwaard wordt gesproken, want in Pergamus zetelde de consul van Asia, die ook

rechtspraak deed: denk aan het beeld van vrouwe Justitia met haar zwaard en weegschaal. De gemeente moet weten dat Jezus' Woord het meeste gezag heeft.

C) Suggesties voor de avondvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht: In het midden van de schets staat een opdracht die als alternatieve startopdracht gebruikt kan worden.</p>	<p>Alternatieve startopdracht: In het midden van de schets staat een opdracht die als alternatieve startopdracht gebruikt kan worden.</p>
<p>Bijbel Openb. 2:12:-17 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat zijn goede en wat zijn verkeerde dingen in de gemeente van Pergamus? 2. Wie is Bileam geweest? Waarom wordt er hier naar hem verwezen? 3. Wat voor link wordt er gelegd in vers 17 met het Oude Testament? Wat betekent de belofte voor de christenen toen, die vervolgden werden? 	<p>Bijbel Openb. 2:12-17 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat zegt het dat er twee keer (vers 12 en 16) in de brief staat dat Jezus een tweesnijdend zwaard heeft? Wat voor gevoel of idee geeft dit jou? Vertrouwen of toch ook wel angst? 2. Als je over 'de troon van satan' leest (vers 13), waaraan moet je dan denken? 3. Wat is Jezus' aanklacht precies tegen de gemeente? Zie je daar iets van terug in onze tijd?
<p>Overige verwerking Er bestaat een bordspel dat 'Da Vinci Code' heet. Doel is om de geheime code te kraken door slim te denken. Het spel heeft witte en zwarte steentjes. Je zou een variant kunnen bedenken waarbij ieder een eigen steen (wit/zwart doet dan even wat minder ter zake) krijgt en dat iemand de volgorde (code) moet achterhalen door vragen te stellen. Vervolgens kun je het erover hebben wat het betekent dat Jezus belooft dat mensen die voor Hem leven en zich bekeren van hun boze werken een witte steen, een nieuwe naam krijgen (vers 17).</p> <p> www.hhjo.nl/verwerkingplus16 www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Er bestaat een bordspel dat 'Da Vinci Code' heet. Doel is om de geheime code te kraken door slim te denken. Het spel heeft witte en zwarte steentjes. Je zou een variant kunnen bedenken waarbij ieder een eigen steen (wit/zwart doet dan even wat minder ter zake) krijgt en dat iemand de volgorde (code) moet achterhalen door vragen te stellen. Vervolgens kun je het erover hebben wat het betekent dat Jezus belooft dat mensen die voor Hem leven en zich bekeren van hun boze werken een witte steen, een nieuwe naam krijgen (vers 17).</p> <p> www.hhjo.nl/verwerkingplus16 www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>

D) Antwoorden en suggesties

Vraag 1

Ga in op het verschil tussen de tijd van het Nieuwe Testament en onze samenleving: afgodsbeelden kennen wij in West-Europa niet meer zoals die toen in de Grieks-Romeinse wereld bestonden (al ligt dat in Afrika en inderdaad ook Noord-Korea bijvoorbeeld anders). Toch heeft onze samenleving ook haar afgodsbeelden: denk aan onze kapitalistische en materiële samenleving, de dwang die reclames geven om bijv. de nieuwste elektronica en make-up te kopen, de invloed die verkeerde muziek, tv, radio, feesten etc. op mensen hebben, de uitwassen in sportbeoefening etc. etc. Vraag ook aan de jongeren: wie zit er op de troon van je leven? Ikzelf, of de HEERE? Luister ik uiteindelijk naar de duivel of naar Koning Jezus?

Vraag 2

Probeer de bespreking van deze vraag niet teveel in bijzonderheden en zijpaadjes te laten verzanden, maar blijf bij de tekst. Kijk of de thema's die in de brief aan Pergamus voorkomen ook van toepassing zijn op jullie gemeente, of spelen er juist andere zaken?

Stelling

'Je kunt best christen zijn en zo nu en dan een slippertje maken' → Waarschijnlijk zal de meerderheid van je jongeren het oneens zijn met deze stelling. Probeer dan door te praten over wat een slippertje wel en niet is.

Aandachtspunten voor het gesprek: 1) Er is verschil tussen geestelijke, christelijke vrijheid *enerzijds* en losbandigheid *anderzijds*. Dat laatste is geen kenmerk van genade. 2) Een ander punt wat je kunt noemen, is het verschil tussen *enerzijds* het zondigen (uitglijden) wat we allemaal sinds Adam doen, en *anderzijds* het naar hartelust in de wereld leven en van twee walletjes eten. Betrek hierbij ook bijvoorbeeld de bespreking van de Tien Geboden in de Catechismus (Zondag 34-44).

Opdracht p. 20

- De teksten uit Ezechiël roepen op tot oog hebben voor elkaar, in het kader van ieders zielenheil. Het kan mensen die God kennen ook niet koud laten wanneer er anderen zijn die God missen in hun leven.
- Ambtsdragers (Eli!) maar ook gemeenteleden onderling (van elke leeftijd) moeten de verantwoordelijkheid nemen om anderen op hun gedrag en levenswandel aan te spreken, wel met wijsheid en tact.
- In onze samenleving wordt dat steeds minder op prijs gesteld, en dat gaat helaas de Kerk niet voorbij. Hoe moet/mag er vermaand worden?
- Hoe zou je zelf reageren? Wat zijn goede en minder goede voorbeelden? Kennen de jongeren er voorbeelden van? Zou iemand die doof is voor vermaning en terechtwijzing vanuit Gods Woord een vlezene of stenen hart hebben?



Vraag 3

- a. De gemeente lijkt een wat gemengd karakter te hebben. Aan de ene kant is de gemeente trouw gebleven in een wereldse omgeving (vers 13), maar er is toch dwaalleer en –praktijk binnengeslopen (14 en 15).
- b. Waarschijnlijk is deze combinatie wel herkenbaar voor de groep. Praat hierover. Graag willen we God en de wereld tegelijk dienen... Wat vraagt God ons? Onze heiligheid! Een leven tot eer van Hem, niet tot eer van onze verlangens en ideeën die we van nature hebben.

Vraag 4

Hier zijn veel voorbeelden van te noemen. Bekend zijn Abram → Abraham, Jakob → Israël, Simon → Petrus. Minder bekend zouden de kinderen van de profeet Hosea (Lo-Ammi en Lo-Ruchama → het tegenovergestelde, 'Mijn volk', 'Mijn Ontfermde') kunnen zijn. Kies één van deze drie voorbeelden en lees, wanneer er tijd voor is, de geschiedenis rondom deze naamsveranderingen. Wat betekent het dat de HEERE een nieuwe naam, een nieuwe identiteit geeft? Wijs ook op de nauwe samenhang tussen iemands naam en zijn daden, iets dat in de tijd van de Bijbel belangrijker was dan in onze tijd.

Vraag 5

Probeer niet te verzanden in te persoonlijke situaties, maar trek de lijnen breed. Kijk eventueel in de behandeling van de tien geboden in de Catechismus. Het onder ons bekende zevende gebod staat niet los op zichzelf: het negende gebod dat we heel snel overtreden, wordt minstens zo scherp veroordeeld. God zoekt naar aanbidders in Geest en waarheid (Joh. 4), geen gemeenteleden die elkaar de maat nemen, strijden en huichelachtig zijn.

Vraag 6

Zonden komen makkelijk in het (gemeente)leven en gaan er moeilijk uit. Ze woekeren voort en moeten dus bij de wortel uitgeroeid worden. De kerkenraad moet God meer gehoorzamen dan mensen en alleen naar Gods Woord luisteren. Wat God krom noemt, moeten wij niet recht praten.

Vraag 7

Op enorm veel manieren: alles wat ons van de dienst van de ene ware God afbrengt en iets of iemand er naast of in de plaats zet. Misschien heeft de één iets anders hierbij in gedachten dan de ander en kunnen de jongeren elkaar helpen. Probeer dit ter sprake te brengen. Wat voor dingen of welke plekken zijn voor hen listen van de duivel?