



Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 4

Houdt wat gij hebt... – Thyatire (Openbaring 2:18-29)

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

Vanuit een concrete situatie in één van de gemeenten bepaalt deze schets ons erbij hoe dwaalleer een gemeente kan verwoesten, en waartoe de Heere ons daarentegen oproept.

2. *Actualiteit aangeven*

‘Maar hetgeen gij hebt, houdt dat’... Wat hebben we als kerk(en) in Nederland nog? Wat zijn we verloren?

3. *Christus centraal stellen*

In deze brief spreekt Jezus Christus als de Koning der Koningen: zie de bewoordingen in de verzen 18 en 27. Het laatste vers verwijst o.a. naar Psalm 2, waar we ook lezen dat we worden opgeroepen om de de Zoon te ‘kussen’ en de Heere te dienen met vrees/ontzag.

B) Achtergrondinformatie

Wie de leider van de gemeente van Thyatire geweest is, weten we niet. Sommige handschriften lezen bij vers 20: ‘dat gij uw vrouw Izebel’. Dan zou Izebel de echtgenote van de voorganger geweest zijn, en is Izebel een verwijzing naar de goddeloze vrouw van Achab. Dat laatste is echter onwaarschijnlijk, aangezien niemand zo’n beladen naam zou dragen. Waarschijnlijker is dat degenen voor wie de brief bestemd was duidelijk wisten om wie het ging en dat zij met deze oudtestamentische figuur wordt aangeduid om haar kwade invloed te onderstrepen.

De belofte uit vers 26 dat Hij hen macht zal geven over de heidenen, is een vervulling van psalm 2:8 en 9. Over de morgenster (vers 28) worden verschillende uitleggingen gegeven. De ene uitlegger zegt dat het een toespeling is op Lucifer in Jes. 14:12; een ander dat het een verwijzing is naar Dan. 12:3 en de onsterfelijkheid van de rechtvaardigen; een derde dat het op Christus Zelf slaat (Openb 22:16); een vierde dat het een toespeling is op een bepaalde betekenis van de morgenster, zoals deze in Thyatire functioneerde en die wij niet meer kennen.

Thyatire lag 60 km ten zuid oosten van Pergamus, aan de weg naar Sardis. De stad was niet zo afgodisch als Pergamus. Slechts twee goden (Apollo en Artemis) werden er openlijk vereerd, naast de vele beschermheiligen van de gilden (een gilde is een soort vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenen). Omdat de stad geen verdedigingsmuren had, lag er een behoorlijke legermacht. Thyatire was een garnizoensstad. Het lag op een kruispunt van wegen. Door de Pax Romana (vrede die in het Romeinse rijk destijds heerste) groeide het uit tot een belangrijk handelscentrum. Er waren allerlei ambachten te vinden. Er waren wolwevers, linnenververs, leerlooiers, purperversers, etc. Lydia was afkomstig uit deze stad (zie Hand. 16,14) en waarschijnlijk in Filippi gestationeerd als vertegenwoordigster van haar purperbedrijf.

C) Suggesties voor de avondvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht: Gezien de lengte van de schets is het goed om kort de casus te bespreken en dan verder te gaan.</p>	<p>Alternatieve startopdracht: Gezien de lengte van de schets is het goed om kort de casus te bespreken en dan verder te gaan.</p>
<p>Bijbel Openb. 2:18:-29 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> 1. Waar denk je aan als je de naam 'Izebel' hoort?</p>	<p>Bijbel Openb. 2:18-29 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> 1. Krijg helder met elkaar wat de goede en slechte kanten van de gemeente zijn. 2. Hoe kan het dat een gemeente zowel licht als duister in zich draagt?</p>
<p>Overige verwerking Laat iedereen in stilte nogmaals het gedeelte lezen en vraag iedereen om het vers te onderstrepen dat hem/haar het meest raakt. Bespreek dit daarna met elkaar.</p> <p> www.hhjo.nl/verwerkingplus16 www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Laat iedereen in stilte nogmaals het gedeelte lezen en vraag iedereen om het vers te onderstrepen dat hem/haar het meest raakt. Bespreek dit daarna met elkaar.</p> <p> www.hhjo.nl/verwerkingplus16 www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>

D) Antwoorden en suggesties

Vraag 1

Waarschijnlijk is deze vraag best confronterend voor je groep en zal er misschien niet direct op worden geantwoord. Het kan helpen om zelf een kort persoonlijk verhaal te vertellen over je eigen gebeds- en geloofleven. Misschien hebben jongeren ook vragen over Gods alwetenschap, is dit wel zo? Waarom laat Hij dan dit of dat toe in de wereld, in mijn leven? Wees hierop voorbereid. God weet van alles af, maar is wel vrij in Zijn handelen. Psalm 139 geeft een voorbeeld van de troost die een kind van God heeft door de alwetenschap van de Heere. God kan Zijn aangezicht soms een (lange?) tijd verbergen met het doel om ons dichter tot Hem te trekken.

Stelling

'Als je zelf maat weet te houden, kun je best ergens zijn waar anderen zich bezatten' → Benoem in het gesprek aan de hand van deze stelling de verschillende kanten. Je kunt als christen ergens een drankje doen, waar anderen misschien wel te veel drinken en dronken worden. Vraag er tegelijkertijd aandacht voor bij de jongeren dat niet elke omgeving



‘neutraal’ is. De sfeer, muziek, opstelling van gasten, etc. kan zo zijn dat je je af moet vragen of Jezus daar tegenwoordig kan zijn.

Vraag 2

- a. Maak duidelijk dat een volkomen hart niet hetzelfde is als een zondeloos hart. Dan zou niemand oprecht God kunnen dienen, want we zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde (Rom. 7:14). Volkomen God dienen betekent wél dat je je hart en gedachten rein probeert te houden, dat je strijdt tegen de zonde en die niet halfbakken denkt te kunnen combineren met een leven voor God. Niet dat er een soort ‘overwinningsleven’ bestaat. Je wordt een ‘twee-mens’: een oude en nieuwe mens samen geeft strijd in je ziel en in je leven.
- b. Over het tijdsaspect kan het goed zijn om te benadrukken: ‘Heden indien gij Zijn stem hoort...’ Wij weten niet hoe lang wij nog op aarde hebben. Onze tijden zijn in Gods hand en daarom kunnen, moeten en mogen we niet treuzelen met de dag van onze bekering, maar ook niet met dagelijkse bekering.

Vraag 3

- a. De Kanttekeningen bij de Statenvertaling stellen dat het belangrijk is om ook de weinige verkeerde dingen op te ruimen in ons leven. Tegelijk zeggen ze ook: Jezus bemoedigt de gemeente dat zij niet aan een immense lijst van zaken hoeft te werken.
- b. De zonde is geen kleinigheid. Er wordt gesproken in de Bijbel over ‘hoererij’ (v.21), ‘overspel’ (v.22) en ‘diepten van satan’ (v. 24). Al deze zaken zijn in Gods wet duidelijk verboden (zie Deuteronomium) en moesten onder Israël met de doodstraf worden bestraft. Eveneens werden de zonen van Izebel toentertijd door Jehu op gruwelijke wijze gedood. Wie zich bevuilt aan een andere dienst (het dienen van de wereld, je vlees, de satan: de driehoofdige vijand) zal daar ook de prijs voor moeten betalen. Dat maakt het zo ernstig wat hier staat.
- c. Persoonlijk
- d. De situaties uit de praktijk halen dit dichterbij. ‘Geen deel hebben aan boze werken van anderen’ is iets dat steeds minder wordt beseft. Probeer dit wel te benoemen. Wanneer je steeds de grenzen opzoekt van dingen die nog nét wel ‘kunnen’, geef je dan gehoor aan de opdracht van Jezus: Houdt hetgeen gij hebt (v. 25)?

Vraag 4

Zeer zeker mag deze tekst uit Tessalonicenzen geen vrijheid en aanleiding geven voor ‘het vlees’, onze zondige natuur, om maar te proberen en te genieten naar willekeur. Beproeven is ook niet zoiets als je er volkomen in stort, maar zoiets als in Berea gebeurde, en wat Johannes ook zegt: ‘Beproeft de geesten, of zij uit God zijn’ (1 Joh. 4:1). Hoe behoud je het goede, iets wat zowel tot Thyatira als tot ons wordt gezegd? Het onderwijs en de zuivere woorden van God bewaren in je hart (zie ook 1 Tim. 6,20), en van daaruit eerlijk voor God en de naaste leven.



Gesprekspracht

De bewoordingen die hier staan, zullen onbekend zijn maar tegelijk wel aangeven dat er een grens zit op ons genot. Onze opvattingen van 'genieten' zijn niet maatgevend, maar wat God zegt over goed en kwaad. God heeft een 'welbehagen' in de dingen (al zullen we wel andere woorden gebruiken, we zeggen het nu met Bijbelwoorden) die Hem 'welgevallig' zijn. Wij mogen genieten van al het goede dat God geeft: Zijn gaven van eten, seksualiteit, zonlicht, etc. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we als zondige mensen ook kunnen genieten van verkeerde dingen. Waar wij van genieten, is niet automatisch ook datgene wat God goed vindt. Als je wil vernieuwd is en je hart uit gaat naar de dingen van Gods Koninkrijk, dan zul je ook genieten van dingen die je vroeger weinig tot niks deden: bidden, lofprijzen, psalmzingen, Bijbelstudie, naastenliefde. Anderzijds zul je een afkeer krijgen van dingen die je vroeger genot gaven, maar ten diepste leeg zijn. Je dient niet meer je eigen verlangens, maar de HEERE!