



Leidingdeel Kernwoorden - Schets 3

Vrede

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*
Vrede is de toestand van het in liefde met elkaar leven. Leven in vrede met de naaste heeft zonder vrede met God geen stand.
2. *Actualiteit aangeven*
Leven wij in vrede met onze medemensen? Is er vrede in onze gemeente, zodat de wereld ziet dat we als christenen één zijn? Hoe harmonieus zijn onze relaties? Hebben wij vrede met God?
3. *Christus centraal stellen*
Doordat Christus de zonden heeft verzoend aan het kruis, is er weer vrede mogelijk tussen God en mensen. Met deze vrucht van de Geest wordt de vrede tussen mensen bedoeld, maar deze vrede kan niet bestaan zonder de vrede die er is tussen God en de mens die deze vrucht draagt.

B) Achtergrondinformatie

Galaten 5:22

Vrede is een vrucht van de Geest, dus geen aangeboren karaktereigenschap. Het is een eigenschap die de Heilige Geest in je werkt.

In het Oude Testament komt de term vrede ook voor. Het Hebreeuwse grondwoord voor vrede is sjalom. De betekenis van dit woord is niet zozeer geestelijk, maar vooral gericht op de welstand of het welzijn van de mens. Vrede is veel eerder de sfeer waarin het leven in de gemeenschap kan gedijen. Toch is er in het Oude Testament zeker het besef dat God de Schepper ook achter het spreken over vrede staat. Bij de latere profeten komen we vrede als kernbegrip voor Gods toekomstig heilshandelen tegen; messiaanse vrede dus.

In de bergrede lezen we: "Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden." (Mattheüs 5:9) De kanttekeningen geven als synoniem het woord vredemakers. Gelovigen zouden vredestichters moeten zijn. Vredestichters zoeken niet alleen vrede voor zichzelf, maar ook voor anderen.

In het Nieuwe Testament komt heel duidelijk naar voren dat vrede een gave van Christus is. Van Hem wordt zelfs gezegd dat Hij onze Vrede is (Ef. 2:14-18).

Vandaag de dag horen we het woordje vrede nog regelmatig vallen. In de krant lezen we over oorlogen en vredesmissies. We willen de vrede bewaren als er twee partijen zijn. Een landschap kan er vredig uitzien, maar uiteindelijk is alle wereldse vrede tijdelijk en vaak ook oppervlakkig. Vrede met God is eeuwig en diep.



Bijbelse vrede wil niet zeggen dat we alles met de mantel van de liefde moeten bedekken. Nee, dan praten we er overheen en is er geen echte vrede. We moeten verkeerde dingen naar elkaar en naar God belijden en fouten toegeven, zodat er ruimte komt voor vrede. Wanneer het gaat om de eer van God, of het heil van onze naaste, dan moet de zonde wel degelijk aangewezen en bestraft worden (uit liefde en niet uit de hoogte). Echte vrede met God is het weten dat je zonden zijn vergeven door dat wat Jezus heeft gedaan.

Suggesties voor verdieping

Bijbel: Gen. 43:27; Lev. 26:3-6; 2 Sam. 11:7; 1 Kon. 4:25; 2 Kon. 5:19; Ps. 4:9; 85; Jes. 9:6; 53:5; Micha 5:4; Zach. 9:9-10; Matt. 5:9; Luk. 1:77-79; 10:6; Hand. 9:31; Rom. 6:16; 14:17; Ef. 2:14-18; 2 Tim. 2:22

Geloofsbelijdenis: HC, zondag 51; NBG, art. 24

Literatuur:

Dr. A. Noordegraaf (red.) – *Woordenboek voor bijbellezers*

Ds. C.G. Vreugdenhil - *Vrucht dragen voor Hem*

Ds. J. Lohuis - *De brief aan de Galaten*. Bijbelserie *Aan u geschreven*

Ds. C. den Boer – *Galaten*

F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
Alternatieve startopdracht Laat iedereen op een klein velletje papier een symbool tekenen dat te maken heeft met vrede. Laat een paar jongeren vertellen waarom ze voor dat symbool hebben gekozen.	Alternatieve startopdracht Laat iedereen op een klein velletje papier een symbool tekenen dat te maken heeft met vrede. Laat een paar jongeren vertellen waarom ze voor dat symbool hebben gekozen.
Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> Jesaja 9:1-6 1. Wie is het kind uit vers 5? 2. Wat zullen de gevolgen zijn van de komst van dit kind? Lees alle verzen door. 3. Wat zegt dit gedeelte over vrede?	Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> Jesaja 9:1-6 1. Waarvan is deze perikoop een voorspelling? 2. Welke beloften worden hier gegeven?

<p>Johannes 14:15-27 4. Jezus zal niet lang meer op aarde zijn. Welke hoopgevendende dingen geeft Hij in dit stukje mee aan zijn hoorders?</p>	<p>Johannes 14:15-27 3. Wat staat er in de kanttekeningen over het woord vrede in vers 27?</p>
<p>Keuzevragen Associatieopdracht Vraag 1, 2, 4, 5 Stelling</p> <p> <i>Stellingen of lagerhuisdebat</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Keuzevragen Associatieopdracht Vraag 1, 3, 4, 6 Casus</p> <p> <i>Casus</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>
<p>Overige verwerking Krantenartikelen Laat de jongeren artikelen en teksten uit kranten knippen die gaan over (het ontbreken van) vrede. Laat ze in groepen een collage maken die ze vervolgens presenteren.</p> <p> <i>Creatieve opdracht / krantenberichten</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Vrede verwoord Laat de jongeren alleen of in kleine groepjes een verhaal of gedicht schrijven over vrede. De jongeren lezen vervolgens hun bijdrage voor.</p>

D) Antwoorden en suggesties

Stelling

Waarom zingen de engelen dan wel: vrede op aarde, in de mensen een welbehagen? Vrede op aarde moet het streven, het ideaal van ons allen zijn! Als je de Heere Jezus kent als je Verlosser mag er vrede met God zijn. Mensen op aarde kunnen onderling ook vrede ervaren als hun relaties goed zijn en men in liefde tot elkaar leeft. Dat de hele aarde in vrede leeft, er nergens oorlog is en geen vijandschap, wordt door de zondeval geen werkelijkheid meer. Die volmaakte toestand zal er pas zijn op de nieuwe aarde.

Casus

Een belangrijk element in de reactie op dit stukje zal zijn dat God de Bron is van vrede. Wij mensen zijn het vooral eens met onszelf en daarom vaak niet met een ander. Als we alleen al kijken naar het christendom en de onderlinge ruzies tussen kerkgenootschappen, dan is dat geen onderdeel



van de oplossing. Het geloof in God als de Enige Die echte vrede en rust kan geven is de oplossing voor de vrede waar mensen naar zoeken. Vrede op aarde kan er alleen zijn door het geloof in de God van de vrede. Dat betekent dus ook dat echte vrede alleen gevonden kan worden bij de God van de Bijbel, en niet bij andere goden of godsdiensten.

Vragen

1.
 - a. Door de val in Adam zijn we in een leegte terecht gekomen. Een mens zonder God weet ten diepste niet meer wat het doel is van het leven. Hij is God kwijt! En als het erop aan komt voelen we ons eenzaam en onrustig.
 - b. Persoonlijk antwoord. Ja of nee. Misschien is die leegte er nog, misschien lijkt de leegte gevuld door allerlei genot en leuke dingen van deze wereld. Misschien is de leegte gevuld door God Zelf.
 - c. Bij het 'vinden' stel ik me voor: het vinden van rust in God. De onrust en onzekerheid worden vervangen door rust en zekerheid. God is het Die mij gevonden heeft. Uiteindelijk is het vinden het komen tot het geloof dat de Heere in Christus je zonden heeft vergeven.
2.
 - a. Paulus wil hiermee aangeven dat we in liefde moeten leven met onze naaste. Daarbij gaat het zowel om medegelovigen als ongelovigen. Je bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de relaties met mensen om je heen. Als die relaties slecht zijn, is het je eigen verantwoordelijkheid om je ervoor in te zetten. Het is de bedoeling dat we liefdevol omgaan met onze medemens. En dat vanuit de bron van de liefde die God geeft.
 - b. Een persoonlijk antwoord. Het geeft aan dat er enerzijds zelfverloochening nodig is, maar aan de andere kant is er ook een grens.
3. Verzoening is de basis voor vrede. Jezus is de Vrededorst zoals we lezen in Jesaja 9:5 en ook in Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Hij heeft geleden om onze zonden te verzoenen (2 Kor. 5:19), daardoor is er nu vrede met God mogelijk. En vanuit die vrede met God worden wij opgeroepen in vrede te leven met onze naaste.
4.
 - a. Mensen ergerden zich aan Jezus, omdat Hij de mensen op hun fouten wees. Daarnaast kreeg Jezus de 'schare' achter Zich, waardoor de kerkleiders in die tijd de grip op het volk verloren.
 - b. In onze tijd is het niet veel anders. De meeste mensen willen liever niet op hun fouten gewezen worden en ook niet afhankelijk zijn van anderen, vooral niet van God. Mensen knappen graag hun eigen zaakjes op. Veel mensen zien geloof in de Heere Jezus als iets voor watjes. Anderen vinden geloven te moeilijk.
Daarnaast volgt er nog een persoonlijk antwoord op deze vraag.
5. De mensen die de Heere Jezus hier bedoelt zijn vredestichters. Mensen die zelf vrede met God hebben gevonden en ook streven naar vrede onderling. Ze willen mensen aansporen om naar Christus te gaan met alle zonden en tekorten om bij Hem de echte vrede te vinden.



6. In Jesaja 52:7 gaat het over de boodschapper die vrede brengt aan Sion. Deze tekst en profetieën zijn gericht op Israël, daar begon de voorzegging van het evangelie. Na het Pinksterfeest is dit evangelie van vrede voor alle mensen. Daar lezen we over in het boek Handelingen. De verkondiging van het evangelie begint in Jeruzalem, gaat door heel Israël richting Antiochië. Met de zendingsreizen van Paulus worden nog meer volken bereikt. Het verkondigen van het evangelie gaat tot vandaag de dag door. Zie hierbij ook D.L. hfdst.. 1, art. 3 en hfdst. 2, art. 5.

E) Extra voorbereiding

Zorg voor voldoende papier en pennen/potloden bij de alternatieve startopdracht en de extra verwerking 'vrede verwoord'.

Zorg voor voldoende kranten, papier, scharen en lijm bij de extra verwerking 'krantenartikelen'.