



Leidingdeel Kernwoorden - Schets 1

Geloof

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

Geef met eigentijdse woorden, vanuit Schrift en belijdenis, aan wat de kenmerken zijn van het ware geloof. En hoe je het onderscheidt van tijdgeloof, wondergeloof en historisch geloof.

2. *Actualiteit aangeven*

Geloven doen we met de kerk van alle tijden. Sommige geloofsbelijdenissen zijn al vele eeuwen oud, maar altijd actueel. De manier waarop het geloof beleefd wordt en tot uiting komt, verschilt. Groepen waar sterk geappelleerd wordt op gevoel en beleving zijn in trek. Ga hier ook op in.

3. *Christus centraal stellen*

Het ware geloof richt zich op Jezus Christus. Hij is de grond van mijn behoud. De Heilige Geest leert mij dat, door Zijn lijden en sterven, mij vergeving van zonden en het eeuwige leven geschonken wordt.

B) Achtergrondinformatie

Geloof is typerend in de relatie tussen God en mens. Bij de levende God ligt het initiatief, Hij is de Heere van het verbond. Fundamenteel in de geloofsbeleving zijn de noties 'vrees' en 'vertrouwen'. Ook de vertrouwelijkheid in de omgang met God laat onverlet dat Hij de Hoog-Heilige, de Eerbiedwaardige is en blijft. Geloof is vertrouwen op de levende God. Geloven is ook gehoorzamen. Geloven in God betekent veel meer dan iets vinden, menen, voelen of ervaren. De God van Wie de Schriften getuigen, geeft Zichzelf. Hij is door en door betrouwbaar, trouw aan Zijn verbond.

De Heere vraagt van de mens een volkomen geloof, totale inzet. Geloven in God is het door de Geest gewerkte fundament van het leven van een christen. Buiten het geloof in de Heere Jezus om is er in Bijbelse zin 'geen leven'. Geloof is dan ook onmisbaar.

God is in alles de Eerste, Hij blijft almachtig en trouw. Wie Hem op Zijn Woord, dat ten diepste Jezus Christus is, vertrouwt, ontdekt dat geloof en genade twee kanten van dezelfde zaak zijn. Het anker van ons bestaan ligt, uit genade, vast in Hem. Geloof is onlosmakelijk verbonden met de Heere Jezus Christus. Door Hem is geloof mogelijk, Hij wil het schenken door Zijn Geest in onze harten. Het geloof is uit het gehoor. Uiteindelijk zal geloven overgaan in aanschouwen!

Wat een christen gelooft, is duidelijk verwoord in de verschillende geloofsbelijdenissen.

Hebreeën 11:1-13

Dit hoofdstuk staat vol met voorbeelden van geloof en van de daden van God. De strekking van het hoofdstuk vinden we in vers 39-40: de ouden hebben geloofd, maar de vervulling van de belofte niet ontvangen, want God had iets beters met hen voor en daarom komen zij niet zonder ons tot volmaaktheid. Daarom zijn zij een voorbeeld voor de gelovigen van het nieuwe verbond.



Hebr. 11 begint met een 'definitie' van geloof. In het geloof gaat het om zekerheid en bewijs, maar zij hebben betrekking op wat niet zichtbaar is en dus alleen een voorwerp van hoop kan zijn. In de volgende verzen komt de 'praktijk' van dit geloven.

Vers 1 *Bewijs*: of overtuiging.

Vers 2 *hebben de ouden getuigenis bekomen*: hebben de voorvaders (van God een) getuigenis gekregen (dat zij God behaagden, zie ook vs. 5).

Vers 3 *door het Woord Gods is toebereid*: door het bevel van God is geschapen.

Vers 6 *dat Hij is*: dat betekent zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart in wet en evangelie.

en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken: wie Hem zoekt (in geloof) beloont Hij met de vervulling van Zijn beloften.

Vers 7 *is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid*: hij krijgt deel aan het eeuwige leven dat door de rechtvaardigheid van het geloof verkregen wordt.

Vers 10 *de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is*: dat is het hemelse Jeruzalem, wat een zeer sterk fundament heeft (de tabernakel had geen fundament).

Vers 12 *een verstorvene*: iemand die geen kinderen (meer) kan krijgen.

Vers 13 *de beloften niet verkregen hebbende*: de beloften van het (hemelse?) land Kanaän.

Suggesties voor verdieping

- **Bijbel**: vele passages in zowel het OT als het NT. Bijv. Gen. 15; Jes. 7; 43:10; Matth. 13; Rom. 3:21-31; 4:1-25; 1 Joh. 5:1-13
- **Geloofsbelijdenis**: HC zondag 7; 23; NGB art. 22; DL 3/4, par. 6, 8, 9 en 13; Apostolische geloofsbelijdenis; Geloofsbelijdenis van Nicea; Geloofsbelijdenis van Athanasius
- **Literatuur**:
 - Dr. W.H. Velema – *Geloof en gevoel*
 - Ds. C.G. Vreugdenhil – *Levend geloof*
 - Ds. C. Harinck – *De heilsorde: geloof en zekerheid*
 - Ds. H. Paul – *De zekerheid van het geloof*
 - Dr. A. Noordegraaf – *Woordenboek voor Bijbellezers*
 - Jacobus Koelman – *De natuur en gronden van het geloof*
 - Thomas Boston – *Ja maar... De zonde van het ongeloof*
 - William Guthrie - *Des Christens groot interest*
 - Ebenezer Erskine – *De zekerheid van het geloof*
 - J.C. Ryle – *Hebt u zekerheid?*
 - Dr. H.F. Kohlbrugge – *Zo God voor ons is...*

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht Schrijf 'Ik geloof' op het bord. Laat de jongeren opschrijven wat er in hen opkomt. Doe dit op de manier van een stille-wanddiscussie.</p> <p> <i>Stille wand discussie</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Alternatieve startopdracht - Laat de jongeren in groepjes zoveel mogelijk teksten opzoeken die over 'geloof' gaan.</p> <p> <i>Bijbeltekst bij thema</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>- Lees Hebr. 11:1-13 met de Zweedse Bijbelstudiemethode. Zorg voor een geprinte versie van dit Bijbelgedeelte met genoeg ruimte om de symbolen te tekenen. Iedereen heeft een blad en een pen/potlood nodig.</p> <p> <i>Zweedse methode</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>
<p>Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> Hebr. 11:1-13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welke 'definitie' van geloof geeft vers 1? Wat betekent dit? 2. Wat zegt vers 3 over de schepping? 3. Wat betekent vers 6? 4. Welke stad verwachtte Abraham volgens vers 10? 	<p>Bijbel <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i> Hebr. 11:1-13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welke 'definitie' van geloof geeft vers 1? Wat betekent dit? 2. Wat wordt over Henoch gezegd in vers 5? 3. Geef vers 6 eens in je eigen woorden weer. 4. Wat betekent vers 13?
<p>Keuzevragen Startopdracht Vragen 1, 2, 4, 7, 8 Stellingen 1, 3 Casus Opdracht</p>	<p>Keuzevragen Startopdracht Vragen 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verdiepingsvraag Stellingen 2, 4 Casus Opdracht</p>

<p>Overige verwerking</p> <p>- Geloven doe je niet alleen. Het heeft alles te maken met gemeenschap (de gemeente). Het krijgt ook gestalte in het bezoeken van (zieke of oudere) gemeenteleden. Spreek met elkaar een moment af om in groepjes deze gemeenteleden te bezoeken.</p> <p> <i>iets doen voor de ander</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>- Veel christenen op deze wereld worden vervolgd omdat ze geloven. Organisaties als Friedensstimme en Open Doors hebben schrijfadressen om deze christenen een bemoedigende kaart te sturen. Besteed een deel van de verenigingsavond aan het (maken en) schrijven van deze kaarten.</p>	<p>Overige verwerking</p> <p>- Bespreek en zing met elkaar het lied Amazing Grace. Zie voor de tekst, melodie en vertaling: Wikipedia > Amazing Grace > Hymne</p> <p>Veel christenen op deze wereld worden vervolgd omdat ze geloven. Organisaties als Friedensstimme en Open Doors hebben schrijfadressen om deze christenen een bemoedigende kaart te sturen. Besteed een deel van de verenigingsavond aan het (maken en) schrijven van deze kaarten.</p>
---	--

D) Antwoorden en suggesties

Vraag

1. Geloven is: in je zonde en ellende met vast vertrouwen opzien naar de verhoogde, gekruisigde Christus (de koperen slang). Zo verwacht je niets meer van jezelf, maar alles van Hem. Dan schenkt God uit genade volkomen vergeving en vernieuwing voor nu en eeuwig (zoals de Israëlieten ook gezond werden als ze zagen op de slang).

Verdiepingsvraag

Koning Rezin van Syrië en koning Pekah van Israël willen koning Achaz van Juda dwingen hun zijde te kiezen tegen de opkomende wereldmacht Assyrië. (De zogenaamde Syro-Efraïmitische oorlog, van 735-732 v. Chr.) De schrik is groot bij koning Achaz en het volk. Maar Jesaja mag een heilsboodschap brengen. Vertrouwen op de Heere staat tegenover machtsvorming. Het is de Heere Die alles leidt naar Zijn raad (v.7). Het vurig geweld van Syrië en Israël is bijna uitgedoofd. Syrië gaat in 732 v. Chr. ten onder. Israël deels in 734 en definitief in 722 v. Chr. (de ballingschap van het Tienstammenrijk). Dan klinkt de waarschuwing uit vers 9: "Als gij niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden." Of: "Geloof je niet, dan blijf je niet." Als koning Achaz niet gelooft, niet vertrouwt op de belofte van de Heere, dan zal hij geen stand houden.

Dit geldt ook voor ons. Als we vast vertrouwen op Gods beloften, zullen we rust krijgen (voor tijd en eeuwigheid). Maar wanneer we de Heere niet vertrouwen en geloven, zullen we geen stand



houden. Zonder geloof zal de Heere geen zegen schenken. Hij vraagt ons geloof, en belooft ons alles te geven wat nodig is!

Vragen

2. a. Het geloof in de drie-enige God is de kern van het christelijk leven. Zonder geloof is er geen leven mogelijk. Wanneer we in de kerk samenkomen om de Heere te ontmoeten, Hem te loven met onze liederen, onze zonden te belijden en naar Zijn Woord te horen, zijn dit stuk voor stuk zaken waarbij het draait om het geloof. Als er geen geloof was, zou de kerk niet bestaan.
b. We geloven *in* God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is, om zo te zeggen, de inhoud van het geloof. Tegelijk schenkt de Heere het geloof ook. En dat alleen door het offer van de Heere Jezus Christus. Door Zijn sterven is het mogelijk geworden dat mensen weer geloven. Alles uit en door de Heere Jezus Christus! Zonder Hem geen geloof!
3. a. In zondag 7 van de HC wordt de vraag ‘Wat is een waar geloof?’ beantwoord. Een ander antwoord vinden we in Hebr. 11:1.
Nog een kenmerk van het ware geloof is dat het nooit zonder de Heere Jezus Christus kan.
b. Er wordt duidelijk gemaakt wat het ware geloof is, om dit te kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld wondergeloof, tijdgeloof enz. Daarnaast sporen de belijdenisgeschriften ons aan om niet te rusten voordat dit ware geloof ons eigendom is.
c. Dit geloof is alleen te verkrijgen door de Heere Jezus Christus. Wie God smeekt om Zijn genade, zal het ontvangen. We mogen aanspraak maken op de beloften van God, Hem bidden of Hij ze ook in ons leven waar wil maken, zoals Hij beloofde bij de doop. Het ware geloof is om niet te ontvangen, uit genade.

Stellingen

- Helaas gaat het geloof vaak gepaard met twijfel. Dat heeft te maken met onze zwakheid en aanvallen van de duivel. Toch mag twijfel nooit verheerlijkt worden. Wie twijfelt is een baar der zee gelijk... Ook de Heere Jezus wijst de twijfel af. Denk maar aan de ontmoeting met Thomas. Je kunt nog andere voorbeelden in de Bijbel zoeken.
- Als je genade ontvangt, zet dit je altijd stil bij het wonder van deze genade. Genade is duur betaald, met Christus' bloed! Dat brengt altijd tot verwondering! Denk aan het lied ‘Amazing Grace’.

Casus

Het moet altijd gaan om Gods eer. Een onbekeerde kan echter nooit Gods eer bedoelen.

De Heere Jezus gebruikt ook de oordeelsprediking om mensen te bekeren (ga heen en zondig niet meer, opdat u niet iets ergers geschiede).

Probeer jongeren te prikkelen hierover na te denken en wijs erop dat de Heere de angst om verloren te gaan kan gebruiken om iemand stil te zetten.

Paulus zei: “Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.”



Zondag 23 laat zien dat we alleen door een waar geloof rechtvaardig voor God kunnen zijn.

Stellingen

- Geloven zonder kerkdienst is gelukkig mogelijk (denk maar aan landen waar kerkdiensten verboden zijn). Toch wil een ware gelovige niet zonder de kerkdienst (hij veracht de onderlinge samenkomsten niet, maar zoekt ze juist op). Het is de liefde tot God Die samenroept en samenbindt. De kerkdienst is bij uitstek de plaats waar de Heilige Geest het geloof werkt en verstrekt. En het laat zien dat we niet 'in ons eentje' hoeven te geloven, maar de gemeenschap der heiligen mogen beleven.
- Het gaat de Heere in ieder geval om het ware geloof. Zonder dat geloof kun je voor Hem niet bestaan. Tegelijk roept de Bijbel ons wel op om te streven naar een groot, sterk geloof, en ook naar de volmaaktheid. Dat kunnen we in dit leven niet bereiken, maar de Heere eist wel dat we ernaar jagen, dat we leven zoals Hij van ons vraagt. Een christen mag niet gaan rusten als hij het geloof eenmaal 'bezit'; echt geloof maakt ook werkzaam.

Vragen

4. a. Een schat in de hemel; het eeuwige leven; genade; barmhartigheid; vrede; onuitsprekelijke vreugde; rechtvaardigheid; heiligheid; Gods zorg in tijd en eeuwigheid; enz.
b. Zijn zonde en ellende; alles wat God mishaaft.
c. –
5. a. –
b. Mark. 4:20 spreekt over het aannemen van het Woord, als activiteit van de mens. De Heere vraagt van ons dat we het Woord horen, aannemen en vrucht dragen.
Fil. 2:12-13 roept op om je eigen zaligheid te bewerken, maar voegt daaraan toe dat het God is Die dit werkt.
Dus: de oproep om te geloven, Gods Woord aan te nemen, je zaligheid te werken, moeten we laten staan. Daartoe roept de Heere ons op! Maar Hij voegt er gelijk aan toe dat Hij het ook wil schenken. Uit onszelf kunnen we het immers niet! Dit maakt ons echter niet werkeloos en passief, maar doet ons vluchten naar Christus.
6. a. Alleen geloof, alleen genade, alleen de Schrift.
b. Goede werken vormen geen grond voor onze rechtvaardigheid. Met onze gerechtigheid kunnen wij de zaligheid niet verdienen. Het is alleen door het geloof. Door dat geloof ziet de Heere ons aan alsof we Christus' gerechtigheid hebben. En door Hem worden we gerechtvaardigd.
7. In de Bijbel wordt niet gesproken over 'mijn geloof'. Daarmee kun je als mens in het middelpunt staan, terwijl het juist om Christus gaat. Het geloof is als de (gekregen) handen waarmee je de door Christus verdiende geschenken aanneemt. Je hebt die handen wel



nodig als middel, maar het gaat om de geschenken (weldaden van Christus). Dat is alles wat je voor tijd en eeuwigheid nodig hebt. Daar heb je echt veel aan...

8. a. Om het geloof te behouden moet je de goede strijd strijden. Je moet strijden om in te gaan. En vervolgens strijden om op de weg te blijven. Dagelijks moeten wij daarvoor de wapenrusting gebruiken (Efeze 6). Als troost heeft Jezus Zelf gezegd: niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Als we bij Hem onze toevlucht nemen, zullen wij ons geloof behouden.
- b. Persoonlijk

E) Extra voorbereiding

- Zorg voor een bord (of groot vel papier) voor de (alternatieve) startopdracht.
- Zorg voor genoeg pennen en papier voor de opdracht over de geloofsbelijdenis.
- Zorg voor pennen en papier bij de alternatieve startopdracht.
- Zorg voor voldoende exemplaren van het geprinte Bijbelgedeelte en pennen voor de alternatieve startopdracht.
- Zorg voor een lijst van oudere en/of zieke mensen uit de gemeente voor de overige verwerking.
- Zorg voor een lijst met schrijfadressen van vervolgte christenen, pennen en kaarten voor de overige verwerking.
- Zorg voor voldoende exemplaren van het lied Amazing Grace voor de overige verwerking.